

Τιμήθηκε η επέτειος της Μάχης στο Μανιάκι

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μεσσηνίας



Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας τιμήθηκε και φέτος η επέτειος της Μάχης του Μανιακίου και η θυσία του Ήρωος Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δικαίου ή Φλέσσα, γνωστού ως Παπαφλέσσα, στον τόπο θυσίας του, στο Μανιάκι Μεσσηνίας.

Της επιμνημόσυνης δέησης προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, τον οποίον πλαισίωσαν ο Αρχιερατικός Επίτροπος και οι εφημέριοι της Αρχιερατικής Περιφέρειας Χατζή Πυλίας.

????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????????, ? ?????????????? ???
????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????? ??????????
?????????, ? ?????????????? ????????? – ?????????????? ?????????????????? ?????????????, ? ?????????????? ??? ??????????
????????????????? ?????????????????, ?????????????????? ??? ?????????????????? ?????????? ??? ?????????????? ???
????????????????? ??????????-????????????? ??????????????

Ακολούθησε η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Σταύρο Νικολόπουλο, Οικονομολόγο και Ιστορικό και εορτή με ποιήματα μαθητών,

τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά συγκροτήματα της ευρύτερης περιοχής.





Σαν σήμερα το 1825 σκοτώθηκε (αποκεφαλίστηκε) ο Παπαφλέσσας στη μάχη στο Μανιάκι (αφού εναντιώθηκε με 6.000 Τούρκους).

Κληρικός, από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του '21 Ο Γεώργιος Δικαίος Φλέσσας, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 1786 ή το 1788 στην Πολιανή Μεσσηνίας. Φοίτησε στην ονομαστή Σχολή της Δημητσάνας και το 1816 εκάρη μοναχός στο μοναστήρι της Βαλανιδιάς στην Καλαμάτα κι έλαβε το όνομα Γρηγόριος. Ζηηρός και εριστικός ως χαρακτήρας, γρήγορα ήλθε σε ρήξη με τον ηγούμενό του και πήγε να μονάσει στο μοναστήρι της Ρεκίτσας, μεταξύ Μυστρά και Λεονταρίου.

Στις αρχές του 1818 μάλωσε μ' ένα Τούρκο αγά της περιοχής για κάποια διαφιλονικούμενα κτήματα και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο προτού εγκαταλείψει την Πελοπόννησο κι ενώ καταδιώκετο από Τούρκους οπλοφόρους, φέρεται να τους είπε: «Άιντε ρε και πού

θα μου πάτε! Θα ξαναγυρίσω πάλι ή δεσπότης ή πασάς και τότε θα λογαριαστούμε!»

