

Η Κυριακή της Σαμαρείτιδος στην Κέρκυρα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων



Ο Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων νήσων κ. Νεκτάριος μετέβει στο χωριό Σιναράδες της κεντρικής Κέρκυρας, όπου λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο, την Κυριακή της Σαμαρείτιδος.

Ο Σεβασμιώτατος καθώς ανέλυσε την υπέροχη ευαγγελική περικοπή, της Κυριακής της Σαμαρείτιδος στάθηκε σε τρία σημεία.

Πρώτον· η αποκάλυψης της θεότητός Του στην Σαμαρείτιδα. Όταν στον διάλογο που διεξήχθη μεταξύ της Σαμαρείτιδος και του Ιησού, η ίδια του υπογράμμισε την αναμονή του Μεσσία, ο Κύριος της απάντησε « έγώ είμι ό λαλών σοι ». Αυτό συνέβη όταν ο Κύριος είδε την ωριμότητα της στιγμής και την δεκτικότητα της

Σαμαρείτιδος, γιατί μέχρι τότε, ποτέ ο Κύριος δεν είχε μιλήσει περί της ιδιότητός Του.

Η Σαμαρείτις, αναζητούσε την ώρα της ελεύσεως του Μεσσία, προκειμένου να απαλλαχθεί από την αμαρτωλή της ζωή.

Δεύτερον σημείο που υπογράμμισε ο Κύριος στην Σαμαρείτιδα είναι όταν τις ζήτησε ύδωρ από το πηγάδι του Ιακώβ και εκείνη του αρνήθηκε λόγο της καταγωγής. Ο Κύριος τις αντιπρότεινε το ύδωρ το ζων, που δεν θα ξαναδιψάσει εις τον αιώνα. Και τούτο γιατί διέγνωσε την πνευματική δίψα της Σαμαρείτιδας.

Το **τρίτον** σημείο από το διάλογο που διεξήχθη είναι το θέμα της προσευχής και της ουσίας του Θεού. Οι μεν Σαμαρείτες διεκήρυξαν ότι μόνο στο όρος Γαριζίν, μπορεί να προσεύχονται αληθινά οι άνθρωποι, οι δε Ιουδαίοι πίστευαν ότι η αληθινή προσευχή γίνεται μόνο στο ναό του Σολομώντος.

Ο ανατρεπτικός λόγος του Κυρίου μας είναι ότι « πιστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. » διότι « πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν ». Στη σημερινή πραγματικότητα της λατρείας του Θεού ίσως να υπάρχει κάποιο ἔλλειμμα ως προς την λατρεία του συγχρόνου διψασμένου πνευματικά ανθρώπου.

Σήμερα ενώ οι άνθρωποι είμαστε διψασμένοι πνευματικά και αναζητητές του Θεού, πορευόμαστε σε λάθος πηγή να κορέσουμε την δίψα μας την πνευματική, αλλά και να αναζητήσουμε τον αληθινό Θεό. Η παραθεώρηση της Αγίας Γραφής, αλλά και του ιδίου του αληθινού Θεού από τον σύγχρονο άνθρωπο, οδήγησε την ανθρωπότητα σε ένα τέλμα πνευματικό, με αποτέλεσμα σε αυτή την αναζήτηση να υπάρχει παρανόηση ως προς τον αληθινό Θεό και τον τρόπο της λατρείας. Για να βρούμε τον ζώντα Θεό χρειάζεται η απομόνωση από την τύρβη της ζωής , η εσωτερική καθαρότητα και η νοερά άθλησης, δια της μονολογίστου προσευχής.

Τότε αποκαλύπτετε ο Θεός στους αναζητούντες Αυτόν , όπως αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός στην Σαμαρείτιδα.

Ο Σεβασμιώτατος στο τέλος ευχήθηκε στο πολυπληθές εκκλησίασμα που μεταξύ όλων ήταν και ο βουλευτής Κέρκυρας κ. Γκίκας, να έχουν το φώς της Αναστάσεως και την χαρά της Αναστάσεως στην ζωή τους, για να προκόψουν πνευματικά και επαίνεσε τον εφημέριο του χωριού π.Σπυρίδων Κουρσάρη, για το πνευματικό έργο που επιτελεί στην ενορία.









