

Το μήνυμα του Πατριάρχη Βουλγαρίας για την εορτή των Φωτιστών των Σλάβων

[Πατριαρχεία](#) / [Πατριαρχείο Βουλγαρίας](#)



Παρά το γεγονός ότι το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ακολουθεί το νέο ημερολόγιο, παραδοσιακά η εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου τιμάται περισσότερο με το παλιό, σήμερα, δηλ., 24 Μαΐου, όπως και σε όλες τις χώρες των Ανατολικών και Νότιων Σλάβων. Μάλιστα, η Βουλγαρία αυτή την ημέρα εορτάζει την «Ημέρα Γραμμάτων και Τεχνών», ενώ σε όλα τα πανεπιστήμια τελείται δοξολογία.

Επιμέλεια-Μετάφραση: Ευγενία Δίτσα

Στο μήνυμά του για την ημέρα, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ.κ. Νεόφυτος καλεί όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, που εορτάζουν μαζί με τους προστάτες Αγίους τους, να τιμήσουν τις διαθήκες των προγόνων τους, μαθητών των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που συνέχισαν το έργο τους, να εμπνευστούν από το έργο των Αγίων και να μην ξεχάσουν, γιατί

εξαιτίας των δύο Ισαποστόλων, που δημιούργησαν το αλφάβητο των Σλάβων και μετέφρασαν τα ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία των πατέρων, υπάρχει ακόμα σήμερα η Βουλγαρία!

Διαβάστε όλο το μήνυμα:

Αγαπητοί εκπρόσωποι του Βουλγαρικού Κράτους, των Επιστημών, της Παιδείας και του Πολιτισμού

Αγαπημένοι Πατέρες,

Αγαπητοί Δάσκαλοι και Μαθητές, εν Κυρίω Αδελφοί και Αδελφές,

Χριστός Ανέστη!

Ιδιαίτερη είναι η θέση που κατέχει η Ημέρα των Γραμμάτων στο εορταστικό μας ημερολόγιο και σε κάθε βουλγαρική καρδιά. Για εμάς, αυτή είναι μια ημέρα φωτεινή, αγνής χαράς. Ημέρα ευχαριστίας προς τους αγίους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο και προς όλους τους μαθητές τους από το μακρινό μας παρελθόν μέχρι σήμερα. Ημέρα ευγνωμοσύνης σε εκείνους που κατόρθωσαν να φωτίσουν τη βουλγαρική χριστιανική οικογένεια, ημέρα ευγνωμοσύνης για το θεόφιλο και πατριωτικό έργο τους, που δεν σταμάτησε στιγμή στις πιο δύσκολες μέρες και χρόνια της πολυτάραχης ιστορίας μας. Η γραφή και η λογοτεχνία μας αποτελούν καθοριστικό, αμετάκλητο στοιχείο της χριστιανικής και εθνικής μας ταυτότητας. Είναι από τα θεμέλια της αυτοσυνείδησής μας και μια σίγουρη εγγύηση της ύπαρξής μας ανά τους αιώνες.

Κατά την εορτή αυτή, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ολόκληρη η κοινωνία μας αποτίουν φόρο τιμής σε όλους αυτούς που αφιερώνουν τη ζωή, τη δύναμη και τα ταλέντα τους, για να συνεχίσουν το έργο των Αγίων Αποστόλων και όλων των κολοσσών του βουλγαρικού χριστιανικού πνεύματος, που έθεσαν τα θεμέλια της υψηλής ορθόδοξης πνευματικότητας και του πολιτισμού μας. Σήμερα απευθυνόμαστε με πατρική αγάπη στους ανθρώπους του πνεύματος: επιστήμονες και ερευνητές, καλλιτέχνες διαφόρων τομέων του βουλγαρικού πολιτισμού και της τέχνης, ποιητές και συγγραφείς, βιβλιοθηκονόμους, γραμματείς και δασκάλους μας - σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Χαιρετίζουμε εγκάρδια όλους τους μαθητές και φοιτητές, ευχόμαστε καλή επιτυχία στις σπουδές τους και να αποφέρουν καλούς καρπούς από τις γνώσεις που απέκτησαν.

Τηρήστε τις διαθήκες των ένδοξων προγόνων μας και να θυμάστε πάντα ότι ανάμεσα σε όλα όσα συνέβαλαν στη διατήρηση και την επιβίωσή μας ως έθνος, χώρα και Εκκλησία, η μεγαλύτερη συνεισφορά είναι η εγγενής γραφή, η πνευματικότητα και ο πολιτισμός μας. Εμπνευστείτε από το έργο των πρωτοπαιδαγωγών, μιμηθείτε με ζήλο και με αίσθημα συνέχειας

το παράδειγμα και την αφοσίωσή τους, μην φείδεστε τη δύναμή σας και συνεχίστε να χτίζετε στα στέρεά τους θεμέλια, για να επιβιώσετε ως έθνος με δικό του πρόσωπο ανάμεσα στην πνευματική και πολιτιστική πολυμορφία του σύγχρονου κόσμου.

Αν σήμερα, στις αρχές της τρίτης χιλιετίας, η αγαπημένη μας Πατρίδα είναι δικαίως περήφανη που είναι ένα αναγνωρισμένο, αναπαλλοτρίωτο και σεβαστό μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το οφείλουμε περισσότερο σε αυτούς που καθημερινά χτίζουν τα θεμέλια της πνευματικότητας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού μας. Είθε ο Πανάγαθος Θεός να μας ευλογεί, ώστε ο λαός μας να γεννά και να μορφώνει πάντα άξιους συνεχιστές και συνεχιστές του πνεύματος και του έργου των αγίων Αδελφών, για να διατηρηθούμε και να ευημερούμε, για να επιβιώσει η Βουλγαρία!

Οι προσευχές των αγίων Ισαποστόλων πρωτοδιδασκάλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Φωτιστών των Σλάβων, και η χάρη και το μεγάλο έλεος του Θεού να είναι μαζί μας!

Καλή και ευλογημένη γιορτή!

Χριστός Ανέστη!

† ΝΕΟΦΥΤΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ