

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ο θανατοποινίτης είχε θεολογικές αναζητήσεις

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου](#)



Για το ιστορικό της γνωριμίας του με τον μοναχό Εφραίμ, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο Ορθόδοξος θανατοποινίτης που βαπτίστηκε με το όνομα Αντώνιος και εκτελέστηκε την περασμένη Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος σε σημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ρόλο του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου, καθώς και στο περιεχόμενο των επιστολών που αντήλλαξε με τον μοναχό Εφραίμ από το 2016, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερη περίπτωση που είχε εσωτερικές και θεολογικές αναζητήσεις.

Αποκλειστικά στην ΡΕΜΠΤΟΥΣΙΑ TV: Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου αποκαλύπτει την αλληλογραφία με τον θανατοποινίτη των ΗΠΑ

Για την αλληλογραφία την οποία είχε με τον θανατοποινίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μοναχό Εφραίμ, είχε μιλήσει αποκλειστικά στην κάμερα της Remptousia TV ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο οποίος είχε απευθύνει έκκληση για προσευχή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, η ιστορία του οποίου συγκινεί.

Image not found or type unknown



Μιλώντας στον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, ο Σεβασμιώτατος αποκάλυψε μεγάλο μέρος των επιστολών που του έστειλε ο θανατοποινίτης, ο οποίος από την ημέρα της σύλληψής του ισχυριζόταν ότι είναι αθώος για το συγκεκριμένο έγκλημα, με βασικό του μέλημα τη μετάνοια και τον παράδεισο, ενώ μιλά ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε την Ορθοδοξία και βαπτίστηκε χριστιανός.

Ο Σεβασμιώτατος μιλάει για το πώς ήρθαν σε επαφή, [τι ρόλο έπαιξε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού](#) κ. Αθανάσιος σε αυτό, και διαβάζει μέρος των επιστολών, αφηγούμενος την ιστορία του Αντωνίου, κατά κόσμον Φρανκ Άτγουντ, που οδηγήθηκε στον θάνατο διά θανατηφόρου ένεσης στις 8 Ιουνίου 2022.

«Ο μοναδικός αληθινός δρόμος για το κυνήγι εσωτερικής αναζήτησης ήταν η ορθοδοξία. Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο έψαχνα», έγραφε ο Άτγουντ μετά την ανάγνωση του βιβλίου του Σεβ. Μητροπολίτη

Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» και εξηγεί πώς βαπτίστηκε...

«Η μετάνοιά μου λυπηρώς έχει γίνει ευμετάβλητη και είναι ατελής», ανέφερε λίγο πιο κάτω, περιγράφοντας την περίοδο εκείνη της ζωής του και δείχνοντας αληθινό προβληματισμό για την πνευματική του κατάσταση, κάτι που λίγοι από εμάς κάνουμε...

«Ζητάμε (ο ίδιος και η σύζυγός του) προσευχή για ταπείνωση και υπομονή, για να περάσουμε από τα τρομερά τελώνια», γράφει, χωρίς να ζητάει προσευχή για αθώωση, αλλά «για αναβολή ώστε να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος μετανοίας προτού εμφανιστεί στον Χριστό»...



«Η πνευματική αποτυχία να κατέβει ο νους μου στην καρδιά μου»

Ακολούθως εξηγεί πώς **και μόνο η συνεργασία με τη χάρη του Θεού, όπως αναφέρει, μετέτρεψε αυτή του την αντιξοότητα (την καταδίκη εννοεί) σε καταπληκτική ευλογία, ενώ μιλά και για την πνευματική του «αποτυχία» να κατέβει ο νους του στην καρδιά του...**

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εκτελέστηκε ο Ορθόδοξος θανατοποινίτης Αντώνιος στην Αριζόνα - Έλαβε το μοναχικό σχήμα πριν την εκτέλεση

Τι είπε ο θανατοποινίτης μοναχός Εφραίμ πριν την εκτέλεση του

Στη Μονή του Αγίου Αντωνίου Αριζόνας αναπαύεται ο θανατοποινίτης που έγινε μοναχός

Ευχές του Μητροπολίτη Λεμεσού στον θανατοποινίτη Φρανκ Άτγουντ