

## Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Η Εκκλησία στηλοβάτης της νεολαίας

/ [Επικαιρότητα](#)



Με το ψήφισμα 42/112 της 7ης Δεκεμβρίου 1987, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να τιμήσει την 26η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κατάχρησης Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησης ως έκφραση της αποφασιστικότητάς της να ενισχύσει τη δράση και τη συνεργασία για την επίτευξη του στόχου μιας διεθνούς κοινωνίας χωρίς ναρκωτικά και καταχρήσεις.

- της Δέσποινας Σωτηρίου

Υποστηριζόμενος κάθε χρόνο από άτομα, κοινότητες και διάφορους οργανισμούς

σε όλο τον κόσμο, αυτός ο παγκόσμιος εορτασμός στοχεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το μείζον πρόβλημα που αντιπροσωπεύουν τα παράνομα ναρκωτικά στην κοινωνία.

## **Αντιμετώπιση των προκλήσεων των ναρκωτικών σε υγειονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις**

Από εμπόλεμες ζώνες μέχρι προσφυγικούς καταυλισμούς μέχρι κοινότητες που διαλύονται από τη βία, οι άνθρωποι σε όλα τα μέρη του κόσμου έχουν απόλυτη ανάγκη. Μια πανδημία, μια κλιματική κρίση, μια επισιτιστική κρίση, μια ενεργειακή κρίση και οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αυξήσει τον πόνο και μας έχουν οδηγήσει στο χείλος της παγκόσμιας ύφεσης. Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Ναρκωτικών, το UNODC αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες και αναδυόμενες διακρατικές προκλήσεις για τα ναρκωτικά που προκύπτουν από καταστάσεις κρίσης. Το UNODC συνεχίζει να υποστηρίζει την προστασία του δικαιώματος στην υγεία για τους πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων, των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, των ατόμων με διαταραχές χρήσης ναρκωτικών και των ατόμων που χρειάζονται πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα.

Με την εκστρατεία #CareInCrises, το UNODC καλεί τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν επείγουσα δράση για την προστασία των ανθρώπων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της πρόληψης και θεραπείας από τη χρήση ναρκωτικών και την αντιμετώπιση της παράνομης προσφοράς ναρκωτικών.

## **Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου**

Μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης τους, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου, στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.

Ο Προκαθήμενος της εν Ελλάδι Εκκλησίας στο μήνυμά του υπενθυμίζει ότι όλοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη απέναντι στους νέους ανθρώπους και τη μάστιγα των ναρκωτικών.

“Να τολμήσουμε την αυτοκριτική μας, να θωρακίσουμε τα παιδιά μας με αρχές και αξίες, να μην επιτρέψουμε συμπεριφορές αδιαφορίας, να αναζητήσουμε και πάλι

την χαμένη οικογενειακή θαλπωρή, να μιλήσουμε στα παιδιά και τους νέους -πρώτα με το παράδειγμά μας κι έπειτα με τον λόγο μας- για την αληθινή ευτυχία της ζωής, για το υπερούσιο νόημα του βίου, για την αξία του αγώνα, της διαρκούς προσπάθειας, για την ελευθερία, την αγάπη, την κατανόηση, την δικαιοσύνη”, σημειώνει.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερώνυμου:

Στούς καιρούς τής κρίσης, πού μαστίζει τήν εποχή μας, δέν μπορεί νά μήν θυμόμαστε τήν σημερινή παγκόσμια ήμέρα κατά τῶν ναρκωτικῶν. Ἡ κρίση ὑποβαθμίζει τίς συνθηκικές ζωῆς, ἐπηρεάζει ἀρνητικά τήν σωματική καί ψυχική ὑγεία, ἐντείνει τήν περιθωριοποίηση καί τήν παραβατικότητα, ὑποθάλλει φαινόμενα κοινωνικῆς ἔντασης καί βίας καί αὐξάνει τίς ἀνισότητες, ὠθεῖ ἐπομένως τούς νέους ἀνθρώπους σέ ἀδιέξοδους δρόμους, σέ ἐσωτερικό κενό καί ἀπόγνωση καί στήν ἀναζήτηση ψεύτικων καταφυγίων πού δέν λυτρώνουν, ἀλλά ἀδειάζουν τίς ψυχές.

Ὁ ἐξαρτημένος εἶναι ἕνα πρόσωπο στήν οὐσία ἀποδομημένο καί ἀλλοτριωμένο σωματικά καί ψυχικά, ὄχι ὅμως ἀποκομμένο ἀπό τήν οἰκογένειά του καί τήν κοινωνία. Ὑπό αὐτό τό πρίσμα, οὔτε ἡ οἰκογένεια ἀλλά οὔτε καί ἡ κοινωνία εἶναι ἄμοιρες εὐθυνῶν γιά τήν δημιουργία, τήν συντήρηση καί τήν λύση τῆς ἐξάρτησης.

Ἡ σημερινή ήμέρα λοιπόν εἶναι εὐκαιρία προβληματισμοῦ καί εὐθύνης. Συγκεκριμένα, τῆς εὐθύνης πού ὀφείλουμε ὅλοι μας νά ἀναλάβουμε ἀπέναντι στούς νέους ἀνθρώπους. Νά τολμήσουμε τήν αὐτοκριτική μας, νά θωρακίσουμε τά παιδιά μας μέ ἀρχές καί ἀξίες, νά μήν ἐπιτρέψουμε συμπεριφορές ἀδιαφορίας, νά ἀναζητήσουμε καί πάλι τήν χαμένη οἰκογενειακή θαλπωρή, νά μιλήσουμε στά παιδιά καί τούς νέους -πρῶτα μέ τό παράδειγμά μας κι ἔπειτα μέ τόν λόγο μας- γιά τήν αληθινή εὐτυχία τῆς ζωῆς, γιά τό υπερούσιο νόημα τοῦ βίου, γιά τήν ἀξία τοῦ αγώνα, τῆς διαρκούς προσπάθειας, γιά τήν ἐλευθερία, τήν ἀγάπη, τήν κατανόηση, τήν δικαιοσύνη. Πώς ὅλα αὐτά μποροῦν νά ὑπάρξουν στήν οἰκογένεια καί στήν κοινωνία μας, πώς τίποτε δέν χάθηκε ὀριστικά, φθάνει νά συνοδοιπορήσουμε μέ τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς, τόν Ἰησοῦ, ὄχι στόν δρόμο τῶν ψεύτικων παραδείσων, ἀλλά στήν προοπτική τῆς βιώσεως τοῦ ἀληθινοῦ, στόν δρόμο τῆς ἀγάπης καί τῆς συμπόνιας, πού μάς δίδαξε ὁ Κύριός μας.

## **Ο ρόλος της Εκκλησίας**

Μέσα σε ὄλο αυτό τον δύσκολο περιβάλλον, η Ορθόδοξη Εκκλησία στέκεται

αρωγός στην κοινωνία, τόσο μέσα από οργανωμένες δομές, όσο και σε ενορίες, με πληθώρα ιερέων να στηρίζουν ιδιαίτερα τους νέους.

Ενδεικτικά είναι τα όσα έγραφε στην Εφημερίδα το «ΤΟ ΒΗΜΑ», την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 1997, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος, τότε ως Μητροπολίτης Δημητριάδος:

«Σήμερα οι περισσότερες ενορίες των πόλεων διαθέτουν ενοριακά Πνευματικά Κέντρα μέσα στα οποία, υπό την πνοήν του ιερέως, αναπτύσσονται, πέραν των καθαρών θρησκευτικών, και μείζονες πολιτιστικές δραστηριότητες, με αποδέκτες τα παιδιά και τους νέους, τους επιστήμονες και τους φοιτητές. Εκεί επίσης λειτουργούν γραφεία κοινωνικών υπηρεσιών, που αγκαλιάζουν τις ανάγκες ασθενών, αστέγων, περιθωριακών, θυμάτων του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο ιερέυς είναι κάθε στιγμή του 24ώρου διαθέσιμος, χωρίς να υπολογίζει την ανάγκη της ανάπαυσης ή την ανάγκη να ευρίσκεται μερικές έστω ώρες κοντά στην οικογένειά του, η οποία πολλές φορές τον στερείται και ως σύζυγο και ως πατέρα. Χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνονται πνευματικά και εξαρτούν την ζωήν των από τον ιερέα, που μπορεί να διαθέτει ώρες ολόκληρες μέσα στο Εξομολογητήριο για να ακούει τα πάθη των και να χορηγεί άφεση αμαρτιών ή να δίδει οδηγίες για την υπέρβαση δυσεπίλυτων προβλημάτων. (...) Άλλοι κληρικοί μας ασχολούνται μονίμως με τον αγώνα μας κατά των ναρκωτικών. Μεταβαίνουν στα στέκια των νέων, διανέμουν το διαφωτιστικό μας φυλλάδιο, διοργανώνουν ομιλίες σε γονείς και σε νέους, μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες, φωτίζοντας τις σκοτεινές όψεις του προβλήματος»

## **Οι δομές της εκκλησίας, όπως αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος**

Μάθετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε το θύμα ναρκωτικών και την οικογένειά του

I. Αρχιεπισκοπής Αθηνών

1. Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στηρίξεως “ΔΙΑΚΟΝΙΑ”,

Γενική Διεύθυνση, Κέντρο Πρόληψης:

Διεύθυνση: Αγ. Φιλοθέης 19 - 21 ,105 56 Αθήνα

Τηλ. 210 3352356 (& φαξ), 210 3352357

I. Μ. Πειραιώς

2. «Αποκατάσταση» - Πρόγραμμα συμπαράστασης εξαρτημένων ατόμων, Ακτή Θεμιστοκλέους 190, Τ. Κ. 185 39 Πειραιάς, τηλ. 210-45.14.833.

I. Μ. Φθιώτιδος

3. Υπηρεσία προστασίας εξαρτημένων νέων, Τ. Κ. 351 00 Λαμία, τηλ. 22310-50.552 (3).

I. Μ. Χαλκίδος

4. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών, Μπαλαλαίων 7, Τ. Κ. 341 00 Χαλκίδα, τηλ. 22210-78.118.

I. Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

5. Κέντρο αποκατάσεως και επανεντάξεως εξαρτημένων και αποφυλακισθέντων, Νεάπολη- Θεσ/νίκη Τ. Κ. 567 28, τηλ. 2310-611.129.

Διακονία Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης

Το Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» ιδρύθηκε το 1999. Είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος υπάγεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αποτελώντας ταυτόχρονα αυτοτελή υπηρεσία (Ν.Π.Ι.Δ.).

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων του ανθρώπου με βάση τις ορθόδοξες αρχές μας, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης, προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και σε θέματα χρήσης και εξάρτησης και η εφαρμογή μεθόδων στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης. Ο κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1789/28.9.1999.

Στη διάρκεια των χρόνων αυτών το Ίδρυμα «ΔΙΑΚΟΝΙΑ»:

- Ίδρυσε το Κέντρο Πρόληψης, που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην πρωτογενή πρόληψη θέτοντας ως στόχο την προώθηση υγιών τρόπων ζωής μακριά από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, τη δημιουργία πυρήνων πρόληψης στις ενορίες, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
- Έχει ήδη οργανώσει με επιτυχία τέσσερα ειδικά σεμινάρια κατάρτισης Κληρικών της Ι. Αρχιεπισκοπής, με στόχο την ενημέρωση τους γύρω από το πρόβλημα της εξάρτησης και την καθοδήγησή τους στο σωστό τρόπο χειρισμού των εξαρτημένων ατόμων.
- Προχωρεί σε επιμελημένες εκδόσεις που αφορούν στην ενημέρωση γύρω από τις δράσεις του Ιδρύματος, στο πρόβλημα της χρήσης και της εξάρτησης καθώς και σε ζητήματα προώθησης της πρόληψης στην κοινότητα.
- Στοχεύοντας στη δικτύωση και αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη είναι καθολική υπόθεση και συλλογική προσπάθεια συνεργάζεται με φορείς, συλλόγους, θεραπευτικές κοινότητες και κάθε ενδιαφερόμενο με στόχο την κοινή δράση απέναντι στο πρόβλημα των εξαρτήσεων.
- Σχεδιάζει και υλοποιεί εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών με στόχο τη διάδοση των μηνυμάτων πρόληψης.
- Ενημερώνει τα κληρικά και λαϊκά Στελέχη της Εκκλησίας για τα θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία σε ζητήματα εξαρτήσεων και θεραπείας.
- Ενημερώνει για τις υπάρχουσες θεραπευτικές δομές με προσωπικές συναντήσεις, τόσο νέους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, όσο και γονείς ή συγγενείς τους που ζητούν τη βοήθεια της Εκκλησίας.