

## Μητρ. Μεσσηνίας: Η αλήθεια θα νικήσει το ψεύδος

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μεσσηνίας](#)



“Σε μία εποχή ψεύδους, υποκρισίας και ιδιοτέλειας η επανάληψη του λόγου : «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἰᾶου τήν καθαίρεσιν ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν» αποτελεί την επιβεβαίωση ὅτι η αλήθεια θα νικήσει το ψεύδος, η ελπίδα την απελπισία, η αθανασία και η αιωνιότητα το πρόσκαιρο και το εφήμερο της κακίας και της καταστροφής” αναφέρει μεταξύ ἄλλων στην Ποιμαντορική του Εγκύκλιο ενόψει του Πάσχα, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Ἀγαπητά μου παιδιά·

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως μᾶς καλεῖ:

Νά ἀναβαπτιστοῦμε στό εὐαγγελικό ἦθος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου πού σηματοδοτεῖ τήν ἄνευ ὄρων ἀποδοχή καί ἀνοχή τοῦ ἄλλου, τοῦ ξένου, τοῦ διπλανοῦ, τοῦ γνωστοῦ, τοῦ φίλου καί τοῦ ἐχθροῦ.

Νά συναντήσουμε τόν συνάνθρωπο στά πλαίσια τῆς συγχωρητικότητας καί τῆς

άλληλοπεριχώρησης όπως ο Θεάνθρωπος και Άναστάς Κύριος μᾶς τό υπέδειξε ἔμπρακτα.

Νά ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι ἡ ἀγάπη πρὸς τό συνάνθρωπο δέν εἶναι ἕνα ἰδεολόγημα, ἕνα συναίσθημα, μία ψυχολογική διάθεση ἀλλά ἕνας τρόπος ὕπαρξης καί ζωῆς, τόν ὁποῖον νοηματοδότησε ὁ ἀναμάρτητος καί ἐκούσια Σταυρωθείς καί Άναστάς Κύριος, ὡς ἕνα τρόπο ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ἀπό τή θυσία, τήν προσφορά καί αὐταπάρνηση. Τρόπος ὁ ὁποῖος μέ βεβαιότητα μᾶς ὁδηγεῖ στήν υπέρβαση τοῦ θανάτου καί στήν μετοχή στήν ἐπερχόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Σέ μία ἐποχή ψεύδους, ὑποκρισίας καί ἰδιοτέλειας ἡ ἐπανάληψη τοῦ λόγου : «Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, Ἰδοὺ τήν καθαίρεσιν ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν» ἀποτελεῖ τήν ἐπιβεβαίωση ὅτι ἡ ἀλήθεια θά νικήσει τό ψεύδος, ἡ ἐλπίδα τήν ἀπελπισία, ἡ ἀθανασία καί ἡ αἰωνιότητα τό πρόσκαιρο καί τό ἐφήμερο τῆς κακίας καί τῆς καταστροφῆς.