

29/07/2022

Αγρυπνία για την εκδημία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Δουσίκου

/ [Ιερές Μονές](#)



Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία επί εκδημία του μακαριστού Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Δουσίκου π. Ιγνατίου Πούτου.

Της Ευχαριστιακής Συνάξεως προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος πλαισιωμένος από τους Ιερείς της Ιεράς Μονής.

Τη διακονία του λόγου ανέλαβε κατά την υποδοχή ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας ο οποίος ομίλησε καταλλήλως για τον εκλιπόντα Καθηγούμενο.

Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης κ. Χρυσόστομος τέλεσε Τρισάγιο ενώπιον του Ιερού Σκηνώματος του μακαριστού Καθηγουμένου π. Ιγνατίου και ευχήθηκε καταλλήλως τους αδελφούς της Μονής Δουσίκου και την Καθηγουμένη και αδελφές της Ιεράς Μονής Κορμπόβου.

>

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το βιογραφικό του μακαριστού Καθηγουμένου

Ο μακαριστός π. Ιγνάτιος γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά την 29^η Απριλίου 1934.

Έλαβε το Πτυχίο Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1964 και το Πτυχίο Θεολογίας από το ίδιο Πανεπιστήμιο το έτος 1970.

Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου.

Χειροτονήθηκε Διάκονος την 25^η Οκτωβρίου 1964 και Πρεσβύτερος την 22^α Νοεμβρίου 1964 από τον τότε Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κυρό Διονύσιο.

Έκτοτε διακόνησε το Ιερό Θυσιαστήριο στις ενορίες Αγίας Παρασκευής Καλαμπάκας, Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων και Κουμαριάς.

Από το έτος 1971 διορίσθηκε ως Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών. Εργάστηκε με πολύ ζήλο στον αμπελώνα του Κυρίου, έως την συνταξιοδότησή του ως ιεροκήρυκος το έτος 2000, σε οιαδήποτε εργασία και αποστολή του ανετέθη από τον εκάστοτε Μητροπολίτη. Με τη μόρφωσή του και τις πολλές ικανότητες στην κηρυκτική και λοιπή Ποιμαντική εργασία, διακόνησε το κήρυγμα με πολλή καρποφορία

Την 16^η Αυγούστου 1974 εγγράφηκε στο Μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Δουσίκου ως απλός Μοναχός και έπειτα από ένα χρόνο την 16^η Σεπτεμβρίου 1975 ανέλαβε την Ηγουμενία της Ιεράς Μονής Αγίου Βησσαρίωνος έως την ημέρα της κοιμήσεώς του

Παραλλήλως ποδηγετούσε πνευματικώς την γυναικεία Ιερά Μονή Κοιμήσεως της

Θεοτόκου Κορμπόβου.

Αναλώθηκε στο Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είτε ως περιοδεύων Πνευματικός αναπαύοντας κάτω από το πετραχήλι του εκατοντάδες ψυχές ανθρώπων είτε ως Γέροντας της Μονής Δουσίκου και της Μονής Κορμπόβου.

Ο Γέροντας Ιγνάτιος υπήρξε ευγενής, ευπροσήγορος, πειθαρχικός, εργατικός η δε διαγωγή του άριστη. Διακρίνονταν για την ακρίβεια των ενεργειών του, τον υπηρεσιακό του ζήλο, την ευρύτητα αντιλήψεως και έχαιρε εκτιμήσεως εκ μέρους των συνεργατών του και της ευρυτέρας Κοινωνίας. Σε όλα τα ανατεθέντα σε αυτόν έργα εργάσθηκε με προθυμία, ευσυνειδησία, αγάπη και απέδωσε άριστα αποτελέσματα. Ο χαρακτήρας του υπήρξε, ευθύς, πράος, αξιοπρεπής αφιλοχρήματος, σοβαρός και ανιδιοτελής και διακρίνονταν για την τάξη στη ζωή του.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αμείβουσα τους κόπους και την εύορκον Διακονίαν αυτού, του απέμεινε το έτος 2007 την Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού του παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Φιλακόλουθος, άριστος λειτουργός, ακούραστος, ακόμα και το τελευταίο διάστημα με τη δοκιμασία της ασθενείας που με ιώβεια υπομονή αντιμετώπιζε.

Οι ισχυροί δεσμοί του με το Άγιον Όρος, η συναναστροφή του με σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες και σύγχρονούς μας Αγίους, τον ανέδειξαν σε μια σπουδαία μορφή της τοπικής μας Εκκλησίας και του Μοναχισμού.

Με κόπο και προσωπική εργασία, είδε να προχωρά η εκ βάθρων σχεδόν αναστήλωση της Ιεράς Μονής Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου. Μια Ιερά Μονή, που αποτελεί πλέον τόπο προσευχής όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και ολοκλήρου της Ελλάδος. Δίκαια θεωρείτε πλέον ο νέος κτήτορας.

Τις δοκιμασίες της ασθενείας του τις επισκίαζε ο ένθεος ζήλος του, η υποδειγματική αυταπάρνησή του, η πηγαία αγάπη, η ολοκάρδια αφοσίωσή του στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού και του Αγίου Βησσαρίωνος, αλλά και το γνήσιο ιερατικό του ήθος ενέπνεε τους αδελφούς και αδελφές των Μονών, αλλά και όλους όσους είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε.

Η σορός θα τεθεί για λαϊκό προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου έως τη 1 το μεσημέρι.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου.