

Μήνυμα Μητροπολίτη Μάνης για την εορτή της Μεταμορφώσεως

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μάνης](#)



«Ο Χριστός μας έχει ετοιμάσει και για μας την δόξα της βασιλείας Του. Θέλει να μας έχει πάντοτε κοντά Του, αγαπητούς Του αδελφούς, με τους οποίους να συμμερίζεται την μακαριότητα και την δόξα του ουρανού. Μας θέλει στον Παράδεισο. Ο αληθινά πιστός χριστιανός, λοιπόν, θα αποκτήσει δόξα ωσάν εκείνη της Μεταμορφώσεως», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ΄ στο μήνυμά του για την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου για την μεγάλη Δεσποτική εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού:

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐορτάζουμε μία μεγάλη Δεσποτική ἐορτή. Τήν θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου. Ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τά Ἱερά Εὐαγγέλια ὁ Χριστός μας γιά νά ἐνισχύσει τούς μαθητές Του πρό τοῦ ἁγίου Του Πάθους ἀνῆλθε στό Θαβώρειο ὄρος καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν.

Τότε ἔλαμψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ ἱμάτιά αὐτοῦ ἐγένοντο λευκά ὡς τό φῶς. Ὅποια αἴγλη καί λαμπρότητα, ὁποῖο μεγαλεῖο δόξης!

Ἐκεῖ, ἐμφανίστηκαν καί οἱ προφήτες Μωϋσῆς καί Ἡλίας καί ἐκεῖ ἐπισκιάζει αὐτούς μία φωτεινή νεφέλη, ἐνῶ συγχρόνως ἀκούγεται ἡ οὐράνια φωνή: «Οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ἠυδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε». Ἐκεῖ καί οἱ τρεῖς μαθητές, Πέτρος, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης ἐνώπιον τῆς θείας μεγαλειότητος καί μάλιστα τί ἄλλο θά μπορούσαν νά κάμνουν; «Ἐπεσον ἐπί πρόσωπον αὐτῶν καί ἐφοβήθησαν σφόδρα». Ἀλλ' ὁ Κύριος τούς βοηθᾷ καί ἐνδυναμώνει λέγοντάς τους: «Ἐγέρθητε καί μή φοβεῖσθε».

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Οἱ τρεῖς μαθητές πού εἶδαν τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ μάς βεβαιώνουν ὅτι ὁ Διδάσκαλος, τό αἰώνιο Πρότυπό μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μολοντί ἔλαβε τήν τόσον ταπεινή μορφή καί φύση ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κατά τήν Γέννησή Του, ἐν τούτοις περιέκρυπτε θεία λαμπρότητα καί δόξα. Αὐτό φανερώνει ἡ θεία Μεταμόρφωση.

Καί ὁ αὐτόπτης τῆς Μεταμορφώσεως Ἀπόστολος Πέτρος ἔγραψε: «Ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καί παρουσίαν, ἐπόπτει γεννηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος» (Β' Πέτρ. 1, 16).

Ἡ λαμπρά, λοιπόν, αὐτή ἐορτή εἶναι μία προτύπωση τῆς μελλούσης καταστάσεως τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν, τῶν δικαίων καί τῶν ἀγωνιζομένων τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως, χριστιανῶν.

Πράγματι, ἐάν δέν τό ἔλεγε καί ἐβεβαίωνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στους μαθητές Του, ἐάν δέν τό μαρτυροῦσε τό Ἅγιον Πνεῦμα, θά ἦταν ἀδύνατο νά τό πιστεύσουμε καί νά τό φανταστοῦμε. Ὅτι δηλαδή καί μεῖς οἱ ἀνάξιοι, οἱ μικροί καί ταπεινοί ἄνθρωποι πού ἀμαρτάνουμε καί ἔχουμε τόσες ἀδυναμίες καί ἀμφιβολίες, θά

ἀξιοθούμε δόξας οὐράνιας καί θά κάμνουμε δική μας τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας μία λάμψη ἦταν ἡ Μεταμόρφωσή Του. Θά μετάσχουμε στήν ἄπειρο θεία δόξα ὡς τέκνα τοῦ οὐρανοῦ Πατρός καί ὡς ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς εἶπε ὁ Κύριος: «Οἱ δίκαιοι ἐκλάμπουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ' 43).

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔξω ἀπό τήν Δαμασκό αἰσθάνθηκε τήν δόξα τοῦ Κυρίου νά τόν πλημμυρίζει καί ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος κατά τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου του «εἶδε δόξαν Θεοῦ». Καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ζοῦν μέσα σ' αὐτή τήν θεία δόξα.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Χριστός μας ἔχει ἐτοιμάσει καί γιά μᾶς τήν δόξα τῆς βασιλείας Του. Θέλει νά μᾶς ἔχει πάντοτε κοντά Του, ἀγαπητοῦς Του ἀδελφούς, μέ τούς ὁποίους νά συμερίζεται τήν μακαριότητα καί τήν δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Μᾶς θέλει στόν Παράδεισο.

Ὁ ἀληθινά πιστός χριστιανός, λοιπόν, θά ἀποκτήσει δόξα ὡσάν ἐκείνη τῆς Μεταμορφώσεως. Αὐτό καί εὐχομαι ὅπως πατρικά σ' ὅλους σας. Τήν δωρεά τῆς θείας δόξης.

Μετ' εὐχῶν πολλῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ'