

## Η εορτή του «Πάσχα του καλοκαιριού» στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους](#)



**Με την δέουσα θρησκευτική κατάνυξη, που αρμόζει στο Πάσχα του καλοκαιριού εορτάστηκε κι εφέτος η μεγάλη Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου.**

Την παραμονή της εορτής Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου **κ. Διονύσιος** χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιωνίας (Συνοικισμού) Κορίνθου. Στον Εσπερινό παρέστησαν οι Κορίνθιοι Υφυπουργοί **κ. Χριστός Δήμας** και **κ. Νικόλαος Ταγαράς**, ο Βουλευτής **κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας**, ο Δήμαρχος Κορινθίων **κ. Βασίλειος Νανόπουλος**, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος πιστών. Στο κήρυγμά του, μετά τα Εγκώμια στην Υπεραγία Θεοτόκο, ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε ότι σκοπός των Ορθοδόξων Χριστιανών δεν είναι απλά να ξεπερνούν τα

προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά να ανεβαίνουν εκ γης προς ουρανόν. Το παράδειγμα των προγόνων μας, που παρά τους πολέμους και τους ξεριζωμούς αγωνίστηκαν και ανοικοδόμησαν όχι μόνο τις πόλεις αλλά και τις ψυχές τους, στέκει εμπρός μας φωτεινό, καθώς, ενώ ουσιαστικά δεν είχαν τίποτα, με τον ενάρετο τρόπο ζωής τους ήταν σαν να είχαν τα πάντα. Εμείς σήμερα ζούμε με πόνο, αγωνία και δάκρυα και κυριολεκτικά δεν έχουμε που να καταφύγουμε, αφού οι ισχυροί απεδείχθησαν ανίσχυροι, επιβάλλοντας κυρώσεις και μέτρα ο ένας στον άλλον με τελικό αποδέκτη πάντοτε τον απλό Λαό. Ο Χριστός όμως έχει διδάξει: *«Εν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»* (Ιω. Ιστ´,33). Ο Χριστός νίκησε με την αρετή και την αγιότητα και η Εκκλησία μας, δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, αυτά κηρύττει, αυτά διδάσκει και αυτά πράττει, παρά τα ανθρώπινα λάθη όλων όσοι την αποτελούν. Μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν οι πρόγονοι μας, ξεριζωμένοι απ' τις αλησμόνητες Πατρίδες, γυμνοί και με άδεια από υλικά αγαθά χέρια, μετέφεραν μόνο τις Ι. Εικόνες και τα άγια στην Πατρίδα, φέρνοντας όμως μαζί με αυτά την πίστη, τον πολιτισμό, την αγωνιστικότητα και τον ενάρετο τρόπο ζωής τους.

Και περίοπτη θέση σε αυτή την μεταφορά κρατούσε πάντοτε η Παναγία μας, η Μητέρα του Θεού, η Προστάτιδά μας, η Ευεργέτιδά μας, Αυτή που μας εμπνέει να μην φοβόμαστε ποτέ αυτούς που μας απειλούν και έχουν τα χέρια τους βαμμένα με το αίμα των Πατέρων μας. Ότι και να κάνουν η θάλασσα δεν ξεβάφει, θα μένει κόκκινη για αυτούς και μπλε για εμάς διαχωρίζοντας τις ελπίδες μας, τους αγώνες μας και τα όριά μας. Όσοι επομένως από τους Νεοέλληνες πρεσβεύουμε το *«Ει Θεός μεθ' ημών, ουδείς καθ' ημών»*, όπως οι πατέρες μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα συνεχίσουμε να «βάφουμε» τις Εικόνες τις Παναγίας μας και του Χριστού μας με δάκρυα ελπίδας, προσευχής, πατριωτισμού και δάκρυα που στεριώνουν συνειδήσεις για παιδιά υπερήφανα έτοιμα ν' αγωνιστούν και να χύσουν το αίμα τους, αν χρειαστεί, για του Χριστού την Πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία. Και τότε οι θυσίες των προγόνων μας δεν θα πάνε χαμένες, καθώς αυτός ο μικρός βράχος γης, που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός, θα θεριέψει και θα μεταβάλει και εμάς σε «βράχους» Πίστewς και φιλοπατρίας, ικανούς να προστατεύσουμε την Πατρίδα μας και τα παιδιά μας!

**Την κυριώνυμο ημέρα, Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή «Παναγία η Πάντων Χαρά» Καλεντζίου.**

Στο κήρυγμά του ο σεπτός Ποιμενάρχης μας αναφέρθηκε στην θυσιαστική ταπεινότητα του Προσώπου της Παναγίας μας. Η Εκκλησία μας, ως Χριστοκεντρική, αφού ο μόνος Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου είναι ο Ιησούς

Χριστός, έχει στην Αγία Γραφή ελάχιστες αναφορές στην Παναγία μας, ώστε να μην υπάρχουν προσωποληψίες. Η ίδια η Παναγία ακολούθησε την ίδια πορεία που ακολούθησε και ο Τίμιος Πρόδρομος, δηλαδή περιθωριοποιήθηκε ιδία βουλήσει κατά το Ευαγγελικό, «ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι» (Ιω. Γ΄, 30), προκειμένου ὅλοι να ακολουθήσουν μόνον τον Χριστό. Ωστόσο, οφείλουμε να τιμούμε και να σεβόμαστε την Μητέρα του Χριστού, που αποτελεί το ανώτερο ὄριο Αγιότητας και να Την αισθανόμαστε ως βοηθό, αντιλήπτορα και μεσίτρια που πρεσβεύει στον Υιό Της για την σωτηρία της ψυχής μας!

































