

## **Ο Μητροπολίτης Κορίνθου στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζευγολατίου**

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους



**Με την ευκαιρία της επερχόμενης εορτής της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος τέλεσε, μετά των συνοδών του Κληρικών, την Θεία Λειτουργία στον Πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζευγολατίου.**

Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε, την Κυριακή, 21 Αυγούστου 2022, στους παρισταμένους πιστούς για τις πολλές δυσκολίες που μας περιβάλλουν, όπως ακριβώς αυτές περιγράφονται στον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο, «Περιστάσεις καὶ θλίψεις καὶ ἀνάγκαι, εὐροσάν με Ἄγνη, καὶ συμφοραὶ τοῦ βίου, καὶ πειρασμοὶ με πάντοθεν ἐκύκλωσαν...».

Εμείς όμως, με εφόδια όλα όσα μας έχει διδάξει ο Κύριος μας, τα οποία είναι

θεμελιωμένα στην αγάπη, αντικρούουμε ότι, εφόσον αγαπάς τον Θεό, αγαπάς και τον συνάνθρωπό σου, οπότε οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει στην ζωή μας μπορούμε να την ξεπεράσουμε λειτουργώντας ως «συγκοινωνούντα δοχεία», που το ένα θα αναπληρώνει τις ανάγκες του άλλου.

Ο Κύριος το επισημαίνει: «Οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἐνί» (Εκκλ. Δ΄; 10), δηλαδή, αλλοίμονο σ' αυτόν που είναι μόνος του και στην Εκκλησία όταν μιλάμε για κόλαση αναφερόμαστε στην κατάσταση, στην οποία ο άνθρωπος δεν έχει κανένα κοντά του και είναι μακριά από τον Θεό. Η αγιότητα του Θεού επιβάλλει την κοινωνία με τ' άλλα πρόσωπα και όχι την επιβεβαίωση των λόγων του Προφητάνακτα Δαυίδ: «παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὠμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,21), δηλαδή να κοιτάμε τα κτήνη και αγωνιζόμαστε να μοιάσουμε σε αυτά.

Το μήνυμα που μας άφησε ο Χριστός δια του Ευαγγελίου Του είναι να είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι, όπως οι Άγιοι που ανεδείχθησαν από τον Θεό και την Εκκλησία. Ο Απόστολος μας, ο Παύλος, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα μας νουθετεί ως Πατέρας προτρέποντας μας να Τον μιμηθούμε στην αγάπη, όπως Αυτός μιμήθηκε τον Χριστό, ώστε ο κόσμος να ακούει και να χαίρεται.



ανών είναι  
πολύ θα  
του Θεού.











