

Φθιώτιδος Συμεών: «Τα Ενοριακά Κέντρα Αγάπης κομίζουν την χαρά της Αναστάσεως»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος](#)



Την έναρξη της χειμερινής λειτουργίας των Ενοριακών Κέντρων Αγάπης ευλόγησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τελώντας τον Αγιασμό στο Ενοριακό Κέντρο Αγάπης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας. Σε όλα τα υπόλοιπα Ενοριακά Κέντρα Αγάπης τελέσθηκε επίσης η ακολουθία του αγιασμού, από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλο και άλλους εντεταλμένους ιερείς και εκπροσώπους της Ιεράς Μητροπόλεως. Παρέστησαν και Αντιδήμαρχοι του Δήμου

Λαμιέων, ως εκπρόσωποι του κ. Δημάρχου.

“Τα Ενοριακά Κέντρα της Αγάπης της τοπικής μας Εκκλησίας, δεν είναι τίποτα άλλα παρά η Ανάσταση των προβλημάτων των οικογενειακών, των προσωπικών, των προβλημάτων της κοινωνίας. Μέσα από όλον τον Γολγοθά αυτών των προβλημάτων, τα Ενοριακά Κέντρα Αγάπης είναι κομίζουν την χαρά της Αναστάσεως”, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών.

Ο Αγιασμός στο Κέντρο Αγάπης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού στη Λαμιά, τελέσθηκε παρουσία του Δημάρχου Λαμιέων κ. Ευθυμίου Καραΐσκου, του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πρωτ. π. Νεοφύτου Ραφαηλίδη, του Διευθυντή του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πρωτ. π. Παναγιώτη Σερέτη και των εθελοντριών της αγάπης, οι οποίες διακονούν με αυταπάρνηση τους εμπερίστατους και αναγκασμένους αδελφούς μας.

Η διανομή καθημερινού, ζεστού και φρέσκου φαγητού, δεν σταμάτησε ούτε το καλοκαίρι, αλλά όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, συνεχίστηκε και τους θερινούς μήνες σε διάφορα σημεία της πόλεως, με κεντρικό σημείο διανομής το Ραχούτσιο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως στην οδό Έσλιν 22, σε ειδικό χώρο, αυτόνομο από τον χώρο της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών στον λόγο του μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Χαίρομαι που μετά την μεγάλη Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ευλογούμε σήμερα την χειμερινή περίοδο αυτής της διακονίας της τοπικής μας Εκκλησίας προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, διότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στην Ανάσταση του Χριστού, χωρίς τον Γολγοθά.

Τα Ενοριακά Κέντρα της Αγάπης της τοπικής μας Εκκλησίας, δεν είναι τίποτα άλλα παρά η Ανάσταση των προβλημάτων των οικογενειακών, των προσωπικών, των προβλημάτων της κοινωνίας. Μέσα από όλον τον Γολγοθά αυτών των προβλημάτων, τα Ενοριακά Κέντρα Αγάπης είναι κομίζουν την χαρά της Αναστάσεως.

Το σπιτικό φαγητό που μυρίζει κάθε μέρα, είναι η ευωδία της Αναστάσεως και όπως την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε η διάδοση αυτής της χαράς, αν δεν υπήρχαν αυτές οι τολμηρές μυροφόρες. Και εσείς είστε τολμηρές γυναίκες, διότι εγκαταλείπετε για λίγο τον δικό σας Γολγοθά και ευαγγελίζεσθε την Ανάσταση στους συνανθρώπους μας.

Είστε οι ευαγγελίστριες της Αναστάσεως και της αγάπης του Χριστού στην

κοινωνία.

Εύχομαι να έχετε δύναμη, καρδιά γεμάτη από αγάπη και φέτος στο έργο μας, θα έχουμε ακόμη έναν βοηθό, τον Όσιο Βησσαρίωνα τον Αγαθωνίτη, τον ελεήμονα, τον δικό μας Άγιο, ο οποίος διήλθε «ευεργετών και ιώμενος» όλη την Φθιώτιδα, σπιθαμή προς σπιθαμή και ο οποίος θα ευλογεί τα χέρια σας, θα ευλογεί την διακονία σας και όλο το έργο της προσφοράς σας προς την κοινωνία μας».

Ο Δήμαρχος Λαμιέων για τη συνεργασία τοπικής Εκκλησίας με τον Δήμο

Ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της τοπικής κοινωνίας, όλων των πολιτών του Δήμου Λαμιέων, αναφέρθηκε στην αгаστή συνεργασία της τοπικής Εκκλησίας με τον Δήμο προς όφελος της κοινωνίας και χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Είμαι συγκινημένος που είμαι εδώ σήμερα και εκπροσωπώντας όλους τους Δημότες του Δήμου Λαμιέων και καταθέτω, ότι σήμερα ήρθα να πάρω την αγάπη και τα χαμόγελα όλων αυτών των ευλογημένων γυναικών, σε αυτή την αγκαλιά που εσείς πρώτος Σεβασμιώτατε ανοίξατε στον Δήμο Λαμιέων και σε όλη την Φθιώτιδα.

Έχουμε ανάγκη ως κοινωνία αυτή την διακονία της αγάπης. Δηλώνω θαυμαστής του έργου σας, Σεβασμιώτατε, το οποίο επιτελείτε και στο έργο αυτών των ευλογημένων γυναικών και σας ευχαριστούμε όλοι μας, γιατί το έργο αυτό πηγάζει από την καρδιά σας και την ψυχή σας, μια καρδιά και μια ψυχή που αγαπά. Νιώθουμε ασφαλείς και η κοινωνία μας νιώθει ασφάλεια όταν επιτελείται ένα τέτοιο σπουδαίο έργο αγάπης και προσφοράς».

























Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου