

03/10/2022

Πέτρας Γεράσιμος: “Ουρανοπολίτες γίνονται όσοι δείχνουν ελεημοσύνη προς όλους ανεξαιρέτως”

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου](#)



Στον **Ιερό Ναό Θεοφανείων της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου** στο Σεληνάρι ιερούργησε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος](#).



Στο **κήρυγμα του Θείου Λόγου** προς τον ευσεβή περιστώτα λαό, ο Σεβασμιώτατος, ανέλυσε την ευαγγελική περικοπή της ημέρας από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και ανέφερε: «Αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή ευαγγελική διήγηση ο Χριστός ζητάει από όλους μας να γίνουμε οικτίρμονες, όπως είναι κι **Εκείνος ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να ελεεί και να στηρίζει τα παιδιά Του**. Για να το πετύχουμε αυτό, για να φθάσουμε δηλαδή σε αυτή την τελειότητα, ο Χριστός μας δείχνει στο σημερινό Ευαγγέλιο την πορεία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε.

Αυτό που ο Χριστός μας προτρέπει, είναι **να κάνουμε στη ζωή μας αυτά τα οποία θέλουμε να μας κάνουν, να συμπεριφερόμαστε προς τους συνανθρώπους μας ακριβώς όπως θέλουμε κι εκείνοι να μας συμπεριφέρονται**. Εάν θέλουμε να μη μας κάνουν κακό, να φροντίζουμε κι εμείς να μην κάνουμε κακό στον πλησίον. Εάν δεν θέλουμε να μας λένε ψέματα, δεν θα πρέπει κι εμείς να λέμε ψέματα. Ο,τιδήποτε λοιπόν μας ενοχλεί και δεν θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι, αυτό θα πρέπει να πράττουμε κι εμείς στη ζωή μας απέναντί τους. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία καλούμαστε να πατήσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να γίνουμε με την πνευματική πορεία που θα ακολουθήσουμε, **ουρανοπολίτες, μέτοχοι της Βασιλείας των Ουρανών**.



Πατώντας σταθερά στη βάση αυτή και εφοδιασμένοι με την χάρη και το άπειρο έλεος του Θεού θα μπορέσουμε να φθάσουμε στο ανώτερο πνευματικό επίπεδο, θα φθάσουμε δηλαδή στο σημείο **να έχουμε αγάπη ακόμη και προς τον εχθρό μας**. Να αγαπούμε δηλαδή όχι μονάχα αυτούς που μας αγαπούν, όχι μονάχα αυτούς από τους οποίους είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε το δάνειο της αγάπης μας πίσω, αλλά να φθάσουμε στο σημείο να αγαπούμε ακόμη και αυτούς που μας μισούν.

Αυτή είναι η ανώτερη αγάπη, αυτή την αγάπη μάς έδειξε και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, μας έδειξε την **θυσιαστική αγάπη**, την αγάπη που θυσιάζεται για όλους ανεξαιρέτως και χωρίς σκοπιμότητες. Αυτή είναι η αγάπη που αγκαλιάζει τους πάντες και αυτής της αγάπης εύχομαι όλοι μας να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι».





Οικουμενικόν Πατριαρχεῖον
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ