

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Πειραιώς



Επί τη εορτή του Αγίου Εθνοϊερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου και των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νίκαιας κ. Αλεξίου.

Συλλειτουργήσαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες **Ύδρας** κ. Εφραίμ, **Σύρου** κ. Δωρόθεος Β', **Κορίνθου** κ. Διονύσιος, **Μεσσηνίας** κ. Χρυσόστομος, **Γλυφάδας** κ. Αντώνιος, ο άγων ονομαστήριά του Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ και ο Θεοφιλέστατος **Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως** κ. Προκόπιος.



Το θείο λόγο κήρυξε παραστατικότετα και διδακτικότετα ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Αρχιμανδρίτης Αναστάσιος, ο οποίος αναφέρθηκε στη δράση και τη θυσία για την ελευθερία της πατρίδας του Αγίου Σεραφείμ και στα διδάγματα που δίνει στην εποχή μας προς όλους και ιδιαίτερα προς τους νέους, και εξέφρασε τις ευχές όλων προς τον εορτάζοντα Ποιμενάρχη του Πειραιώς.



Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, με την παρουσία του Μακαριωτάτου **Αρχιεπισκόπου Αθηνών** και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄, Υπουργών, Βουλευτών, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, της κας Μαρινάκη, του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και πολλών Πειραιωτών πιστών τελέσθηκαν τα **εγκαίνια** του νέου Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όπισθεν του ιερού Βήματος του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος, την επισκευή του οποίου χορήγησε η Οικογένεια Μαρινάκη.

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός των Ονομαστηρίων



Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς τελέστηκε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 η Ακολουθία του **Εσπερινού** επί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου, εορτή κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος κ.Σεραφείμ.

Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, Ύδρας κ. Εφραίμ, Πατρών κ. Χρυσοστόμου, Πτολεμαΐδος κ. Εμμανουήλ, Ιλίου κ. Αθηναγόρα, Μεγάρων κ. Κωνσταντίνου, Περιστερίου κ. Γρηγορίου, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών κ. Φιλοθέου και του εορτάζοντος Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

Ευχαριστώντας για την παρουσία τους, τους Αγίους Αρχιερείς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς επεσήμανε πως η συμπροσευχή δεν είναι κίνηση αβροφροσύνης, αλλά ένα ταυτόσημο γεγονός για την Εκκλησία μας «που δείχνει την ενότητα της πίστεως την οποία μας προσφέρουν οι Αρχιερείς μας με την παρουσία και την αγάπη τους», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην δύναμη της πίστης.

Τέλος, ευχόμενος έτη πολλά στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ σημείωσε πως διαθέτει πίστη χωρίς εκπτώσεις και δύναμη χωρίς καταπιέσεις.

ή Θεία































Με πληροφορίες από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Διαβάστε ακόμη: Παρουσία του Αρχιεπισκόπου τα εγκαίνια του νέου διοικητικού κέντρου της Μητρόπολης Πειραιώς (ΦΩΤΟ)