

Ο Αγιασμός των υδάτων στην Κέρκυρα (ΦΩΤΟ)

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων



Με βαθιά κατάνυξη αλλά και με λαμπρότητα εορτάστηκε η μεγάλη εορτή της Θείας επιφανείας στην Ιερά Μητρόπολη της Κέρκυρας.

Ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος**, χοροστάτησε στον πανηγυρικό όρθρο και προέστη της Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της **Παναγίας Σπηλαιωτίσσης** και της **Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστης**, συμπαραστατούμενος από τους ιερείς του ιερού μητροπολιτικού ναού, π. **Σπυρίδωνα Προβατά** και π. **Γεώργιο Μπογδάνο** και τον διάκονο του π. **Ανδρέα Γκικόκα**.



Έψαλλε μελωδικότατα η ωραία χορωδία του μητροπολιτικού ναού, ο οποίος ήταν κατάμεστος από τους ευλαβείς χριστιανούς, και κατά την Θεία Λειτουργία ανεγνώσθη το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου επι τη εορτή της θείας επιφανείας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο **Μέγας Αγιασμός** σε ειδική ευπρεπισμένη εξέδρα κατά την τοπική παράδοση, με την συμμετοχή όλων των τοπικών αρχών, των βουλευτών κ. **Στεφάνου Γκίκα, Αλεξάνδρου Αυλωνίτη, Δημητρίου Μπιάνγκη**, της Περιφερειάρχου κ. **Ρόδης Κράτσα**, της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας κ. **Μερόπης Υδραίου**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Δημήτρη Μεταλληνού**, των αντιπεριφερειάρχων, των αντιδημάρχων, ως και των αστυνομικών, στρατιωτικών, λιμενικών και πυροσβεστικών αρχών.



Στο τέλος του **Μεγάλου Αγιασμού**, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε εγκαρδίως τόσο στις αρχές του τόπου όσο και στο λαό του θεού, να δεχθούμε τον φωτισμό του **Αγίου Πνεύματος** στη ζωή μας, και να γίνουμε τέκνα φωτόμορφα της εκκλησίας έτσι όπως επιτάσσει το ελληνορθόδοξον ήθος της πατρίδας μας. Ευχήθηκε ιδιαιτέρως Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες.

Ακολούθως, σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή με φιλαρμονική και αγήματα στρατιωτικά, αλλά και με τοπικές ενδυμασίες, και κατευθύνθηκε στο παλιό λιμάνι όπου επέβησαν σε ειδικό σκάφος του λιμενικού, ο Σεβασμιώτατος και οι αρχές του τόπου.



Στην προκυμαία πλήθος ανθρώπων παρακολούθησε την κατάδυση του **τιμίου Σταυρού**, όπου βούτηξαν περισσότερο των 30 ανθρώπων προκειμένου να λάβουν τον Τίμιο Σταυρό μετά την κατάδυση και τον αγιασμό των υδάτων.



Ο Σεβασμιώτατος πάνω από το λιμενικό σκάφος, και έχοντας την θεωρία των ανθρώπων επί της ξηράς, με κατάλληλα διαμορφωμένο μικροφωνικό εξοπλισμό, τον οποίο επιμελήθηκε ο **Δήμος Κέρκυρας**, απηύθυνε μήνυμα στο πλήθος των ανθρώπων, λέγοντας τους ότι σήμερα «λαμπαδοφεγγεί πάσα η κτίσις, η οποία καθαίρεται εν τω Ιορδάνη ποταμώ», λόγια του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών Ησαΐου, τα οποία ελέχθησαν 800 χρόνια πριν το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου μας, και είναι διαχρονικά επίκαιρα και στις μέρες μας.



Η Θλίψη, το πνευματικό σκότος, η ανασφάλεια της ανθρωπότητας, οι απειλές των πολεμικών συρράξεων, οι ποικίλες απανωτές κρίσεις, οι οποίες μαστίζουν την ανθρωπότητα, οφείλονται στο ότι ο άνθρωπος δεν έγινε αποδέκτης της Χάριτος του θεού, η οποία κατέρχεται καθημερινά στη ζωή μας.



Αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος που είναι συμβιβασμένος με την ποικίλη κακία του κόσμου και την αμαρτία που συνεχίζει να μαστίζει την ανθρωπότητα, δεν αγγίζει τις ψυχές και τις καρδιές μας, ατυχώς και σε εμάς ακόμα του Έλληνες Ορθοδόξους οι οποίοι ηλεήθημεν ποικιλοτρόπως από τον Πανάγιο Θεό.



Η σημερινή εορτή είναι μια αφορμή και αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα για τη ζωή του καθενός μας αλλά και της πατρίδος μας.

Τον Τίμιο Σταυρό έλαβε ο κ. Χρήστος Σούζος, στον οποίο επέδωσε ο Σεβασμιώτατος ένα Χρυσό Σταυρό κατά την Παράδοση, και σε όλους τους κολυμβητές από έναν ασημένιο σταυρό.



ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα,
«Φωτισμένοι πλέον από το φως της ανατολής των ανατολών, που διαλύει κάθε σκοτάδι και εξαφανίζει κάθε σκιά στη ζωή μας, πανηγυρίζουμε τη νέα προοπτική μας» . Η σημερινή εορτή είναι όντως «Θεοφάνεια», η ένδοξη φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον Ιορδάνη ποταμό που μας δείχνει και μας φωτίζει τον δρόμο για την εκπλήρωση του προορισμού μας, που δεν είναι άλλος από τον Αγιασμό και την βίωση της αγάπης.



Εκεί, στον Ιορδάνη ποταμό αποκαλύφθηκε το μυστήριο της Τριαδικής ζωής. Ο σαρκωθείς Υιός βαπτίζεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ο ουράνιος Πατήρ φανερώνει από τον ορθάνοικτο ουρανό την αγάπη του προς τον Υιό Του. Επισφράγιση της θείας αγάπης αποτελεί η κάθοδος του Αγίου Πνευματος εν είδει περιστεράς επί του Υιού. Αυτή η ενδοτριαδική αγάπη φανερώνει στον κόσμο, το παράδειγμα της ζωής που ο Θεός προτείνει σε κάθε άνθρωπο. Και δεν είναι άλλο από τη ζωή της αγάπης.



Κατά τους πρώτους μάλιστα χριστιανικούς αιώνες, η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού συνεορτάζονταν με την γιορτή της Βαπτίσεώς Του. Και τούτο γιατί η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού είχε ως σκοπό την φανέρωση της αγίας Τριάδος στους ανθρώπους. Η πράξη άλλαξε με το πέρασμα του χρόνου, αλλά το νόημα της εορτής παραμένει διαχρονικά το ίδιο.



Στους εξαίσιους ύμνους και στις ευχές της εορτής που ακούγονται μεταξύ άλλων αναφέρεται: «...Σήμερα η αχλύς του κόσμου καθαίρεται τη επιφανεία του Θεού ημών...». Δηλαδή: «...Σήμερα η ομίχλη του κόσμου καθαρίζεται με την εμφάνιση του Θεού μας...». Η θεοφάνεια, η χάρη του Τριαδικού Θεού, βρίσκεται πάνω από τις αδυναμίες και τα αδιέξοδα του κόσμου τούτου. Για όποιον γεύτηκε θεοφάνεια κατά χάρη, έστω και ελάχιστα, για όποιον είχε εμπειρία της επίσκεψης της Θείας Χάρης και βίωσε τέτοια πνευματική κατάσταση είναι ξεκάθαρο ότι το φως του Θεού, ως ακτινοβόλημα της Τριαδικότητάς Του, είναι εκείνο που, υπερβαίνοντας ανθρώπινα μέτρα και δεδομένα, ξεδιαλύνει ανακαινιστικά και διαλύει ολοκληρωτικά, κάθε αμφιβολία και κάθε ακαθαρσία στην ύπαρξη του ανθρώπου, που μετανοεί έμπρακτα.



Στις ημέρες που διανύουμε, ο άκρατος εγωϊσμός του δήθεν παντοδύναμου ανθρώπου, του υποταγμένου στο φίλαυτο θέλημά του, τον οδηγεί σε απομόνωση από τον Θεό και από τους συνανθρώπους του, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τις βαριές πνευματικές ασθένειες που τον ταλανίζουν. Έτσι είναι σχεδόν φυσικό την χαρά της λαμπρής αυτής γιορτής να σκιάζει βαριά για άλλη μια χρονιά η ανέχεια, η πείνα, η φτώχεια, η αρρώστια, η βία και ο πόλεμος που έχει θερίσει με το δρέπανο του θανάτου πολλούς αδελφούς μας σε όλο τον κόσμο.



Αλλά, αντί τα γεγονότα αυτά να μας αφυπνίσουν, να μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία και την μικρότητά μας και να μας οδηγήσουν να ζητήσουμε την παρέμβαση του Θεού για να σταματήσουν αυτά τα κακά, εμείς εξακολουθούμε να τρέφουμε την νοσηρά ψευδαίσθηση, ότι είμαστε παντοδύναμοι, ότι είμαστε ανθρωποθεοί και δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό.

Για μια ακόμη φορά η Εκκλησία σήμερα, μας καλεί όλους να φωτισθούμε πνευματικά, ώστε να μετανοήσουμε ειλικρινά, χωρίς να εγκλωβιστούμε στην «ομίχλη» του χάους και του σκότους που κυριαρχούν, έχοντας επίγνωση ότι ο Θεός επέτρεψε κατά παραχώρησή Του, για λόγους που Εκείνος γνωρίζει, να βιώσουμε την νέα παγκόσμια πραγματικότητα που μας δοκιμάζει. Μας καλεί να εκζητήσουμε και πάλι τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, να αναβαπτισθούμε και να φωτισθούμε με το φως, το οποίο έρχεται «...άνωθεν εκ του Πατρός των φώτων...».

Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα,

Εύχομαι ολόψυχα, το Πανάγιο Πνεύμα που επεφοίτησε στον Ιορδάνη να επιφοιτήσει και στις καρδιές όλων μας και να φωτίζει παντοτινά ολόκληρη την ύπαρξή μας.

**Μετά πατρικών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
+Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ**