

07/01/2023

## Διαδικτυακή ομιλία του Βεροίας Παντελεήμωνα για τον «Άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο» (ΒΙΝΤΕΟ)

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας](#)



Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου το βράδυ ο [Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας κ. Παντελεήμων](#) πραγματοποίησε την πρώτη διαδικτυακή ομιλία του έτους στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Είσηλθαμε πρίν από μερικές ημέρες στο νέο έτος, τό όποιο εύχόμεθα καί προσευχόμεθα νά εἶναι γεμάτο από τήν εύλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους μας καί γιά τόν κόσμο μας, ὡστε νά τό διέλθουμε μέ ύγεία καί εἰρήνη καί νά εἶναι καρποφόρο καί δημιουργικό.

Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε τήν πρώτη Ἰανουαρίου, μαζί μέ τήν περιτομή τοῦ Κυρίου μας, ἡ Ἐκκλησία μας ἐορτάζει ἕναν από τούς μεγαλυτέρους ἀγίους καί πατέρες της, στόν όποιο μάλιστα τόσο ἡ Ἐκκλησία ὅσο καί ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδώσει τό προσωνύμιο μέγας. Εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Δέν θά ἀναφερθῶ στή ζωή καί τό σπουδαῖο ἔργο του, τό θεολογικό ἀλλά καί τό κοινωνικό, τά όποια εἶναι γνωστά. Θά ἀναφέρω μόνο ἕνα ἀκόμη προσωνύμιο πού συνοδεύει τό ὄνομα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἶναι τό οὐρανοφάντωρ. Μέ αὐτό θέλησε ἡ Ἐκκλησία νά περιγράψει τό χάρισμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου νά βλέπει τά μυστήρια τοῦ οὐρανοῦ καί τοῦ Θεοῦ καί νά τά ἀποκαλύπτει στούς ἀνθρώπους. Πρόκειται γιά μία μεγάλη χάρη, τήν όποία ὁ Θεός προσφέρει στούς καθαρούς τῆ καρδιά, ὅπως εἶδαμε καί στίς προηγούμενες ὁμιλίες μας γιά τούς Μακαρισμούς. Σέ ἕναν από αὐτούς ὁ Χριστός μακαρίζει τούς «καθαρούς τῆ καρδιά ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». Καί δέν ἐννοεῖ ὁ Χριστός ὅτι οἱ καθαροί τῆ καρδιά θά δοῦν τόν Θεό μόνο στήν ἄλλη ζωή, ἀλλά θά ἀξιωθοῦν νά τόν δοῦν καί σέ αὐτήν, νά δοῦν τό ἄκτιστο φῶς τῶν θείων ἐνεργειῶν του, νά δοῦν τήν αἴγλη καί τή δόξα πού ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός στούς ἐναρέτους καί ἀγίους.

Εἶναι αὐτή ἡ λάμψη καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό όποιο εἶδε ὁ τίμιος Πρόδρομος κατά τή βάπτισή τοῦ Κυρίου μας στόν Ἰορδάνη. Εἶναι αὐτό πού περιέγραφε ὁ πρωτοδιάκονος καί πρωτομάρτυς ἅγιος Στέφανος τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου. Εἶναι αὐτό πού περιγράφει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, στή δεύτερη πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του, λέγοντας ὅτι «ἤρπάγη ἕως τρίτου οὐρανοῦ». Εἶναι αὐτό πού ἔβλεπαν πολλοί ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, παλαιοί καί νέοι, κάποιοι από τούς όποίους περιέγραψαν αὐτή τήν οὐράνια ἐμπειρία τους στά ἔργα τους.

Ἐνας από αὐτούς εἶναι καί ὁ ἅγιος Συμεών, ὁ Νέος Θεολόγος, ἕνας μέγας ὄσιος καί θεολόγος. Καί καθῶς κατά τόν περασμένο χρόνο συμπληρώθηκαν χίλια χρόνια από τήν κοίμησή τοῦ ἀγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, θελήσαμε νά ἀντλήσουμε φέτος από τό ἔργο του λόγο Θεοῦ, τροφή πνευματική, ὠφέλιμη γιά ὅλους μας.