

04/02/2023

Το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Γερόντισσας Μεθοδίας στη Νάουσα

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας](#)



Το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής, Γερόντισσας Μεθοδίας Βεντούρη τελέσθηκε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Ναούσης.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο που προηγήθηκε προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος**, ο οποίος συνδεόταν με τη μακαριστή Γερόντισσα από την εποχή που υπηρετούσε ως Πρωτοσύγκελλος της **Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας** και συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων**, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Το Ιερό Αναλόγιο διηκόνησαν αδελφές από τις **Ιερές Μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της Αγίας Κυριακής Λουτρού**, ενώ συμμετείχαν αντιπροσωπείες Μοναζουσών από διάφορες Ιερές Μονές, πολιτικοί τοπικοί άρχοντες και πλήθος ευλαβών προσκυνητών.



Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε **Τρισάγιο** στον τάφο της μακαριστής Γερόντισσας και ακολούθησε μοναστηριακή τράπεζα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στην ομιλία του εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο **Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο** που είχε την ευγενή καλοσύνη να συμμετάσχει στο ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Γερόντισσας Μεθοδίας, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής, η οποία επαναλειτούργησε μετά από πέντε δεκαετίες με την έλευση της μακαριστής Γερόντισσας και της συνοδείας της πριν από 28 χρόνια, αναφέροντας μεταξύ άλλων: *«Εί γάρ συναποθάνομεν, καί συ-ζή-σομεν, εί ύπομένομεν καί συμ-βα-σιλεύσομεν»*.



Η ομιλία του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

Αυτούς τούς λόγους, πού άφο-ροϋν τό μέλλον κάθε ανθρώπου, άπευθύνει ο πρωτοκορυφαίος άπό-στολος Παϋλος στόν μαθητή του Τιμόθεο. Καί μπορεί κανείς νά διερωτηθεΐ: ποιόν λόγο έχει ο μέγας άπόστολος νά όμιλεΐ σέ έναν νέο άνθρωπο, όπως ήταν ο άπό-στολος Τιμόθεος, για τή μέλλουσα ζωή και για τό τί θά συμβεΐ εκεί, έφόσον αυτός είχε μπροστά του ολόκληρη τήν επίγεια ζωή.

Όσο και έάν για τήν ανθρώπινη λογική μάς φαίνεται δικαιολογη-μένη ή άπορία, ή άπάντηση πού θά μάς έδινε ο άπόστολος είναι έντε-λώς διαφορετική από αυτήν πού θά περιμέναμε.

Ο ούρανοβάμων άπόστολος Παϋλος όμι-λεΐ στόν Τιμόθεο για τή μέλλουσα ζωή, τώρα πού έχει χρόνο, πού έχει χρόνια για νά προετοιμασθεΐ, διδά-σκοντας και σέ μάς πού άκούσαμε σήμερα τόν λόγο του στό άποστο-λικό ανάγνωσμα ότι ή σκέψη ή όποία μπορεί νά περνά πολλές φορές και από τόν δικό μας νοϋ είναι όχι μόνο λανθασμένη αλλά και επικίνδυνη.

Ποιά είναι αυτή η σκέψη; Είναι η σκέψη ότι είμεθα νέοι και έχουμε ακόμη καιρό για να προετοιμασθούμε για την αιώνια ζωή. Έπο-μένως, δεν χρειάζεται να άσχο-λούμεθα από τώρα και να χάνουμε τη ζωή μας άδικα για κάτι τόσο μακρινό. Άς απολαύσουμε, λέμε, τώρα αυτή τη ζωή και, όταν θα έρθει η ώρα, θα έτοιμασθούμε και για την άλλη ζωή.



Πόσο λανθασμένη είναι όμως η εκτίμηση αυτή μας τό υποδεικνύει σήμερα ο απόστολος Παῦλος, ο οποίος στους λόγους προς τόν από-στολο Τιμόθεο συναρτᾶ απόλυ-τα τη ζωή μας και τόν τρόπο μέ τόν οποίο ζοῦμε σέ αυτή τη ζωή, στήν επίγεια ζωή, σέ ὅ,τι μας ἀναμένει στή μέλλουσα. Καί τί λέγει;

«Εἰ γάρ συναποθάνομεν καί συζή-σο-μεν».

Νά, ἡ πρώτη προϋπόθεση γιά νά κερδίσουμε τήν αιώνια ζωή καί νά ζήσουμε μαζί μέ τόν Χριστό. Θά ζήσουμε μαζί του, λέγει, ὑπό μία προϋπόθεση, ἐάν συναποθάνουμε, ἐάν πεθάνουμε μαζί μέ τόν Χριστό.

Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει αυτό πού μας συστήνει καί ἄλλοῦ ὁ από-στολος Παῦλος. Σημαίνει νά νε-κρώ-σουμε ἐκουσίως «τά μέλη ἡμῶν τά ἐπί τῆς γῆς», νά νεκρώ-σουμε δηλαδή τά πάθη, τίς κακίες καί τίς ἀδυναμίες μας, γιατί ἡ νέ-κρωση αὐτή γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, μας ἀξιώνει τῆς ἀναστάσεώς του καί μας καθιστᾶ κληρονόμους τῆς αἰωνίου ζωῆς, πού δέν είναι ἄλλη παρά ἡ ζωή μέ τόν Χριστό.

Ὁ απόστολος Παῦλος ὅμως μας ὑποδεικνύει καί μία δεύτερη προ-ϋ-πόθεση γιά νά

έπιτύχουμε τόν στό-χο μας. «Εί υπομένομεν καί συμβα-σιλεύσομεν», μάς λέγει. Ἐάν ὑπο-μεί-νουμε τίς θλίψεις, τίς δοκιμα-σίεις, τούς πειρασμούς, τίς διώξεις, τίς ἀδικίες, τίς ἀσθένειες γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ· ἐάν τά ὑπομείνουμε ὅλα αὐτά καρ-τε-ρικά καί ὄχι γογγύζοντας· ἐάν τά ὑπομείνουμε εὐχαριστώντας τόν Χριστό, γιατί ἐπιτρέπει τίς δοκιμα-σίεις καί τή θλίψη στή ζωή μας γιά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας, τότε καί Ἐκεῖνος θά μάς χαρίσει τή βασιλεία του καί θά μάς ἀξιώσει νά εὐρισκόμεθα αἰωνίως κοντά του.

Ἡ μέλλουσα ζωή, μάς λέγει ὁ ἀπό-στολος Παῦλος σήμερα, δέν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τήν παροῦ-σα ζωή. Κανείς δέν θά μπορέσει νά ἀπο-λαύσει τήν αἰώνα μαζί μέ τόν Χρι-στό, ἐάν δέν ζήσει μαζί του καί στήν ἐπίγεια ζωή. Γιατί ἡ ἐπίγεια ζωή εἶναι ἡ προετοιμασία μας καί ἡ ἐξοικείωσή μας μέ τήν οὐράνια, καί ἀποτελεῖ τήν εὐκαιρία πού μάς δίδει ὁ Θεός γιά νά ἐτοιμασθοῦμε, γιά νά ἐκπληρώσουμε τίς προῦπο-θέσεις, ὥστε νά τήν ζήσουμε. Γιατί, ἐάν στήν ἐπίγεια ζωή δέν θέλουμε νά ζήσουμε κοντά στόν Χριστό, γιά ποιόν λόγο θά θέλουμε νά ζήσουμε αἰώνια μαζί του; Καί πῶς θά μπο-ρέσουμε νά ζήσουμε αἰώνια μέ τόν Θεό, ὅταν στή ζωή αὐτή τόν ἀγνο-ούσαμε, ἀδιαφορούσαμε γι' αὐτόν ἢ καί βαδίζαμε ἀντίθετα μέ τό θέλημά του;

Ἐάν ὅμως προσπαθοῦμε νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του, ἐάν ποθοῦμε νά ζοῦμε μαζί του, ἐάν τόν παρακαλοῦμε νά μάς χαρίσει τή βασιλεία του, τότε πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός δέν θά μάς τήν στερήσει.

Αὐτή τή μακαριότητα τῆς βασι-λείας τοῦ Θεοῦ πιστεύουμε ἀκράδαντα καί ἐλπίζουμε καί προσευχόμεθα ὅτι προγεύεται ἡ μακαριστή Γερόντισ-σα Μεθοδία, τῆς ὁποίας τελοῦμε σήμερα τό ἐτήσιο μνημόσυνο.

Ἐζησε μία ζωή ἀφιερωμένη ἐξ ὀλοκλήρου στόν Θεό. Ἀγωνίσθηκε μέ ὑπακοή καί μέ ταπείνωση νά καλλιεργήσει τήν ψυχή της, νά ζεῖ τήν ἐπικοινωνία καί τήν ἔνωση μέ τόν Θεό μέ τήν προσευχή καί μέ τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν του καί νά προάγεται καθημερινά στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἐργάσθηκε στόν ἀμπελῶνα αὐτόν, στόν ὁποῖο τήν τοποθέτησε ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶ-νος, μέ συνέπεια, μέ ἀγάπη καί μέ αὐτοθυσία. Ὑπέμεινε μέ καρτερία καί ταπείνωση καί τή δοκιμασία τῆς ἀσθενείας της, ἀφήνοντας τή ζωή της στά χέρια τοῦ Θεοῦ.

Εὐχόμεθα, λοιπόν, καί προσευχό-με-θα ὁ Κύριος νά τήν ἔχει ἀναπαυ-μέ-νη ἐν σκηναῖς δικαίων καί ὀσί-ων, πλη-σίον τοῦ Τιμίου Προδρό-μου, τόν ὁποῖο διακόνησε ἐπί 25 καί πλέον ἔτη, καί τῆς ὀσίας Με-θοδίας τῆς ἐν Κιμῶλῳ, τῆς ὁποίας τήν ὀσιακή βιοτή ἀγωνίσθηκε νά μιμηθεῖ.

Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύει, νά τήν ἔχει κοντά του καί νά εὐχεται και γιά ὅλους ἐμάς.

Άμήν.

[Περισσότερες Φωτογραφίες](#)