

17/03/2023

## Φθιώτιδος Συμεών: «Οι Άγιοι είναι οι πραγματικά ευτυχισμένοι»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος](#)



**Από την Ιερά Λάρνακα του αφάρτου Σκηνώματος του Οσίου Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ο εορτασμός της Συνάξεως πάντων των Φθιωτών Αγίων.**

Στην χιονισμένη **Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγάθωνος**, μέσα στην όμορφη αυτή νύκτα, ο Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών**, πλαισιούμενος από τον Άγιο Καθηγούμενο της Μονής **Αρχιμανδρίτη π. Γερμανό Γιατσιόδη** και την Αδελφότητα τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, καθιερώνοντας πλέον με αυτό τον τρόπο την κατ' έτος έναρξη του μεγάλου εορτασμού της **Συνάξεως των Φθιωτών Αγίων** στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος.



Οι Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος (89,4 Fm) και από διαδικτύου, ενώ το ιερό αναλόγιο διηκόνισε χορός ιεροψαλτών, αποφοίτων και μαθητών του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» υπό τον Διευθυντή Δρ. κ. Ανδρέα Ιωακείμ.





Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Είναι μεγάλη ευλογία πραγματικά το Συναξάρι της Εκκλησίας μας, το βιβλίο της Αγιότητας, να κοσμείται από αδελφούς της Μονής Αγάθωνος και αυτό φανερώνει και αποκαλύπτει ότι αυτό εδώ το μοναστήρι είναι προπαντός ένα εργαστήριο της αγιότητας, αυτή είναι η πρώτη του αποστολή και το πρώτο του χαρακτηριστικό: να κηρύξει την αγιότητα, να φανερώνει την αγιότητα, να εργάζεται στην αγιότητα και να προσφέρει αγιότητα μέσα στον κόσμο.



Αν πολλά μπορούν να γραφούν και να ειπωθούν για την προσφορά της Ιεράς Μονής Αγάθωνος στην ιστορία και στην Εκκλησία, σε εθνικούς αγώνες, σε λαϊκούς αγώνες, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση του οικοσυστήματος, στη διατήρηση του πολιτισμού και την αποκατάσταση και την ανάδειξη του, στη φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη, σε χίλια δυο πράγματα, τίποτα όμως από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί και να σταθεί μπροστά στη μεγάλη της προσφορά, που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, στο ότι μας έχει χαρίσει Οσίους και Αγίους να πρεσβεύουν για μας, να μεσιτεύουν για μας και κυρίως να μας στηρίζουν, να μας παρηγορούν και να μας εμπνέουν.



Ιδιαίτερα σε εποχές, όπως είναι η σημερινή, που φαίνεται κάπως να έχουν εκβαρβαρωποιηθεί οι άνθρωποι, φαίνονται οι ανθρώπινες σχέσεις να περνούν μια τεράστια δοκιμασία, βλέπουμε έντονα περιστατικά βίας, κακοποίησης, ταραχής, σύγχυσης, καθημερινά πλημμυριζόμαστε και πυρπολούμεθα και βομβαρδιζόμεθα από πληροφορίες, οι οποίες ταράζουν την καρδιά μας, καταπλακώνουν την ψυχή μας, ματώνουν το είναι μας, που νιώθουμε ότι αιμορραγεί η ύπαρξή μας.

Πρόσωπα, σαν τον Όσιο Βησσαρίωνα και σαν τους Αγίους της Εκκλησίας μας παρέμειναν μακριά από την συνθετότητα του μάταιου κόσμου και με την επιλογή της απλότητας βγήκαν τελικά στο ξέφωτο, έγιναν οι ίδιοι ξέφωτο, έγιναν οι ίδιοι φως για όλους τους ανθρώπους. Ο Όσιος Βησσαρίων έμεινε απλός, έμεινε απλός στην καρδιά, απλός στη σκέψη, απλός στην διάνοια, απλός στην πράξη. Έκανε τα αυτονόητα και τα αυτονόητα όταν τα εκτελεί ο άνθρωπος φτάνει στον προορισμό του.





Ο Όσιος Βησσαρίων λοιπόν επέλεξε την απλότητα, η οποία φαίνεται να κοστίζει, αλλά τελικά είναι όχι μόνο θεάρεστη, αλλά και η πιο έξυπνη επιλογή. Μέσα σε αυτή την απλότητα του χάρηκε και την παρούσα ζωή και τη μέλλουσα ζωή. Μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι η αγιότητα είναι συνδεδεμένη με τη δυστυχία, ότι ο Άγιος είναι δυστυχισμένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο και για αυτό το λόγο έρχεται ο Θεός να τον ανταμείψει στην άλλη ζωή για όλες τις δυστυχίες, τις οποίες πέρασε.

Ο Άγιος μπορεί να κακοπαθεί αλλά είναι ευτυχισμένος, μπορεί να κοπιάζει, να ιδρώνει, να ματώνει αλλά είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος γιατί αυτό δίνει νόημα στη ζωή του, γιατί αυτό γεμίζει την ύπαρξή του, γιατί δεν το κάνει από αγγαρεία ή από πειθαρχία ή από επαγγελματικό καθήκον αλλά το κάνει από αγάπη και έρωτα για το Θεό, το κάνει γιατί αυτό νιώθει και αυτό αισθάνεται και αυτό του δίνει νόημα.



Αν ο κάθε άνθρωπος ζει στην απλότητα, αφοσιωμένος στην αποστολή του και μάθει να χαίρεται και με τα λίγα, μάθει να χαίρεται με τα ουσιώδη, μάθει να ξεχωρίζει το ουσιώδες από το επουσιώδες τότε είναι έτοιμος να χαρεί τη ζωή του, έτοιμος ακόμα και τώρα, αν είναι δυνατόν, να ξεκινήσει ξανά τη ζωή και να καταλάβει πού βρίσκεται η αλήθεια και το νόημα της ζωής και αυτό το έχουμε πολλή ανάγκη να το ζήσουμε σήμερα, να πάψουμε να ζούμε τραγικές αντιφάσεις, να πάψουμε να ζούμε μέσα σε τέτοιες αντινομίες και δυσκολίες και να ανακαλύψουμε και να ζήσουμε μια πιο όμορφη ζωή, πιο αυθεντική με αληθινές σχέσεις και καταστάσεις».

## **Το πρόγραμμα των Εορταστικών Ακολουθιών**

Οι εορταστικές Ακολουθίες προς τιμήν των Φθιωτών Αγίων θα συνεχιστούν σήμερα το απόγευμα αλλά και για όλο το τριήμερο **17, 18 & 19 Μαρτίου 2023** στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Πρωτεύουσα της Ρούμελης, την πόλη της Λαμίας, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

**Στις 17:00 μ.μ.** θα τελεσθεί ενώπιον των Ιερών Λειψάνων των Φθιωτών Αγίων η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος, στην οποία θα ψάλουν χοροί Πατέρων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στις **18:00 μ.μ.** θα ψαλεί η Ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Στην Ιερά Ακολουθία θα ψάλλουν μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.



Στις **22:00 μ.μ.** θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία υπό του Αγίου Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου, στην οποία θα ψάλλει χορός Μοναζουσών της Ιεράς Μητροπόλεως.

**Αύριο Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, στις 07:00 π.μ.** θα τελεσθεί ο Όρθρος και ακολούθως Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στις ιερατικές κλήσεις και στην οποία θα ψάλλουν μαθητές του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, ενώ ο Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Εστίας, Αρχιμ. π. Ηρωδίων Ρίζος θα αναγνώσει την βαρυσήμαντη εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για τις ιερατικές κλήσεις..

Στις **11:00 π.μ.** θα τελεσθεί το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου ενώπιον των Ιερών Λειψάνων των Φθιωτών Αγίων, υπέρ πάντων των νοσούντων, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών και ακολούθως ο Σεβασμιώτατος και οι ιερείς θα μεταβούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προς παροχήν ευλογίας εκ του Ιερού Ευχελαίου στους ασθενείς και στους συνοδούς τους, στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου.





**Στις 18:00 μ.μ.** θα τελεσθεί ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της Σταυροπροσκυνησεως και της Συνάξεως των Φθιωτών Αγίων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Πλάτωνος, ο οποίος και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο, και συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.



**Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 το πρωί** η Παναγυρική Αρχιερατική Χοροστασία στον Όρθρο, η Τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος, ο οποίος και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο, συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Πλάτωνος και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.



Τελος, την Κυριακή το απόγευμα, **στις 18:00 μ.μ.**, θα τελεσθεί ο Δ' Κατανυκτικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, και ακολούθως θα ψαλούν οι Χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό.

**Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου**







[Περισσότερες Φωτογραφίες](#)