

Φθιώτιδος Συμεών: «Οι φωνές των παιδιών δώρο της Παναγίας μας» (ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟ)

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος](#)



Με την ψαλμωδία μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Λαμίας υπό την Διεύθυνση του καθηγητή τους, Πρωτοψάλτη κ. Βασιλείου Χάδου, παρουσία και του Διευθυντού κ. Νικολάου Τζήμα, τελέσθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας η Ακολουθία της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Η Ακολουθία τελέσθηκε μάλιστα στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας του εορτασμού των Φθιωτών Αγίων, ενώπιον των Ιερών και Χαριτοβρύτων τους Λειψάνων, ενώ χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών](#).

Η **Ιερά Ακολουθία** τελέσθηκε στον κατάμεστο από πιστούς Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της **Θεοτόκου Λαμίας**, παρουσία των Βουλευτών της Φθιώτιδος κ. **Γεωργίου Κοτρωνιά** και κ. **Ελένης Μακρή**, του Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Φθιώτιδος κ. **Ηλία Σανίδα**, της Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφίας Αγγελοπούλου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων κ. **Γεωργίου Κυροδήμου** και των επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Αρφαλειαστού τύπου, μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και διαδικτύου.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε την παρουσία των παιδιών ως «ένα μεγάλο δώρο της Παναγίας» και υπογράμμισε:



«Απόψε η Παναγία μας και οι Άγιοι της τοπικής μας Εκκλησίας, που είναι παιδιά της Παναγίας και των οποίων την **Σύναξη** και την Εορτή εορτάζουμε αυτές τις ημέρες με αποκορύφωμα την **Κυριακή**, μας έκαναν ένα τεράστιο δώρο, μας έκαναν ένα πολύ μεγάλο δώρο κι αυτό το δώρο ήταν οι δικές σας φωνές παιδιά, ήταν η δική σας καρδιά. Αυτό το δώρο ήταν το δικό σας βλέμμα, ήταν η δική σας αγγελική παρουσία. Κύκλω της **Παναγίας** μας, στάθηκαν απόψε άγγελοι, έφηβοι και έφηβες, νέα παιδιά με όνειρα, με οράματα, με καλοσύνη, με αγάπη, με επιθυμία για τη ζωή και είναι πολύ συγκινητικό ότι χάρισσατε αυτήν την ψαλμωδία σε μία περίοδο που οι καρδιές όλων μας είναι πολύ πληγωμένες, σε μία περίοδο που πρώτιστα εσείς τα παιδιά έχετε πληγωθεί, γιατί αναρωτιέστε σε ποιον κόσμο ζούμε, σε ποιόν κόσμο πορευόμαστε, πώς θα πορευθεί η ζωή μας, πού θα μπορέσουμε να σταθούμε, ποιον θα μπορέσουμε να εμπιστευθούμε, σε ποια αμαξοστοιχία θα τοποθετήσουμε τα όνειρά μας, σε ποια διαδρομή θα ακουμπήσουμε τις καρδιές μας, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα στη ζωή και μέσα στον κόσμο.



Μέσα στα πολλά ερωτήματα που σας βασανίζουν, μέσα στα πολλά παράπονα, τα οποία έχετε δικαιολογημένα από όλους εμάς τους μεγάλους, από όλους μας ανεξαιρέτως, παρά ταύτα δεν ήρθατε εδώ για να για να μας μαλώσετε, όπως θα είχατε κάθε δικαίωμα, δεν ήρθατε εδώ για να παραπονεθείτε, για να απαιτήσετε, όπως έχετε κάθε δικαίωμα, δεν ήρθατε εδώ για να διαμαρτυρηθείτε όπως έχετε κάθε δικαίωμα, δεν ήρθατε εδώ για να εκφράσετε δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση, αλλά ήλθατε εδώ για να προσφέρετε παρηγοριά και αγάπη, ήλθατε εδώ για να προσφέρετε παραμυθία, ήλθατε εδώ για να ακουμπήσετε το στοργικό χάδι της φωνής σας στων θλιβομένων τις καρδιές, στων πενθούντων τους στεναγμούς και στων απελπισμένων στα αδιέξοδα.



Ήλθατε απόψε, αγαπημένα μου παιδιά, να ψάλλετε στην **Παναγία Μητέρα** όλων μας, να ψάλλετε ύμνο και προσευχή για αυτές τις μάνες, όχι μόνο τώρα στη τελευταία τραγωδία, για αυτές τις μάνες τις χαροκαμένες, για αυτές τις μανούλες τις πονεμένες, για αυτές τις μάνες όλων μας που δακρύζουν και πονούν για μας, που υποφέρουν για όλους εμάς, ήρθατε εδώ να ψάλλετε και να προσφέρετε προσευχή και να την χαρίσετε στη μνήμη νέων ανθρώπων που έφυγαν άδικα, μάταια, γρήγορα, ανεξήγητα, ακατανόητα από αυτό τον κόσμο. Ήρθατε εδώ εσείς οι άγγελοι για να ενωθείτε με τον κόσμο των αγγέλων, ήρθατε εσείς αγαπημένα μας παιδιά για να συνομιλήσετε με τους Αγίους μας, γιατί εσείς είστε πολύ πιο κοντά στους Αγίους μας από ό,τι εμείς, εσείς είστε πολύ πιο κοντά στον **Όσιο Βησσαρίωνα** τον Αγαθωνίτη, αυτόν το παππούλη που αγαπούσε τα παιδιά, είστε πολύ πιο κοντά στον **Όσιο Δαυίδ τον εν Ευβοία**, είστε πολύ κοντά στον **Όσιο Σεραφείμ** από το Ζέλι, είστε πολύ κοντά στον **Άγιο Ηρωδίωνα**, τον πρώτο Επίσκοπο της τοπικής μας **Εκκλησίας**, είστε πολύ πιο κοντά στον **Άγιο Νεκτάριο**, ο οποίος σε δύσκολα χρόνια διωγμού και δοκιμασίας βρέθηκε στη Λαμία μας και μιλούσε στα παιδιά του τότε **Γυμνασίου** για αξίες και νοήματα κι έδινε κουράγιο και δύναμη σε ένα κόσμο που αναζητούσε τα πατήματά του. Εσείς είστε πολύ πιο κοντά σ όλες αυτές τις άγιες προσωπικότητες που εορτάζουν αυτές τις ημέρες.



Είναι μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα ενώπιον της **Παναγίας** μας και ενώπιον των εκλεκτών μας αρχόντων και πολλών αδελφών μας και πολυάριθμων περισσότερων από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς και διαδικτυακούς δέκτες, να πούμε εμείς οι μεγαλύτεροι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα εσάς τα παιδιά, στα παιδιά μας τα ίδια, κι είναι μια μεγάλη ευκαιρία παππούδες μου και γιαγιάδες μου, πατεράδες μου και μανάδες μου, είναι μια μεγάλη ευκαιρία όλοι εσείς που λέτε πως έχει χαλάσει η νεολαία σήμερα, “πώς κατήντησαν οι νέοι σήμερα”, είναι λοιπόν μια ευκαιρία παππούδες μου και γιαγιάδες μου, πατεράδες μου και μανάδες μου, να ζητήσουμε συγγνώμη από την **Παναγία** μας για όλες αυτές τις ανοησίες που κατά καιρούς λέμε, να υποκλιθούμε στον υπέροχο κόσμο των παιδιών μας και να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτό το ό,τι καλύτερο δεν είναι τόσο τα υλικά αγαθά, δεν είναι οι εγκαταστάσεις, τα παιδιά δεν ξεγελιούνται, τα παιδιά ζητούν αλήθεια, τα παιδιά ζητούν αγάπη, τα παιδιά ζητούν ειλικρίνεια, τα παιδιά ζητούν τιμιότητα, τα παιδιά ζητούν να τα σεβόμαστε, να μην παίζουμε μαζί τους, να μην παίζουμε με τα συναισθήματά τους, να μην παίζουμε με τις καρδιές τους, να μην παίζουμε με τα όνειρά τους, να μην παίζουμε με τους αγώνες τους, να μην παίζουμε με τις προσπάθειές τους εγκλωβισμένοι στο δικό μας εγωισμό, στις δικές μας μικρότητες και στα δικά μας πάθη.



Να προσφέρουμε παράδειγμα. Αυτό θέλουν τα παιδιά μας. Παράδειγμα, έμπρακτο παράδειγμα, αλήθεια ζητούν, αλήθεια θέλουν, γι' αυτό και απορρίπτουν το ψέμα και καλά κάνουν, διαμαρτύρονται στο ψέμα και πολύ καλά κάνουν, επαναστατούν απέναντι στο ψέμα και άριστα πράττουν, εξοργίζονται με το ψέμα και υπέρ άριστα πράττουν και αυτό ήρθαν απόψε να καταθέσουν την αλήθεια της καρδιάς τους, εδώ στην **Παναγία** μας, και ήρθαν να προσευχηθούν και να ψάλλουν για όλα τα παιδιά, για όλους τους συμμαθητές τους, για όλες τις συμμαθήτριες τους, για όλη τη νεολαία για όλο το νέο κόσμο. Ήρθατε εδώ να προσφέρετε την πιο όμορφη λαμπάδα, ήρθατε να προσφέρετε τα πιο όμορφα λουλούδια, γιατί εσείς είστε τα όμορφα λουλούδια, εσείς είστε τα λουλούδια που ομορφαίνετε τη ζωή μας και ευωδιάζετε τη ζωή μας.

Είμαι σίγουρος ότι η Παναγία μας χαίρεται απόψε, χαίρεται πολύ και καμαρώνει που της έψαλλαν τέτοια παιδιά, που της έψαλλαν τέτοιες φωνές και που μας έδωσαν τη δυνατότητα και σε εμάς τους μεγάλους να θυμηθούμε ότι ήμασταν κάποτε παιδιά, γιατί πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη νιότη μας, να ξαναβρούμε τη χαμένη νιότη μας, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, να ξαναβρούμε την αλήθεια μας, να ξαναβρούμε την αγάπη, την αγνότητα, να ξαναβρούμε την καλοσύνη, τη φιλία, όλα αυτά τα δυνατά συναισθήματα που έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά ξέρουν και να αγαπούν, ξέρουν και να ξεχωρίζουν, ξέρουν και να παλεύουν και να αγωνίζονται γι' αυτό θερμά σας ευχαριστούμε. Να σας χαίρονται οι γονείς σας, να σας χαίρονται οι δάσκαλοί σας, να σας χαιρόμαστε

όλοι μας και να χαιρόμαστε τα παιδιά μας. Οφείλω δε σήμερα ενώπιόν σας να καταθέσω ότι έχοντας περιοδύσει ατέλειωτα, σπιθαμή προς σπιθαμή στο διάστημα τρεισήμισι ετών όλη τη Φθιώτιδα, ότι οφείλω να ομολογήσω και να το υπογράψω με το αίμα της καρδιάς μου, ότι έχει πολύ καλά παιδιά αυτός ο τόπος, έχετε πολύ καλά παιδιά, έχετε εξαιρετικά παιδιά. Να καμαρώνουμε όλοι για τα παιδιά μας και του **Δημοτικού και του Γυμνασίου και του Λυκείου** και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους εργαζόμενους και εργαζόμενες και αυτά τα παιδιά που ψάχνουν να βρουν την τύχη τους και το μέλλον τους. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι και είμαστε πολύ περήφανοι και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και ευχόμεθα να προχωρήσετε στη ζωή σας και να ακουμπάτε πάντοτε στην Παναγία μας όπου και αν βρίσκεστε, όποιες και αν είναι οι συνθήκες της ζωής σας γιατί και εσείς θα βρεθείτε σε αδιέξοδα και εσείς θα βρεθείτε μπροστά σε διλήμματα και εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα. Η ζωή είναι γεμάτη θλίψεις και στεναγμούς, δεν είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος, ούτε στρωμένος με ροδοπέταλα, έστω και αν κάποιες στιγμές όμορφες της ζωής σας και της ζωής μας θα σας πετάξουν ροδοπέταλα. Και σε εμένα πριν τρεισήμισι χρόνια ροδοπέταλα μου πέταγαν όταν ανέβαινα τους δρόμους της Λαμίας για να ενθρονιστώ στις καρδιές σας και στη ζωής σας. Όμως τα αληθινά άνθη έρχονται μέσα από αγκάθια, μέσα από ιδρώτες, μέσα από κόπους, μέσα από δυσκολίες.



Σε αυτές τις δυσκολίες, όποιες κι αν είναι στης ζωής σας, συναισθηματικές, προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές ακουμπήστε την καρδούλα σας στην Παναγία, μιλήστε της. Η Παναγία θα σας καταλάβει, όπως είμαι σίγουρος ότι

απόψε σας άκουσε, δεν άκουσε αυτό που ψάλλατε, άκουσε αυτό που είστε, αυτό που έχετε μέσα στην καρδιά σας, αυτό άκουσε απόψε η Παναγία μας, αυτό άκουσαν οι Άγιοι μας και εύχομαι πραγματικά η **Παναγία** μας να σας σκεπάζει, οι Άγιοι μας να σας εμπνέουν και η ζωή σας να προχωρά και εμείς να ακολουθούμε εσάς, εσείς να τραβάτε το δρόμο, εσείς να πηγαίνετε μπροστά και εμείς από πίσω. Αν δεν μπορούμε να σας ακολουθήσουμε, τουλάχιστον να ατενίζουμε το βηματισμό σας, να θαυμάζουμε τους δρασκελισμούς σας και να καμαρώνουμε για τη λαμπρή πορεία της ζωής σας».

Σε όλα τα παιδιά ο **Σεβασμιώτατος κ. Συμεών** έδωσε μαζί με την πατρική και εγκάρδια αρχιερατική ευχή του και προσωπικές ευλογίες.

Αυτή την ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας τελείται Ιερά Αγρυπνία ενώπιον των Ιερών Λειψάνων των Φθιωτών Αγίων υπό του Αγίου Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως και Καθηγουμένου της **Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου** Στυλίδος Αρχιμ. π. **Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου**, συνιερουργούντων και Πατέρων εκ της Ιεράς Αδελφότητας, ενώ ψάλλει χορός Μοναζουσών της **Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου Δυτικής Φθιώτιδος**.



Σήμερα Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, στις 07:00 π.μ. θα τελεσθεί ο Όρθρος και ακολούθως Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στις ιερατικές κλήσεις και στην οποία θα

ψάλλουν μαθητές του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, ενώ ο Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Εστίας, Αρχιμ. π. **Ηρωδίων Ρίζος** θα αναγνώσει την βαρυσήμαντη εγκύκλιο της **Ιεράς Συνόδου** για τις ιερατικές κλήσεις.

Στις 11:00 π.μ. θα τελεσθεί το **Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου** ενώπιον των Ιερών Λειψάνων των **Φθιωτών Αγίων**, υπέρ πάντων των νοσούντων, υπό του Σεβασμιωτάτου **Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών** και ακολούθως ο Σεβασμιώτατος και οι ιερείς θα μεταβούν στο **Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας**, προς παροχήν ευλογίας εκ του Ιερού Ευχελαίου στους ασθενείς και στους συνοδούς τους, στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου.