

14/07/2023

Επίσκεψη της «Ακαδημίας Ψαλτικής Ειρμός» στο Άγιον Όρος

/ [Αγιορείτικα](#)



Στο [Άγιον Όρος](#) για το φετινό 1ο θερινό προσκύνημα μετέβη κλιμάκιο της εκ Θεσσαλονίκης [«Ακαδημίας Ψαλτικής Ειρμός»](#), όπου επισκέφθηκε κατά σειρά τις Ιερές Μονές Βατοπαιδίου, Δοχειαρίου και Διονυσίου.

Κατά την επταήμερη παραμονή τους στο «Περιβόλι της Παναγίας», οι μαθητές του «**Ειρμού**» συνοδευόμενοι από τον δάσκαλό τους Σπυρίδωνα Ασπιώτη, συνέψαλλαν με τους αγιορείτες πατέρες κατά την Αγρυπνία του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στην **Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου**, στις αναστάσιμες Ακολουθίες του Σαββατοκύριακου 8-9 Ιουλίου στην **Ιερά Μονή Δοχειαρίου** και κατά την Αγρυπνία των Αγίων Αποστόλων στην **Ιερά Μονή Διονυσίου**, ενώ δεν παρέλειπαν τις καθημερινές Θείες Λειτουργίες στα παρεκκλήσια των Ιερών Μονών.

Ιδιαίτερες στιγμές για τα παιδιά ήταν η παρακολούθηση της Πρόβας του Χορού των Βατοπαιδινών Πατέρων, η ξενάγηση στο Μουσείο της Ιεράς

Μονής Διονυσίου και η ανταλλαγή απόψεων με τον τηλεοπτικό «Άγιο Παΐσιο» κ. Προκόπη Αγαθοκλέους, της ομώνυμης σειράς «Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό», του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός.

Πριν την επιστροφή, οι μαθητές της Ακαδημίας είχαν την ευλογία να θαυμάσουν διά θαλάσσης τις Ιερές Σκήτες που εκτείνονται νοτιοδυτικά και κάτω της χερσονήσου του Άθωνα, έως τα «Καυσοκαλύβια».

Είναι καλό για τα παιδιά να έχουν στις μέρες μας τέτοιες πνευματικές και μουσικές-ψαλτικές εμπειρίες. Τα οφέλη που αποκομίζουν είναι πολλαπλά και στον μέγιστο βαθμό. Έρχονται σε επαφή με την απλότητα και την ευγένεια των πατέρων, με τον απέριττο και απλό τρόπο ζωής των μοναχών και όλα αυτά συνδυάζονται με τη λειτουργική, την εν Χριστώ ζωή!

Για επτά ημέρες οι μαθητές της «**Ακαδημίας Ψαλτικής Ειρμός**» έμειναν μακριά από τη μαστιγα της οθόνης. Διδάχτηκαν την προσωπική προσφορά και την εργατικότητα, με μια αίσθηση διακονίας. Κουράστηκαν στις Αγρυπνίες και στα διακονήματα, μα η κούραση έφευγε από τη χαρά της προσφοράς. Αισθάνονταν χρήσιμοι με τα πιο απλά και καθημερινά πράγματα, απόλαυσαν τη φύση σε όλο της το μεγαλείο, τον έναστρο ουρανό και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και έμαθαν έννοιες όπως ταπείνωση, υπακοή, σεβασμός, αγάπη. Σε όλα τα παραπάνω, τα παιδιά διακατέχονταν από ενθουσιασμό και ευφροσύνη.

[Περισσότερες φωτογραφίες στο άλμπουμ:](#)

