

Ο Μητροπολίτης Σύμης για το Χριστολογικό δόγμα της Δ' Οικουμενικής Συνόδου

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σύμης το πρωί της Κυριακής 16ης Ιουλίου 2023, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη Μνήμη της Αγίας εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής Συνόδου και των συμμετεχόντων σε αυτή εξακοσίων τριάκοντα Πατέρων.

Συλλειτουργοί του ήταν ο π. Αντώνιος Μανιάς, Εφημέριος της Ενορίας και ο Ιεροδιάκονος π. Παύλος Τερεζάκης, ενώ το ιερό Αναλόγιο διακόνησε μελιρρύτες ο

Ιεροψάλτης κ. Αγαπητός Μιχαηλής μετά του κ. Ιωάννου Τσίγκου.



Προσήλθαν για να εκκλησιασθούν αρκετοί πιστοί, προς τους οποίους ο Σεβασμιώτατος ομίλησε περί του Χριστολογικού δόγματος, όπως αυτό διατύπωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες στους Όρους της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκλήθη για να στερεώσει το δόγμα των δύο φύσεων του Χριστού.



Στην ουσία χτύπησε και καταπολέμησε τον Μονοφυσιτισμό, στα πρόσωπα του Νεστορίου του Ευτυχούς και του Διοσκόρου, προβάλλοντας την αλήθεια της πίστεως, ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, διδάσκοντας ότι στο Ένα και μοναδικό Πρόσωπο, την **Θεανδρική Υπόσταση του Χριστού**, υπάρχουν διαπαντός οι δύο Φύσεις Θεία και Ανθρωπίνη, ενωμένες ατρέπτως, ασυγχύτως και αναλλοιώτως.



Οι **Άγιοι Πατέρες** αντιμετώπισαν εν Συνόδω την αίρεση αυτή του **Νεστοριασμού**, που όπως κάθε αίρεση οφειλόταν στην άγνοια και περισσότερο στον εγωισμό. Διότι κάθε αιρετικός είναι εγωιστής με δαιμονικό μάλιστα εγωισμό, όπως βεβαιώνει ο **Ιερός Χρυσόστομος** λέγοντας, ότι «ή άγνοια τῶν γραφῶν εἰσήγαγεν καί τήν λύμην τῶν αἱρέσεων καί τόν διεφθαρμένον βίον ἀλλά καί τά ἄνω κάτω πεποίηκεν».



Επομένως είναι τραγικό να λεγόμαστε Χριστιανοί και να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας, όπως ερμηνεύεται από την **Εκκλησία** και μέσα στην **Εκκλησία**. Μην ξεχνάμε ότι οι αιρέσεις γεννήθηκαν με την προσπάθεια να ερμηνευθεί ο λόγος του Θεού κατά το δοκούν. Μόνον η Εκκλησία ερμηνεύει το Ευαγγέλιο και είναι η ταμιούχος της ορθής ερμηνείας.



Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί άλλωστε η σημερινή προβολή από την **Εκκλησία των 630 Θεοφόρων Πατέρων**, που δεν είναι μία ανάμνηση, μία μνήμη που ανήκει στο παρελθόν, αλλά μία μνήμη ζωντανή.

Οι **Πατέρες της Εκκλησίας** μας υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε.

Υπάρχουν στην **Βασιλεία του Θεού** και στην ζωή μας, με τα κηρύγματά τους, τα θεσπίσματά τους και με τα δόγματά τους. Υπάρχουν στη ζωή μας, οδηγούν σε ένα δύσκολο δρόμο, σε μία δύσκολη εποχή, που τα πάντα διαλύονται, που τα πάντα καταρρακώνονται και που πρέπει να μείνουμε όρθιοι. Οι **Πατέρες** λοιπόν είναι οι φωτοδότες, είναι οι στυλοβάτες μας. Είναι η βακτηρία εκείνη, επί της οποίας θα στηριχθούμε, για να ομολογήσουμε ορθή πίστη, ορθή βίωση, για να δούμε μία ημέρα το πρόσωπο του Θεού.

Περισσότερες φωτογραφίες:



© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ



© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ







© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ





© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ







© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ



© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ







© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ



© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ







© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ



© Γ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ





© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ





© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ



© Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ

