

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαβίδ στο Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου το απόγευμα στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία, η οποία θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι το πρωί του Σαββάτου και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Την Τιμία Κάρα κόμισε ο σεβαστός Καθηγούμενος της **Ιεράς Μονής Γέροντας Γαβριήλ**, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Αποστολική μας Μητρόπολη και την υποδέχθηκε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος **Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων**, παρουσία πολιτικών αρχών και ευσεβών πιστών.



Στη συνέχεια τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο και εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο **Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο** και προς τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ Γέροντα Γαβριήλ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ίδού τοῦτο ἔγνωκα ὅτι σύ ἄν-θρωπος εἶ τοῦ Θεοῦ».

Τὴν ὁμολογία αὐτὴ τῆς χήρας γυναίκα, τὸν υἱὸ τῆς ὁποίας ἀνέ-στησε ὁ προφήτης Ἠλίας, ἀκού-σαμε πρό ὀλίγου στὰ ἱερά ἀναγνώ-σματα. Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ μέγας αὐτός προφήτης, ὁ προ-φήτης Ἠλίας, τὸν ὁποῖο τιμοῦμε ἰδιαιτέρως στὴν ἑνορία σας.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Καί ἦταν ὄντως ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, γιατί μέσα στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀπομονώσεως ἀπό τόν Θεό πού ἐπικρατοῦσε ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐξώ-σεως τῶν πρω-το-πλάστων ἀπό τόν παρά-δεισο, λίγοι ἦταν ἐκεῖνοι πού δέν παρα-σύρ-θηκαν ἀπό τήν ἁμαρτία καί τή διαφθορά πού ὑπῆρχε γύρω τους, ἀλλά ζοῦσαν τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Σέ αὐτούς τούς εὐσεβεῖς ἀνθρώ-πους, ὅπως ὁ προφήτης Ἡλί-ας, ἀνέθετε κατά καιρούς ὁ **Θεός** τήν ἀπο-στολή νά ἀφυπνίσουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἁμαρ-τίας καί τῆς ἀκολασίας. Προ-κειμένου ὁ-μως νά γίνει αἰσθη-τή ἡ παρουσία τους με-ταξύ τῶν ἀν-θρώ-πων καί νά ἐλκύ-σουν τήν προ-σοχή τους, ὥστε νά ἀκούσουν τόν λό-γο καί τίς προ-τροπές τους, ὁ Θεός ἔδι-δε στούς ἀν-θρώπους αὐ-τούς τή χάρη του, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νά προλέγουν ὅσα ἐπρόκειτο νά συμ-βοῦν, ἀλλά καί νά ἐπι-τε-λοῦν μεγάλα καί θαυ-μα-στά, ἀπο-δει-κνύ-ον-τας ὅτι ὁ Θεός τόν ὁ-ποῖο ἐπικαλοῦνταν καί στό ὄνομα τοῦ ὁ-ποίου κήρυτταν ἦταν ὁ ὁμόνος ἀληθινός Θε-ός, ὁ δη-μιουργός τοῦ κόσμου.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Τί ήταν όμως αυτό που έκανε τόν **προ-φή-τη Ἡλία** ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ; Ἦταν ἡ ἀπό-λυτη ὑπα-κοή καί ἡ ἀπό-λυτη ἐμ-πι-στοσύνη του στίς ἐν-τολές τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ἡ ἀπό-λυ-τη καθαρότητα καί ἀγιότητα τῆς ζωῆς του, ὥστε νά ὀνομά-ζεται «ἐν-σαρ-κος ἄγγε-λος» καί νά παρομοιά-ζε-ται ἀπό τούς ἱε-ρούς ὑμνογράφους μέ τόν «μείζονα ἐν γεν-νητοῖς γυ-ναι-κῶν», μέ τόν Πρό-δρομο καί βα-πτιστή τοῦ Κυρίου, τόν ἅγιο Ἰωάν-νη.

Ὁ Θεός ἦταν αὐτός που καθοδη-γοῦσε τά βήματα τοῦ προ-φή-του Ἡλία. Ἦταν αὐτός ὁ ὁποῖος τόν διέ-τρεφε θαυ-ματουργικά στέλ-νον-τάς του ψω-μί μέ ἕνα κοράκι. Ἦταν αὐ-τός που ἔκα-νε τό ἀλεύ-ρι καί τό λάδι τῆς χήρας γυναικός που φιλοξενοῦσε τόν προφήτη του νά μήν τε-λει-ώνει ποτέ. Ἦταν αὐτός που ἔστειλε πῦρ ἀπό τόν οὐρανό, κατά τήν παρά-κλη-ση τοῦ ἐκλεκτοῦ του δούλου, τοῦ προ-φή-του Ἡ-λία, γιά νά κατα-καύσει τίς θυσίες στά εἶ-δωλα. Ἦταν αὐ-τός που ἄρπαξε τόν προ-φή-τη του σέ πύρινο ἄρμα, ζωντανό καί συνο-μιλοῦντα μέ τόν μαθητή του Ἐλισ-σαῖο, στόν οὐρανό γιά νά μή γνωρίσει τόν θάνατο, που εἶναι συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, καθώς ὁ **προ-φή-της Ἡλίας** δέν εἶχε καμία σχέ-ση μέ τήν ἁμαρτία, ὥστε νά βρί-σκε-ται στόν οὐρανό αἰω-νίως καί νά ἀπολαμ-βάνει τή δόξα τοῦ Θεοῦ.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἦταν ὅμως καί ὁ **ὄσιος Δαβίδ** ὁ ἐν Εὐβοίᾳ, τοῦ ὁποῖου τήν τιμία καί χαριτόβρυτο κάρα εἶχαμε τήν εὐλογία νά ὑπο-δεχθοῦμε πρό ὀλίγου μέ κατάνυξη στόν πανηγυρίζοντα ἱερό αὐτό ναό καί στήν Ἱερά μας **Μητρόπολη**.

Γι' αὐτό καί εὐχαριστοῦμε ἀπό καρ-διάς καί ἐκφράζουμε τήν εὐ-γνωμοσύνη μας πρός τόν Καθη-γού-μενο τῆς Ἱεῤῥας Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδ, πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος γιά ἄλλη μία φορά ἀνταποκρίθηκε στήν παράκλησή μας καί μᾶς προσέ-φερε τήν εὐκαιρία νά ἔχουμε αὐτές τίς ἡμέρες κοντά μας τή θαυματουργό κάρα τοῦ ὁσίου Δα-βίδ, γιά νά τήν προσκυνήσουμε καί νά λάβουμε τή χάρη της.

Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἦταν, ὅπως εἶπα, καί ὁ **ὄσιος Δαβίδ**, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε ἀπό μικρό παιδί τή ζωή του στόν Θεό, ἔζησε μέ ὑπακοή καί ταπείνωση καί ἔλαβε ἀπό τόν Θεό τή χάρη τῶν θαυμάτων.



Ἡ παρουσία του σέ μία ἐποχή πολύ δύσκολη γιά τόν Ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος βρισκόταν ὑπόδουλος στούς Τούρκους καί προσπαθοῦσε νά διατηρήσει τήν πίστη του στόν Χριστό καί μαζί μέ αὐτή καί τήν ἐθνική του ταυτότητα, ἦταν δῶρο Θεοῦ γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔσπευδαν νά τόν ἀκούσουν, νά λά-βουν τή συμβουλή καί τήν εὐλογία του, ἀλλά καί νά τούς στηρίξει καί νά τούς παρηγορήσει, θεραπεύ-ο-ντας καί τίς σωματικές καί τίς ψυχικές τους ἀσθένειες.

Καί συνεχίζει νά τό κάνει αὐτό ὁ **ῥσιος Δαβίδ** καί στίς ἡμέρες μας, στίς ὁποῖες, παρότι πλεονάζει ἡ ἀδια-φορία καί ἡ ἀμαρτία, ὑπάρ-χουν πολλοί ἀδελφοί μας πού προσ-τρέχουν στή χάρη του, ὅπως εἶναι πολλοί καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τήν εὐλογία του, ζητοῦν τήν ἴαση τῶν ἀσθενειῶν τους καί τήν λαμβάνουν, καί θεραπεύονται καί ψυχικά καί σωματικά.

με
οὔ.
ῆς
οὔ
ία,
αί
ας





© Kosmas Karagiannis IMBNK



© Kosmas Karagiannis IMBNK





© Kosmas Karagiannis IMBNK



© Kosmas Karagiannis IMBNK



© Kosmas Karagiannis IMBNK