

Μαρωνείας Παντελεήμων: Στη ζοφερή πραγματικότητα του σήμερα νοιώθουμε την ανάγκη της ζεστής αγκαλιάς Της Παναγίας

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής](#)



Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας, αναφέρει στην εγκύκλιο του για τον Δεκαπενταύγουστο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρει πως “ζούμε σε ένα κόσμο ταραγμένο, ρευστό και ανάλγητο και τις ημέρες αυτές, με τις καθημερινές παρακλήσεις καταθέτουμε ενώπιον της σεπτής Εικόνας Της, πόσο νοιώθουμε την ανάγκη να προστρέξουμε στην ανοιχτή και ζεστή αγκαλιά Της; Να εναποθέσουμε σε Αυτήν, που είναι η όντως παραμυθία στις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής μας;”.



Ιερά Μητρόπολις
Μαρωλείας καί Κομοτηνής

Η Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Άξιωνόμαστε για άλλη μία φορά να εορτάσουμε την μεγάλη Θεομητορική Έορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Αὐγούστου εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Παναγία μας. Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι στρέφουμε μὲ κατάνυξη καὶ ἐλπίδα τὸ βλέμα μας πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα μας. Τὶς ἡμέρες αὐτές μὲ τὶς καθημερινές παρακλήσεις μας καταθέσαμε μὲ θερμῆ, ἐλπίδα καὶ πίστη ἐνώπιον τῆς σεπτῆς Εἰκόνας Τῆς, τὶς θλίψεις, τὶς ἀνάγκες, τὰ αἰτήματα, τὸν πόνο τῆς καρδιᾶς μας.

Τὴν παρακαλέσαμε μὲ ζέση ψυχῆς νὰ ἐλαφρώσει τὸν βαρὺ ζυγὸ μας, διότι πιστεύουμε ἀκράδαντα πὼς ἡ Θεομάννα «ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπε». Καὶ μετὰ τὴν σεπτὴ Τῆς Κοίμησι καὶ τὴν Μετάστασή Τῆς στοὺς Οὐρανοὺς συνεχίζει νὰ σκέπει, νὰ ἀγαπᾷ καὶ νὰ νοιάζεται τοὺς ἀνθρώπους. Γίνεται ἡ πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν. Μέσα στὴ μεγάλη καὶ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά Τῆς ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς. Εἶναι ἡ «Πρεσβεία θερμῆ» ὅλων μας πρὸς τὸν Υἱὸν Τῆς καὶ Θεό μας.

Προστρέχουμε μὲ πόνο καὶ δάκρυα στὴν ἀγάπη Τῆς. Ἡ προσευχὴ μας προσδοκᾷ τὴν ἀπάντησή Τῆς. Ἡ μακάρια θέσι Τῆς δίνει τὴν εὐχέρεια νὰ πρεσβεύει γιὰ τὸν καθένα μας, γιὰ κάθε πρόβλημα καὶ δυσκολία τῆς ζωῆς μας. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀγάπης Τῆς εἶναι ἀπτά καὶ καθημερινά. Γι' αὐτὸ ψάλλουμε στὸν Μικρὸ Παρακλητικὸ Κανόνα: *«Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατησχυμένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, ἀγνή Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ' αἰτεῖται τὴν χάριν καὶ λαμβάνει τὸ δῶρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως».*

Ἀδελφοί μου,

Ζοῦμε σὲ ἓνα κόσμον ταραγμένο, ρευστό καὶ ἀνάλγητο. Σὲ μία ἐποχὴ ἰσοπεδωτικῆ, ὅπου ἡ πίστη, οἱ ἀξίες, τὰ ἰδανικά καὶ τὰ ἰδεώδη βρίσκονται σὲ ἐκπτωτικὴ καὶ πτωτικὴ πορεία. Ζοῦμε ὀλοένα καὶ περισσότερο παραμερίζοντας τὶς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες τῆς ζωῆς καὶ στενεύουν οἱ δρόμοι τοῦ ἤθους καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας. Σὲ μία κοινωνία ποὺ ἔχει περισσότερη γνώση, ἀλλὰ λιγότερη κρίση. Μεγαλύτερα σπίτια, ἀλλὰ μικρότερες οἰκογένειες.

Περισσότερα τρόφιμα, ἀλλὰ χειρότερη διατροφή. Ὑψηλότερα εἰσοδήματα, ἀλλὰ χαμηλότερες ἠθικές ἀξίες. Περισσότερες ἀνέσεις, ἀλλὰ λιγότερο χρόνο. Σ' αὐτὴ τὴν ὄντως ζοφερὴ πραγματικότητα τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο, πόσο νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ προστρέξουμε στὴν ἀνοιχτὴ καὶ ζεστὴ ἀγκαλιά Τῆς; Τρέχουμε μὲ

δάκρυα στὰ μάτια νὰ ἐναποθέσουμε σὲ Αὐτήν, ποὺ εἶναι ἡ ὄντως παραμυθία στὶς
δυσκολίες καὶ τὰ βάσανα τῆς ζωῆς μας;

Παράδειγμα, πρόκληση καὶ πρότυπο ἀγιότητας ἡ Παναγία. Μὲ τὶς πρεσβείες τῆς
Κυρίας Θεοτόκου δυναμώνει καὶ γιγαντώνεται ἡ ἀδυναμία τῆς φύσης μας καὶ
μειώνονται σταδιακὰ οἱ στιγμές τῆς πτώσης καὶ τῶν ἀμφιβολιῶν μας. Καλή
Παναγία ἀδελφοί μου. Ἄς τὴν ἐμπιστευθοῦμε καὶ ἄς τὴν μιμηθοῦμε!

Διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ