

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: Η ήρεμη δύναμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου με πλούσια και ταπεινή διαδρομή προς την ηγεσία

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας](#)



“Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επιθυμεί να τον καλωσορίσει”

Με ταπεινότητα και χαμηλούς τόνους έλαβε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου να είναι ο Νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και από τη στιγμή εκείνη μια σειρά συναντήσεων και επαφών μπήκαν στην ατζέντα του Νέου Αρχιεπισκόπου προκειμένου φεύγοντας από την Ελλάδα για να ενθρονιστεί στη μακρινή Αυστραλία να έχει στα κιτάπια του και τις διαθέσεις και στηρίγματα της Ελληνικής πολιτικής ηγεσίας.

Διπλωματικά για την Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας θα είναι ένα στοίχημα διότι η ομογένεια τον περιμένει με ανοικτές αγκάλες. Η διαδρομή του είναι πνευματική και υψηλού επιπέδου σε μορφωτικό επίπεδο αλλά το κυριότερο είναι ότι αποτελεί έναν Ιεράρχη, που ξέρει από ισορροπίες. Ένα κύριο επίσης χαρακτηριστικό και προτέρημα είναι ότι είναι αγαπητός γενικότερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και στον πολιτικό κόσμο, όμως πολύ περισσότερο

τώρα πια και στην Αυστραλία αφού η φήμη του περιεχομένου του έφτασε πολύ νωρίς.

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η θέση του Αρχιεπισκόπου δεν θα έχει μόνο πνευματικό ρόλο αλλά και διπλωματικό. Η ομογένεια αλλά και ντόπιοι Αυστραλοί τον περιμένουν γνωρίζοντας από τώρα τις προθέσεις του για ένα άνοιγμα στην κοινωνία πατώντας και στα βήματα του προκατόχου του.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας **σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Πρακτορείου ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ** θα παραβρεθεί στην ενθρόνιση και μάλιστα έχει ζητήσει να απευθύνει και χαιρετισμό για να καλωσορίσει το νέο Αρχιεπίσκοπο στην τελετή της ενθρόνισης, κάτι που δηλώνει αμέσως την στήριξη της κυβέρνησης της Αυστραλίας στο πρόσωπό του.

Άλλωστε ο Μακάριος εκτός του ότι έχει ένα μακρύ συγγραφικό έργο, ακαδημαϊκή πορεία, πνευματική κατάρτιση είναι και αρκετά συμπαθής στον κόσμο, στην Ιεραρχία αλλά και στον πολιτικό κόσμο. Οι περισσότεροι αναφέρονται σε αυτόν σημειώνοντας ότι “είναι ένας χαρισματικός, ταπεινός Ιεράρχης με πολύ υποσχόμενη πορεία” **Η στήριξη του από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη άλλωστε είναι ένα δυνατό χαρτί.** Μάλιστα ο Μακάριος τρέφει μεγάλη αγάπη στο πρόσωπό του Οικουμενικού Πατριάρχη τον οποίο θεωρεί κάτι παραπάνω από πατέρα, όπως ο ίδιος δεν χάνει την ευκαιρία να λέει διαρκώς.

Λίγο μετά την εκλογή του υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία θέλησαν να ταράξουν τα νερά σχετικά με την διοίκηση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Απαιτούσαν μάλιστα από τον ίδιο πριν φτάσει να προχωρήσει σε κατάτμηση της Αρχιεπισκοπής πιέζοντας τον ίδιο και δείχνοντας ασέβεια στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου. **Το Οικουμενικό Πατριαρχείο όμως προχώρησε σε ανακοίνωση και πλήρη κάλυψη στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.**



Η Κρητική Γη γεννά Θρησκευτικούς Ηγέτες

Θα σταθώ στην **αναφορά που έκανε πρόσφατα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας** όταν ερωτήθηκε από την εφημερίδα το Έθνος για τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο που είναι κι εκείνος Κρητικός και απάντησε με μια φράση συγκινητική.

Είπε λοιπόν ότι «**Φεύγουμε σαν απόδημα πουλιά σε όλο τον κόσμο, αλλά μεταφέρουμε όμως τον αέρα του Ψηλορείτη, την κρητική λεβεντιά και το φιλότιμο**» και προχώρησε λέγοντας ότι **“η κρητική γη συνεχίζει να γεννά Θρησκευτικούς ηγέτες που θα επηρεάσουν το παγκόσμιο γίγνεσθαι”**.

“Τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, τόνισε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τον γνωρίζω από μικρό παιδάκι. Παρακολουθούσα την πορεία του, τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Έχει μέσα του πνευματικές καταβολές, είναι άνθρωπος με ταπείνωση, αφοσιωμένος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα βοηθήσει τους ανθρώπους εκεί που πηγαίνει να αγαπήσουν τη Μητέρα Εκκλησία. Ο Θεός τον κόσμησε με μεγάλη μόρφωση, μα πάνω απ’ όλα με αγάπη καρδιάς. Μετά την κοίμηση του μεγάλου Κρητικού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, του γίγαντα του πνεύματος και της λογοτεχνίας, ο Μακάριος θα συνεχίσει την πορεία των Αρχιεπισκόπων στην Αυστραλία. Η εποχή μας έχει ανάγκη από πνευματικούς ανθρώπους.

Η πορεία μέχρι την εκλογή του

Ο Μακάριος Γρινιεζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1973, και στα

μαθητικά του χρόνια βρέθηκε στο γυμνάσιο του Καπετανάκειου στο Ηράκλειο, όπου και ολοκλήρωσε τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Από τότε ήταν ένας ταπεινός νέος, ολιγομίλητος αλλά σοφός και με αρχές όπως έλεγαν οι συμμαθητές του. Συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις αλλά πάντα αν και χαμηλών τόνων πάντα ξεχώριζε. Στη συνέχεια στα λυκειακά του χρόνια έφυγε για τη Ριζάρειο σχολή από όπου και αποφοίτησε για να γίνει μοναχός στα 19 του χρόνια.

Σπούδασε στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών και κατόπιν Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατόπιν έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Χριστιανική Ηθική στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, στην Ιστορία της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και στην Βιοηθική στο Πανεπιστήμιο του Monash. Το 2002 υπέβαλε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικά και άναπαραγωγικά προοπτικά και ένδεχόμενα συνέπειες αυτής» και αναγορεύτηκε έτσι διδάκτορας με βαθμό Άριστα. Από το 2003 δίδαξε στην Πατριαρχική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης και ως επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα Πανεπιστήμια. Τον Μάιο του 2015 εξελέγη πρώτος Κοσμήτορας του Τμήματος Ορθόδοξης Θεολογίας της Εκκλησίας της Εσθονίας.

Εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος στις 18 Οκτωβρίου 1993 και πρεσβύτερος στις 25 Ιουνίου 1997. Στις 23 Απριλίου 1998 προχειρίστηκε αρχιμανδρίτης στην Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, ενώ την Κυριακή του Πάσχα του 2008 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος του απένειμε το οφίκιο του αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου στο Φανάρι.

Στις 27 Απριλίου 2015 εξελέγη Επίσκοπος Χριστουπόλεως και χειροτονήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου στις 16 Μαΐου 2015. Κατόπιν ανέλαβε καθήκοντα βοηθού επισκόπου στην Εκκλησία της Εσθονίας, τις θεολογικές και κατηχητικές δράσεις της οποίας ανέλαβε να οργανώσει. Συμμετείχε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης το 2016 ως σύμβουλος της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στις 9 Μαΐου 2019 εξελέγη παμψηφεί από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και θα ενθρονιστεί στις 29 Ιουνίου 2019.

Μ.Γ

Πληροφορίες βιογραφικού από αρχείο Πρακτορείου Ορθοδοξία και βικιπαιδεία