

Προτροπές του Μητροπολίτη Εδέσσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας](#)



Προτροπή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές «να φυλάξουν ως πολύτιμο μαργαριτάρι την Χάρη που έλαβαν στο άγιο Βάπτισμα και την αγία ζωή που πηγάζει από το ιερό Ευαγγέλιο, για να αγιάσουν την διδασκαλία και την μάθηση» απευθύνει ο Σεβασμιωτάτος [Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωήλ](#) μέσα από το μήνυμα του για την έναρξη της [νέας σχολικής χρονιάς](#).

Αναλυτικά το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς;

«Προς τους διδασκάλους και μαθητές των σχολείων της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου μαθητές και διδάσκαλοι·

Αρχίζει σήμερα το φετινό σχολικό έτος με τους αγιασμούς των σχολείων, όπως κάθε χρόνο, για να έχουμε την ευλογία του Θεού. Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα από κάθε άποψη. Πολύ επίκαιρες είναι οι ακόλουθες διαπιστώσεις του αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, του Αγίου αυτού Ιεράρχου που έζησε στα χρόνια μας και στον τόπο μας, τις οποίες αξίζει να θυμηθούμε.

Έλεγε συγκεκριμένα ο άγιος Καλλίνικος: «Κοινή είναι πλέον η διαπίστωση ότι κινδυνεύουν ιδιαιτέρως τα τέκνα μας από διάφορες υλιστικές θεωρίες, από "ετεροδιδασκαλίες", κατά τον απόστολο Παύλο. Εχθροί της Πίστεως και της Πατρίδος σαν κοράκια προσπαθούν να αρπάξουν όχι μόνο τις σάρκες αλλά και τις ψυχές των νέων μας. Πολέμιοι της Ορθοδοξίας και της Ηθικής συκοφαντούν και διαβάλλουν ό,τι πολύτιμο έχουμε. Διδασκαλίες με το επίχρισμα της Προόδου και του Πολιτισμού δήθεν, κυκλοφορούν ευρέως. Ρυπαρά έντυπα, ελεεινά θεάματα, αγωνίζονται να θάψουν την Πίστη στα Ιδανικά και την Ηθική ζωή. Πλήθος νέων σαλεύεται από τους ανέμους του υλισμού. Πολλές νεανικές ψυχές μαραίνονται από τον λίβα της αμαρτωλής ζωής».

Με αφορμή αυτές τις επισημάνσεις του αγίου Επισκόπου μας Καλλινίκου, ως Ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, εύχομαι αλλά και απευθύνω συγχρόνως την θερμή μου προτροπή σε όλους τους δασκάλους και τις δασκάλες, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων μας, να φυλάξουν ως πολύτιμο μαργαριτάρι την Χάρη που έλαβαν στο άγιο Βάπτισμα και την αγία ζωή που πηγάζει από το ιερό Ευαγγέλιο, για να αγιάσουν την διδασκαλία και την μάθηση και να έχουν πλούσιες τις ευλογίες του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.

Προς Θεόν Ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ»