

## Μήνυμα αισιοδοξίας του Μητροπολίτη Δημητριάδος στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού](#)



**Πατρικές ευχές απευθύνει στο μήνυμά του προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων για τη νέα σχολική χρονιά, η οποία ξεκινά καθυστερημένα λόγω των ζημιών που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία Daniel, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ Ιγνάτιος.**

Ο Σεβασμιώτατος συμβουλεύει τους μικρούς μαθητές όπως οι γονείς τους και οι δάσκαλοι να κρατούν γερά το τιμόνι του δικού τους καραβιού για ν' αντιμετωπίσουν τις φουρτούνες και να γλυτώσουν από τα βράχια που κρύβονται κάτω απ' το νερό.

Αναφέρει επίσης μεταξύ άλλων πως "όλοι μας παίρνουμε δύναμη από το φως της αγνής ψυχής σας και να είστε βέβαιοι πως η αγάπη μας για σας, μας δίνει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πρωτόγνωρης θεομηνίας που χτύπησε τον Βόλο και όλη τη Μαγνησία. Για σας, θα κάνουμε το κάθε τί, ώστε η ζωή όλων μας να ξαναβρεί τους παλιούς της ρυθμούς κι εσείς να συνεχίσετε τον δρόμο σας με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και την βεβαιότητα ότι τα όνειρά σας θα πραγματοποιηθούν



## **Το μήνυμα του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού για τους μαθητές Δημοτικού**

Αγαπητά μου παιδιά,

Μόλις χτύπησε το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Ένα υπέροχο ταξίδι αρχίζει! Το σχολείο σας είναι ένα καράβι πού σας περιμένει ν' ανέβετε για να σαλπάρει. Καλώς ήρθατε!

Οι ναυτικοί ταξιδεύουν σε μακρινές θάλασσες και βλέπουν μέρη που δεν πίστευαν ποτέ πως υπάρχουν. Νησιά με καταγάλανα νερά, δέντρα με γευστικά φρούτα, παράξενα λουλούδια με μεθυστικά αρώματα. Κι όσο ταξιδεύουν, πλάι τους βλέπουν πολύχρωμα ψάρια που τους κρατούν συντροφιά.

Σε κάθε ταξίδι όμως εμφανίζονται και φουρτούνες. Κάποια στιγμή μπορεί οι δυσκολίες να σας φανούν αξεπέραστες. Εδώ λοιπόν, στο σχολείο σας, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε πως, και οι πιο μεγάλες δυσκολίες, οι πιο μεγάλες φουρτούνες, πάντα ξεπερνιούνται, αρκεί στην ψυχή σας να μην επιτρέψετε να εισβάλουν σαν χείμαρροι η απογοήτευση και η απελπισία.

Κοιτάξτε γύρω σας: Οι γονείς σας, οι συγγενείς σας, όλοι όσοι κατοικούν στον όμορφο τόπο μας, ήδη ξεκίνησαν να αντιμετωπίζουν με δύναμη και ελπίδα τη φουρτούνα που πριν από λίγες μέρες χτύπησε το καράβι της πόλης μας. Τα

ορμητικά νερά μάς ταρακούνησαν. Όμως, αντέξαμε και δεν απογοητευτήκαμε. Έτσι να κάνετε κι εσείς.

Το δικό σας καράβι λοιπόν, το καράβι της σχολικής ζωής, ξεκινά και πάλι. Κάθε καράβι όμως χρειάζεται τον καπετάνιο του. Έναν καπετάνιο που ξέρει να κρατά γερά το τιμόνι, για ν' αντιμετωπίσετε τις φουρτούνες, να γλυτώσετε από τα βράχια που κρύβονται κάτω απ' το νερό, να αποφύγετε τους δυνατούς άνεμους και τις καταιγίδες. Κυρίως όμως, το καράβι χρειάζεται έναν καπετάνιο που σας αγαπά και σας νοιάζεται, που ξέρει τι χρειάζεστε και που πάντα, σε κάθε δύσκολη στιγμή, θα βρεθεί στο πλάι σας.

Τέτοιος καπετάνιος είναι ο Χριστός. Αν το θελήσετε, μπορείτε να τον έχετε δίπλα σας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Αυτός είναι ο μεγάλος σας φίλος που δεν θα σας αφήσει ποτέ μόνους. Αν Του ανοίξετε την καρδιά σας, θα σας οδηγήσει, όχι μόνον στο δρόμο της γνώσης, αλλά και της αγάπης, όχι μόνον στο δρόμο των επιτυχιών, αλλά και της αληθινής χαράς. Μόνον Αυτός γνωρίζει πώς θα οδηγήσει το καράβι της ζωής σας σε ασφαλή λιμάνια, μακριά από Σειρήνες και Κύκλωπες.

Αυτός είναι που στέκει και τώρα δίπλα σε όλους μας, σ' αυτές τις ώρες της δυσκολίας που περνάμε. Γνωρίζει τον πόνο και την ανησυχία μας, γνωρίζει όμως και πόση δύναμη και ελπίδα χρειαζόμαστε. Για τον λόγο αυτό, είμαστε βέβαιοι πως δεν θα μάς εγκαταλείψει.

Ένα μόνον ζητάει από σας: να μην ξεχνάτε ποτέ πως σας αγαπά και πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά δικά Του. Και αν θελήσετε να μάθετε περισσότερα γι' Αυτόν, το κατηχητικό σχολείο της ενορίας σας σάς περιμένει. Εκεί θα βρείτε φίλους αληθινούς, που σας περιμένουν για συζήτηση και παιχνίδι. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε και να μάθετε υπέροχα πράγματα, όπως και εδώ, στο σχολείο σας. Στο κατηχητικό, όμως, πάνω απ' όλα θα μάθετε για τα θέλημα του Θεού και την οικογένειά Του, την Εκκλησία, που μέλη της είστε κι εσείς, όπως όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί.

Να λοιπόν, μπροστά σας μία καινούργια χρονιά, γεμάτη υποσχέσεις και ευκαιρίες. Το κουδούνι χτύπησε. Η τάξη σας σάς περιμένει. Κι εμείς, οι μεγαλύτεροι, να θυμάστε πως καμία δυσκολία δεν θα μάς εμποδίσει να βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε.

Καλή και ευλογημένη χρονιά.

## **Το μήνυμα του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου**

Αγαπητά μου παιδιά,

Το σχολείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και σας υποδέχεται. Κάποιοι και κάποιες από σ'ας κάνουν σήμερα τα πρώτα τους βήματα στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο. Ιδιαίτερα απευθύνομαι σε όσους και όσες ξεκινάτε τη μεγάλη προσπάθεια εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων, προκειμένου να υλοποιήσετε τα όνειρά σας για ανώτερες σπουδές.

Η αλήθεια είναι πως οι σχολικές επιτυχίες και οι υψηλοί βαθμοί θα σας προσφέρουν αίσθημα ικανοποίησης και θα σας ενθαρρύνουν να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας στον αγώνα για γνώση και καταξίωση. Αυτά όμως δεν αρκούν για την αληθινή ευτυχία. Η ψυχή σας έχει και άλλες ανάγκες και είναι γεμάτη από απορίες που δεν πρέπει να αφήσετε αναπάντητες. Διψάτε για ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, όραμα μίας ευτυχισμένης ζωής και βεβαίως, ελπίδα· ελπίδα βαθιά και ανθεκτική στις δυσκολίες της ζωής.

Και όπως βλέπετε, όλοι εμείς που ζούμε σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο, χρειαζόμαστε τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κουράγιο και ελπίδα.

Σε έναν κόσμο γεμάτο έξυπνες μηχανές, άνθρωποι μορφωμένοι όσο ποτέ, με πλούτο και θέσεις, ξεχνούν πως έρχεται η στιγμή που οι δυνάμεις του ανθρώπου φαίνονται πολύ φτωχές για να αντιμετωπίσουν μία απρόσμενη συμφορά. Σε τέτοιες στιγμές δεν αρκούν οι γνώσεις και τα πτυχία. Χρειάζονται ικανότητες μίας άλλης ποιότητας, όπως η αγάπη, το ενδιαφέρον για τον διπλανό μας, η προθυμία να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τον αδύναμο, η ετοιμότητα να ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αγωνία και τον πόνο εκείνων που ξαφνικά έχασαν τα πάντα.

Βλέπετε, λοιπόν, πως το σχολείο, πέρα από χώρος γνώσης, μπορεί να γίνει για σας και χώρος μίας μεγάλης ευκαιρίας. Ευκαιρίας να μάθετε να μοιράζεστε, ευκαιρίας να γίνετε ευαίσθητοι στην ανάγκη του συμμαθητή σας, ευκαιρίας να ετοιμάσετε από τώρα τον εαυτό σας, ώστε να γίνει ικανότερος στα έργα της αγάπης.

Καινούργιες γνώσεις δεν θα σταματήσουν ποτέ να τροφοδοτούν το μυαλό σας, από εσάς όμως εξαρτάται πώς θα τις χρησιμοποιήσετε. Αν οι επιτυχίες σας γίνουν ο μοναδικός σας σκοπός, θα γίνετε κι εσείς ένα ακόμη γρανάζι ενός σκληρού κόσμου που τόσο μας απογοητεύει. Αν όμως δεν ξεχάσετε τα όνειρά σας για έναν

καλύτερο κόσμο, οι γνώσεις σας θα γίνουν εργαλεία παρηγοριάς και ελπίδας για όσους σας γνωρίσουν.

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια ήρθε ο Χριστός στη γη με μοναδικό σκοπό να μας διαβεβαιώσει με τον λόγο και τη θυσία Του πως ένας καλύτερος κόσμος μπορεί να υπάρξει. Κυρίως όμως ήρθε να διαβεβαιώσει τον άνθρωπο πως ο Θεός της αγάπης και της ελπίδας βρίσκεται πάντα δίπλα μας και πως η παρουσία Του γίνεται πιο φανερή την ώρα της δυσκολίας και της απόγνωσης. Η πίστη σ' Αυτόν δεν επιτρέπει ποτέ στην ψυχή να καταρρεύσει όταν οι δυσκολίες, σαν χείμαρροι, ανατρέπουν την ζωή μας.

Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία μεγάλη οικογένεια που την κρατούν ενωμένη η ελπίδα στον Θεό και η αγάπη στους ανθρώπους. Να γνωρίζετε λοιπόν, πως σε κάθε γειτονιά, η ενορία σας περιμένει να σας προσφέρει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, δυνατότητες για δράση και επικοινωνία και, βεβαίως, ευκαιρίες για έργα αγάπης, όπως αυτά που πραγματοποιούνται από την τοπική μας Εκκλησία αυτές τις δύσκολες ώρες.

Αυτήν την πρόσκληση σας απευθύνω σήμερα, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για το νέο σας ξεκίνημα. Τις ίδιες ευχές απευθύνω στους γονείς σας που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για την πρόοδό σας αλλά και στους καθηγητές σας που θα σταθούν δίπλα σας στον δύσκολο αλλά όμορφο δρόμο της γνώσης.

Όλοι μας παίρνουμε δύναμη από το φως της αγνής ψυχής σας και να είστε βέβαιοι πως η αγάπη μας για σας, μας δίνει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πρωτόγνωρης θεομηνίας που χτύπησε τον Βόλο και όλη τη Μαγνησία. Για σας, θα κάνουμε το κάθε τι, ώστε η ζωή όλων μας να ξαναβρεί τους παλιούς της ρυθμούς κι εσείς να συνεχίσετε τον δρόμο σας με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και την βεβαιότητα ότι τα όνειρά σας θα πραγματοποιηθούν.

Ο Θεός να σας οδηγεί πάντα σε δρόμους φωτεινούς. Καλό ξεκίνημα!

Με πατρικές ευχές,

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ**

**† Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ**