

Η Ι.Μ. Γλυφάδας για την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Ψωίνου σε Επίσκοπο Σταυροπηγίου

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Γλυφάδας](#)



Μετά τη σημερινή εκλογή του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Ψωίνου, Πρωτοσυγκέλλου της [Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας](#) σε Τιτουλάριο [Επίσκοπο Σταυροπηγίου](#) από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η [Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας](#) εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη μνεία στη σημαντική και καρποφόρο δραστηριότητα του στους τομείς της Πνευματικής Διακονίας (θείο κήρυγμα, κατήχηση, ποιμαντική της νεότητας, ιερά εξομολόγηση, ποιμαντική κατά των αιρέσεων) και της εκκλησιαστικής διοικήσεως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας:

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας μέ πολλή χαρά ἀναγγέλει, ὅτι, σήμερα, Τρίτη, 10 Ὀκτωβρίου 2023, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προέβη στήν ἐκλογή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου Ψωίνου,

σέ Τιτουλάριο Ἐπίσκοπο Σταυροπηγίου.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Ἀλέξιος – κατά κόσμον Σταμάτιος- Ψωῖνος ἐγεννήθη στήν Ἀρεόπολη Λακωνίας τό ἔτος 1963.

Τό 1984 ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν καί τό 1992 ἔλαβε τό Πτυχίο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἐκάρη Μοναχός, λαβών τό μοναχικό ὄνομα Ἀλέξιος, καί ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου κυροῦ Χρυσοστόμου τό ἔτος 1986.

Τό 1988 προσῆλθε στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης, ὅπου ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό 1992 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Ἀγαθάγγελο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπένευσε αὐθημερόν καί τό ὄφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Διηκόνησε ὡς ἐφημέριος διαδοχικῶς στούς Ἱερούς Ναούς Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας, Ἀγίου Νικολάου Γλυφάδας, Ἀγίου Γεωργίου Βουλιαγμένης καί τέλος στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας, ὅπου κατέβαλε πολλές προσπάθειες, προκειμένου νά ἀνακαινισθῇ ἐκ βάθρων καί νά ἐξωραϊσθῇ ὁ ἐμβληματικός αὐτός Ναός.

Ὅταν συνεστήθη ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας τό ἔτος 2002, διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος ὑπό τοῦ Τοποτηρητοῦ, μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου, θέση στήν ὁποία παρέμεινε μέχρι καί σήμερα, διακονῶντας εὐόρκως καί εὐσυνειδήτως, τόσο τόν μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Παῦλο, ὅσο καί τόν νῦν Μητροπολίτη κύριο Ἀντώνιο.

Τό 1997, κατόπιν Ἱεροσυνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἀνέλαβε καθήκοντα Διευθυντοῦ τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τόν Μάρτιο τοῦ 2006 διωρίσθη Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν τοῦ ἰδίου ἱεραποστολικοῦ Ὄργανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας.

Καθ' ὅλη τήν ἱερατική του πορεία ἀνέπτυξε σημαντική καί καρποφόρο δραστηριότητα στούς τομεῖς τῆς Πνευματικῆς Διακονίας (θεῖο κήρυγμα, κατήχηση, ποιμαντική τῆς νεότητος, ἱερά ἐξομολόγηση, ποιμαντική κατά τῶν αἰρέσεων) καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κύριος Ἀντώνιος, εὐφραινόμενος καί ἀγαλλόμενος γιά τήν ἐπαξία προαγωγή, στήν τάξη τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ μέχρι τώρα Πρωτοσυγκέλλου του καί ἐψηφισμένου πλέον Ἐπισκόπου Σταυροπηγίου κυρίου Ἀλεξίου, εὐχεται ἐγκαρδίως, ὅπως καί ἀπό τῆς νέας αὐτῆς

ύψηλης θέσεως, τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν, διακονήση τήν Ἐκκλησία ἐνζήλως, ἐπιτυχῶς καί θεαρέστως.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: [Επίσκοπος Σταυροπηγίου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ψωίνος](#)