

## π. Τιμόθεος Torres: “Ανταπόκριση από εμάς τους Κολομβιανούς”

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου](#)



**Γράφει ο π. Τιμόθεος Torres**

### **Επιστολή προς την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής**

Μετά χαράς, σάς γράφω δοξολογώντας τον Παντοδύναμο Δημιουργό, γιατί μετά από αιώνες φώτισε την Κολομβία και την Βενεζουέλα με το φως της Ορθοδοξίας.

Όταν πρωτόηρθε στη δική μας περιοχή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αθηναγόρας, Ορθόδοξοι στην Κολομβία ήταν μόνο οι Έλληνες μετανάστες και άλλοι πιστοί προερχόμενοι από τα παραδοσιακώς Ορθόδοξα έθνη. Το πρώτο που κατάλαβε ο Σεβασμιώτατος ήταν ότι αυτός ο θησαυρός δεν έπρεπε να είναι περιορισμένος σε εκείνους που γεννήθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά να

είναι προσβάσιμος σε όλους όσοι ήθελαν να γευτούν την αληθινή και γνήσια χριστιανική διδασκαλία.

Δεν γνώριζε ο Μητροπολίτης μας ότι αυτή η προσπάθεια θα είχε ανταπόκριση από εμάς τους Κολομβιανούς, που εδώ και χρόνια παρά τις πολλές αμαρτίες και αδυναμίες μας ψάχναμε ένα παράθυρο, για να βρούμε την πηγή της ορθής πίστης που θα μας άνοιγε τα μάτια πέρα από τον ορθολογισμό που τυφλώνει τη δυτική θεολογία.



Η παράκλησή μας να λάβουμε απάντηση από τον Θεό για το γνήσιο μήνυμα του Ευαγγελίου ήρθε με την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού. Ο Σεβασμιώτατος δεν ήξερε τι αποστολή ανελάμβανε στις χώρες αυτές, που γνωρίζουν μεν από χριστιανισμό, αλλά με παρερμηνείες που πηγάζουν από

ορθολογιστικές στάσεις και ανθρώπινες εφευρέσεις που απομακρύνουν τους ανθρώπους από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου.

Τέτοια αποστολή χρειαζόταν μια τολμηρή κλήση και όραμα. Το ιεραποστολικό έργο μέχρι εκείνη τη στιγμή γινόταν μόνο στην αφρικανική ήπειρο. Στη Λατινική Αμερική η Ορθοδοξία ήταν κάτι άγνωστο, απομακρυσμένο και περιορισμένο στην Ανατολή. Με υπομονή και επιμονή ο Μητροπολίτης άνοιξε την πόρτα δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μια εθνική χριστιανική ομολογία αλλά η Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού.

Με τη βοήθεια εκλεκτών ανθρώπων και συλλόγων, όπως η Αδελφότητα Ορθόδοξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, που με αγάπη υποστηρίζετε αυτό το έργο από την αρχή, σήμερα στην Κολομβία και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, άνθρωποι γίνονται Ορθόδοξοι. Η αγάπη και η υπομονή σας, ως μεγαλύτερων αδελφών μας εν Χριστώ είναι μεγάλη... Δεν είναι λίγα τα λάθη που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σιγά-σιγά ωριμάζουμε.

Δεν είναι εύκολο για μας να βρούμε εδώ τα αναγκαία λειτουργικά είδη, γι' αυτό και θέλω εκ βάθους καρδιάς να ευχαριστήσω για την πρόσφατη μεγάλη δωρεά αμφίων και σκευών, που μας κάνατε, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προσφέρουμε σωστά την λατρεία μας στον άχραντο και ακατάληπτο Θεό. Χίλιες ευχαριστίες σε όλους σας.

ΠΗΓΗ: [ierapostoles.gr](http://ierapostoles.gr)