

Ο Μητροπολίτης Βεροίας στο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Νευροκοπίου Ναθαναήλ

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας](#)



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων](#), κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου [Μητροπολίτου Νευροκοπίου](#) κ. Σεραφείμ μετέβη το διήμερο 10 και 11 Νοεμβρίου στο Νευροκόπι της Βουλγαρίας, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις προς τιμήν του μακαριστού [Μητροπολίτου Νευροκοπίου](#) κυρού Ναθαναήλ με την ευκαιρία της συμπληρώσεως δέκα ετών από την εις Κύριον Εκδημίαν του.

Το απόγευμα της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου 2023 εντός του Μητροπολιτικού Μεγάρου πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Παραδοσιακής και Βυζαντινής Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Δράμας στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Φθινοπωρινής Μουσικής το οποίο

διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην πόλη του Γκότσε Ντέλτσεφ.

Το πρωί του Σαββάτου 11 Νοεμβρίου 2023 στον Ιερό Ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος και ομιλούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και με τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και πλειάδος Ιεραρχών της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην οποία έψαλλαν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Δράμας, τελέστηκε μνημόσυνο και ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Ιεράρχου.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα συνόδευσε ο Αρχιδιάκονος Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ και ο Διάκονος Κοσμάς Καραγιάννης εκ μέρους του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως.

[Περισσότερες φωτογραφίες στο άλμπουμ:](#)



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων αναφερόμενος στο πρόσωπο του μακαριστού Μητροπολίτου

Νευροκοπίου κυρού Ναθαναήλ, με τον οποίο διατηρούσε στενούς φιλικούς και πνευματικούς δεσμούς, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Τόν άριστέα τοῦ Χρι-στοῦ, Μη-νᾶν τόν ἀοί-δι-μον, συνελθόντες οἱ πι-στοί ἐγκωμίους μαρ-τυ--ρι-κοῖς καί ὤδαῖς πνευ--ματικαῖς εὐφημή-σω---μεν».

Ανταποκρινόμενοι στην προτροπή του ιε-ρού υμνογράφου συνήλθαμε σήμερα για να τι-μήσουμε τον γεν-ναίο μάρτυρα του Χρι-στού, τον αθλοφόρο Μηνά. Συνήλθαμε για να τιμήσουμε τον άγιο που με τη ζωή του, με την αγάπη του προς τους ανθρώπους, με την ομολογία της πίστεως και με το μαρτύριό του τίμησε τον Χριστό και απέδειξε την αλή-θεια της πίστεώς μας και το μεγαλείο της Εκκλη-σίας μας.

Συνήλθαμε όμως, ανταποκρινό-με--νοι στην ευγενή πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας, Μητροπολίτου Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, και για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός προσφιλούς αδελφού μας και πνευματικού πατρός σας, του αειμνήστου Μητροπολίτου Νευ-ροκοπίου Ναθαναήλ, καθώς φε-τος συμπληρώνονται δέκα χρο-νια από την κοίμησή του.

Και θα μπορούσα να πω ότι η σημερινή λειτουργική σύναξη, η σημερινή θεία λειτουργία, αναδει-κνύει και για τους δύο αυτούς λόγους την αλήθεια της πίστεώς μας και το μεγαλείο της Εκκλησίας μας, για τα οποία αγωνίσθηκαν στη ζωή τους και ανέδειξαν με το έργο τους και την προσφορά τους, ο καθένας βεβαίως με τον δικό του τρόπο και στα δικά του μέτρα, και ο Άγιος Μηνάς και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ναθαναήλ.

Δεκαεπτά περίπου αιώνες έχουν διέλθει από την εποχή κατά την οποία έζησε ο άγιος και θαυμα-τουρ-γος Μηνάς. Από την εποχή κατά την οποία αντάλλαξε την υπηρεσία του στο στράτευμα του Ρωμαίου αυτοκράτορος για να κατα-ταγεί στη στρατεία του ουρα-νίου βασιλέως Χριστού, προκειμέ-νου να μην αρνηθεί την πίστη του, και αφοσιώθηκε αρχικά στην ασκη-τική ζωή, μέχρι να έλθει η ώρα να αποδείξει την αγάπη του στον Χριστό, υπομένοντας τους πόνους των βασανιστηρίων και το επώδυνο μαρτύριο.

Δεκαεπτά αιώνες έχουν περάσει, και όμως το μαρτύριό του και η μνήμη του μας συγκεντρώνει στους ιερούς μας ναούς, για να τον τιμήσουμε, για να τον υμνήσουμε, για να ζητήσουμε τη χάρη και τις πρεσβείες του. Αποδεικνύει με τον τρόπο αυτό και αποδεικνύουμε και εμείς με την παρουσία μας στον ιερό ναό ότι είναι αληθινή η πίστη μας ότι οι άγιοι ζούν στον ουρανό και είναι παρόντες στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και αποδεικνύει ακόμη το μεγαλείο της Εκκλησίας, η οποία διά των αγίων της συνδέει τη στρατευομένη επίγεια Εκκλη-σία με την εν

ουρανοίς θριαμβεύουσα, συνδέει όλους εμάς τους πιστούς με τους αγίους, και δεν μας αφήνει να απορροφηθούμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας και τις μέριμνες του κόσμου, δεν μας αφήνει να παρασυρθούμε από τις σειρήνες της ύλης και των παθών, αλλά μας κρατά σε εγρήγορση πνευματική, μας υπενθυμίζει τον στόχο και τον σκοπό της ζωής μας που δεν είναι άλλος από τη βασιλεία των ουρανών, στην οποία μας αναμένει ο Θεός.

Σε αυτήν πιστεύουμε και ευχόμεθα ότι αναπαύεται ο αείμνηστος και μακαριστός Μητροπολίτης Ναθαναήλ, ο οποίος εγκατέλειψε και αυτός τον κόσμο, όπως και ο άγιος Μηνάς, για να αφιερωθεί στον Χριστό, να στρατευθεί στη διακονία της Εκκλησίας και των ανθρώπων, τους οποίους αγάπησε πολύ και διακόνησε με αυταπάρνηση.

Η ειλικρινής αγάπη, άλλωστε, προς τους ανθρώπους ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητός του που τον έκαναν να διακρίνεται και τον διατηρεί ακόμμη ζωντανό στη μνήμη μας. Και μαζί με την αγάπη του για τους ανθρώπους διακρινόταν και για την αγάπη του προς την Εκκλησία, που δεν κάνει διακρίσεις, που ενώνει τους ανθρώπους με την κοινή πίστη στο ενιαίο και αδιαίρετο Σώμα του Χριστού.

Αυτό αποδεικνύεται στη ζωή του μακαριστού Μητροπολίτου Ναθαναήλ, ο οποίος έζησε ως φοιτητής της Θεολογικής Σχολής στην Ελλάδα και διετήρησε έκτοτε και μέχρι την κοίμησή του αδελφικούς δεσμούς με πολλές Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και Ιερές Μονές.

Με την πίστη, με την υπομονή, με την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη του έδιδε πάντοτε τη μαρτυρία της πίστεως και του καλού ποιμένος, και γι' αυτό αγαπήθηκε και από το ποίμνιό του και από όλους όσους τον γνώρισαν και τους οποίους έθλιψε η πρόωρη για τα ανθρώπινα δεδομένα κοίμησή του.

Το έργο του όμως συνεχίζει ο άξιος διάδοχός του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, ο οποίος τιμά επαξίως τη μνήμη του πνευματικού του πατρός και είχε την καλωσύνη να προσκαλέσει και την ελαχιστότητά μου για να τελέσουμε το μνημόσυνο του αειμνήστου Μητροπολίτου Ναθαναήλ και να εκφράσουμε την αγάπη μας και την τιμή μας, αλλά και να ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύει στη βασιλεία του. Και εκείνος να εύχεται από τον ουρανό για το κλήρο και τον λαό της Μητροπόλεώς του που τον αγάπησε και τον αγαπά και να ενισχύει και τον Ποιμενάρχη σας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, τον οποίο και ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκλησή του.

