

## **Αυστραλίας Μακάριος: “Ο Άγιος Ανδρέας φύτευσε τον ευλογημένο σπόρο της Ορθοδόξου πίστεως” - Χειροτονίες Πρεσβυτέρου και Διακόνου στο Σύνδεϋ**

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας](#)



©MARKELLOS PETROPOULOS

**Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η ιερά μνήμη του Πρωτοκλήτου Αποστόλου, του Αγίου Ανδρέου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Σύνδεϋ. Το ευφρόσυνο κλίμα της ημέρας επέτειναν οι δύο χειροτονίες, τις οποίες τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κατά τη διάρκεια της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας: του Διάκονου κ. Δημητρίου Καρακιόζη σε Πρεσβύτερο και του Υποδιάκονου κ. Σωκράτη Ντόκου σε Διάκονο.**

Σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς και συγκινήσεως, ο Σεβασμιώτατος [Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος](#), από κοινού με τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Μαγνησίας **κ. Χριστόδουλο** και Χαριουπόλεως **κ. Βαρθολομαίο**, τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου κ. Χριστοφόρο Κρικέλη, τους λοιπούς κληρικούς και τους πιστούς που εκκλησιάστηκαν, τίμησαν τον ιδρυτή της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και μετεφέρθησαν νοερώς και πνευματικώς στο σεπτό της Ορθοδοξίας κέντρο, το οποίο την ημέρα αυτή εορτάζει τη Θρονική του Εορτή.



Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε με λόγους ευγνωμοσύνης στον «*πρώτο εκείνο καλό αγγελιαφόρο που κόμισε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στα μέρη του Βυζαντίου*». «*Φύτευσε τον ευλογημένο σπόρο της Ορθοδόξου πίστεως*», όπως επισήμανε, και ο σπόρος αυτός «*ριζοβόλησε και κάρπισε και εμεγαλύνθη και έδωσε τον πλούσιο και εύχυμο καρπό του, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, τον ιερότερο και πολυτιμότερο θεσμό της Ρωμιοσύνης*».



©MARKELLOS PETROPOULOS

## Χειροτονίες Πρεσβυτέρου και Διακόνου

**Απευθύνοντας συμβουλές και νουθεσίες στον νέο Πρεσβύτερο, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην πατρική διάσταση της ιερωσύνης και τον παρότρυνε να γίνει πατέρας για τους Χριστιανούς της Ενορίας που θα του αναθέσει η Εκκλησία να διακονήσει, και να τους αναγεννήσει εν Χριστώ. «Η σωτηρία μας δεν εξαρτάται μόνο από την αποδοχή κάποιων θεωρητικών αρχών που θα διδαχθούμε από έναν διδάσκαλο, έναν παιδαγωγό», του επισήμανε, «αλλά κυρίως είναι η γέννηση σε έναν άλλον τρόπο υπάρξεως». «Και εσύ καλείσαι να υπουργήσεις και να υπηρετήσεις αυτό το μυστήριο της άλλης ζωής», συμπλήρωσε.**



**Επίσης, προειδοποίησε τον π. Δημήτριο ότι η αποστολή που αναλαμβάνει δε θα είναι καθόλου εύκολη και άκοπη, όμως εμφανίστηκε πεπεισμένος πως ο νέος κληρικός διαθέτει τα εχέγγυα να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις δυσκολίες που θα του παρουσιαστούν. «Αξιοποίησε τα χαρίσματά σου για τη δόξα της Εκκλησίας και τη σωτηρία των ανθρώπων και δείξε απόλυτη υπακοή και αφοσίωση στην Αρχιεπισκοπή μας και στον Ποιμενάρχη σου. Ο Θεός ευλογεί τους**

ανθρώπους της ενότητας και της ταπεινώσεως. Και αυτό σε παρακαλώ να μην το υποτιμήσεις ποτέ, ούτως ώστε η ιερωσύνη σου να γίνεται καθημερινά έργο σωτηρίας, ενότητος και αγάπης», του τόνισε κλείνοντας.





Υποδεχόμενος, εξάλλου, στην **ιερατική οικογένεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας** τον νέο Διάκονο **π. Σωκράτη**, ο Αρχιεπίσκοπος ανέλυσε το ευαγγελικό ανάγνωσμα, στο οποίο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αφηγείται την κλήση από τον Χριστό των πρώτων εκ των Μαθητών Του. Εστιάζοντας στην επιφυλακτική στάση που τήρησαν στην αρχή οι Μαθητές, αντέτεινε με πατρική ευαρέσκεια πως ο νέος Διάκονος, κατά την αντίστοιχη κλήση του να εισέλθει στην ιερωσύνη, γνωρίζει πολύ καλά ποιος τον καλεί και ποιον πρέπει να ακολουθήσει: «Σε όλη σου τη ζωή ήσουν πιστός και αφοσιωμένος στην αγία μας Εκκλησία. Ψηλάφισες την παρουσία του Κυρίου μέσα από τη μυστηριακή ζωή κοντά στους πνευματικούς σου πατέρες, τον σεβαστό μας Προηγούμενο Στέφανο καθώς και τον νυν ηγούμενο π. Ευσέβιο. Προσέφερες στο έργο της οικοδομής των ψυχών μέσα από τα κατηχητικά, τους κύκλους Αγίας Γραφής, τις κατασκηνώσεις, τις δραστηριότητες της Χριστιανικής Ενώσεως Σύδνεϋ. Η ζωή σου όλη ήταν μέχρι τώρα εκκλησιαστική, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έχεις ανάγκη να βεβαιωθείς από την παρουσία του Ναθαναήλ κάτω από την συκή για να πειστείς, δηλαδή δεν χρειάζεσαι το θαύμα και τη θεοσημία».



Κατακλείοντας ο Σεβασμιώτατος, αφού εξέφρασε τη χαρά του που **«ένας ώριμος και κατασταλαγμένος άνθρωπος με σοβαρές προϋποθέσεις εισέρχεται στον ιερό κλήρο»**, αρκέστηκε να δώσει στον νέο Διάκονο μόνο μία πατρική συμβουλή: Να μην πάψει να αναζητά τον Χριστό με μεγάλη ένταση και επιθυμία, ώστε να μη γίνει ποτέ η πίστη του μια υπόθεση συνήθειας και ρουτίνας και η ιερωσύνη του διεκπεραιωτική υπόθεση. **«Για να μην εκπέσεις σε μια άνευρη και λογικοφανή κατανόηση του Μυστηρίου»**, όπως σημείωσε κατακλείοντας.

Ανάμεσα στο εκκλησίασμα ήταν, μεταξύ άλλων, ο τέως Δήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Georges River, κ. Nick Katris.

