

Φθιώτιδος Συμεών: «Υπάρχει Φως! Δεν είμαστε για το σκοτάδι!»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος](#)



Με επίκεντρο το μεγάλο λιμάνι της Στυλίδος, στην καρδιά της Ανατολικής Φθιώτιδος και σύμμαχο την ηλιοφάνεια εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος.

Ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Φθιώτιδος](#) κ. Συμεών σήμερα το πρωί χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Όρθρο και ακολούθως τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τον Μέγα Αγιασμό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου Στυλίδος.

Οι Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας από τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και διαδικτύου.

Το Ιερό Αναλόγιο διακόνησε βυζαντινός χορός ιεροψαλτών υπό τον Διευθυντή του Ωδείου «Γερμανός ο Μελωδός» Δρ. κ. Ανδρέα Ιωακείμ.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην θεολογία του Ιερού Βαπτίσματος και μάλιστα έκανε λόγο διαδοχικά για το Βάπτισμα του ύδατος και της νεφέλης του Μωυσέως κατά την πορεία του λαού του Θεού από την γη της δουλείας στην γη της επαγγελίας, για το Βάπτισμα του ύδατος και μετανοίας του Τιμίου Προδρόμου, για το Βάπτισμα ύδατος και Πνεύματος του Κυρίου μας στον Ιορδάνη υπό Ιωάννου, το οποίο υπήρξε η απόλυτη δυνατότητα μετανοίας για όλους μας, με το δικό μας Βάπτισμα, και λήψεως του Αγίου Πνεύματος, για το Βάπτισμα του μαρτυρίου και του αίματος, το οποίο τελέστηκε πρώτα πάνω στον φρικτό Γολγοθά με την σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τέλος για το Βάπτισμα των δακρύων, το Βάπτισμα των οσίων και των δικαίων, το Βάπτισμα στην κολυμβήθρα της αυτογνωσίας, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «οδηγεί τον άνθρωπο στην καθημερινή ανανέωση του Βαπτίσματος μας, καθώς τα δάκρυα της μετανοίας, αφενός μεν εκφράζουν τον πόνο της συνάντησης με την προσωπική μας αλήθεια, αλλά συγχρόνως και την ευγνωμοσύνη της συνάντησής μας με τον Χριστό μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας».

Ακολούθως ο κ. Συμεών ηγήθηκε της λιτανευτικής πομπής για το λιμάνι της Στυλίδος, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή του Καθαγιασμού των Υδάτων.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών ευχόμενος προς τους εκατοντάδες παρισταμένους πιστούς χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Ήρθε η ευλογημένη ώρα να καθαγιάσουμε και τα ύδατα της θάλασσας, της θάλασσας όχι μόνο του Μαλιακού, όχι μόνο της Στυλίδας, αλλά αυτής της θάλασσας, που συνδέεται με το Αιγαίο Πέλαγος, με τη θάλασσα της ειρήνης, με τη θάλασσα της προόδου, με τη θάλασσα της ποίησης, με τη θάλασσα της φιλοσοφίας, με τη θάλασσα της πίστης, με τη θάλασσα των στεναγμών, με τη θάλασσα της ευσεβείας, με τη θάλασσα της αγάπης, με τη θάλασσα που ενώνει λαούς και πολιτισμούς, με τη θάλασσα, που δεν είναι πεδίο αντιπαραθέσεων, ανταγωνισμών και συγκρούσεων αλλά ευλογίας, συνύπαρξης, συνεργασίας, συναντίληψης, σύνθεσης, προόδου.



Μας προσκαλεί ο ψαλμωδός κάθε μέρα όχι μόνο τα Άγια Θεοφάνεια: «Προσέλθετε προς αυτόν καί φωτίσθητε καί τά πρόσωπα υμών ου μή καταισχυνθή». Μας προσκαλεί να πλησιάζουμε, να έρθουμε κοντά στο Φως, που είναι ο Χριστός, αλλά πλησιάζοντας το Φως να μη φωτιστεί η ασχήμια μας, να μη φωτιστεί η δυσείμονα μορφή μας, όπως ψέλνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μη φανερωθούν αμαρτήματα, ελλείψεις, αδυναμίες, αλλά κοντά το Φως του Χριστού να λάμψει το φως που έχουμε μέσα μας, να λάμψει ο θησαυρός που έχουμε μέσα μας.



Και έχουμε θησαυρό μέσα μας, για αυτό σας εύχομαι σήμερα και σας προσκαλώ και σας προκαλώ όλους μας, να βγάλουμε μέσα από την καρδιά μας τον θησαυρό τον οποίο έχουμε εν οστρακίνοις σκεύεσιν, ίνα η υπερβολή τής δυνάμεως ή τού Θεού καί μή εξ ημών. Βγάλτε μέσα από την καρδιά σας το φως, το οποίο έχετε. Το φως της αγάπης, το φως της καλοσύνης, το φως της ενότητας, το φως της αλήθειας, το φως της παράδοσης, το φως της οικογένειας, το φως του πολιτισμού. Αυτό το φως, το οποίο έμεινε αναμμένο σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς δουλείας και σκλαβιάς, σε καιρούς ανέχειας και φτώχειας, αλλά έμεινε αναμμένο το καντήλι της πίστης, της παράδοσης, της οικογένειας και της αγάπης. Κράτησε αυτό το φως, βγάλτε το μέσα από την καρδιά σας και στείλτε το παντού εδώ από τη θάλασσα της Στυλίδας, στις θάλασσες όλου του κόσμου να σμίξει με τον ουρανό και να φανερώσει ότι: Υπάρχει Φως! Δεν είμαστε για το σκοτάδι! Υπάρχει φως και ελπίδα και αυτό το φως εμείς θα ακολουθήσουμε.

Χρόνια πολλά σας εύχομαι, φωτισμένα και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και φωτεινά, με πολλή πρόοδο, με Χριστό, με πολλή ελπίδα, με πολλή αγάπη μέσα στις καρδιές σας. Χρόνια πολλά με ομόνοια, με ενότητα, με αγάπη. Γι' αυτό εμείς θα επιλέγουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Εμείς θα επιλέγουμε αυτά, τα οποία μάθαμε να μας ενώνουν και μας έχουν πιστοποιήσει ότι μας ενώνουν και όχι αυτά τα καινούρια που έρχονται να μας χωρίσουν, να μας διχάσουν, να μας

βάλουν ταμπέλες και διαχωρισμούς. Βγάλτε το φως μέσα από την καρδιά σας. Το φως του πολιτισμού μας, της παράδοσής μας, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, αντίθετα, έχουμε να διδάξουμε πολλά.

Διδάξτε και φανερώστε το φως της Ελλάδας, το φως της Ρωμοσύνης, το οικουμενικό φως, το Φως του Χριστού σε όλο τον κόσμο».



Κλείνοντας τον λόγο του ο κ. Συμεών συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα **Δήμαρχο Στυλίδος κ. Ιωάννη Αποστόλου** και τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδος σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Συγχαίρω και τον νεοεκλεγέντα και άρτι αναλαβόντα καθήκοντα κ. Δήμαρχο για τη σημερινή άρτια διεξαγωγή της πανηγύρεως των Θεοφανείων εδώ στην καρδιά της Φθιώτιδας, όχι της Ανατολικής Φθιώτιδας, της Φθιώτιδος, εδώ στην όμορφη Στυλίδα με τους κατοίκους τους φωτεινούς, τους προσευητικούς, τους δημοκρατικούς, τους κατοίκους τους άρχοντες και τις αρχόντισσες, οι οποίοι φανερώνουν πολιτισμό και παράδοση».

Ακολούθησε η **τριπλή κατάδυση του Τιμίου Σταυρού** στα ευλογημένα νερά της θάλασσας του Μαλιακού Κόλπου, ενώ αρκετοί νέοι ήταν αυτοί που βούτηξαν για να άρουν τον Τίμιο Σταυρό από την θάλασσα και να λάβουν την ευλογία του Σεβασμιωτάτου.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην Ιερά **Λιτανεία**, καθώς και στην Τελετή Καθαγιασμού των Υδάτων παρέστησαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του

τόπου, εκπρόσωποι άλλων φορέων και συλλόγων του τόπου, καθώς και πλήθος πιστών από πολλά μέρη της Φθιώτιδος.



Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου

Drone: Ηλίας Αρβανίτης