

18/11/2018

Εγκύκλιος για την Εορτή των Ευχαριστιών από τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Αμερικής](#)



Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιο για την Εορτή των Ευχαριστιών 2018 απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Ακολουθεί η Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την Εορτή των Ευχαριστιών 2018:

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχοὺς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱεραῖς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικής.

Προσφιλείς Άδελφοί και Άδελφές έν Χριστώ,

Εύχαριστοῦμε τόν Θεό κατά τήν εύλογημένη αύτή ήμέρα, ὅπως κάνουμε και πρέπει να κάνουμε πάντοτε, για τό δῶρο τής ζωής πού μάς δίνει. Τήν ήμέρα αύτή αναλογιζόμεθα τίς πολλές πλευρές και έμπειρίες τής ζωής μας για τίς ὁποῖες εἴμεθα εύγνώμονες· αλλά ή οὐσία εἶναι ὅτι εύχαριστοῦμε τόν Θεό για τήν ζωή πού μάς ἔδωσε, και Τόν εύγνωμονοῦμε για ὅ,τι ἔκανε για μάς. Καθώς προσφέρουμε τιμή και δόξα, έπαναλαμβάνουμε μέ τόν Ψαλμωδό αἰνέσω τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μετ'ώδης, μεγαλύνω αύτόν έν αἰνέσει (Ψαλμ. 68:31).

Ἡ εύγνωμοσύνη μας προσφέρεται στόν Δημιουργό μας διότι ή ζωή πού μάς έχάρισε εἶναι ιερή. Μάς ἔπλασε κατ'είκόνα και καθ'ὁμοίωσή Του. Μάς ἔδωσε άναπνοή ζωής. Εἶναι ή πηγή τοῦ εἶναι μας και ὁ λόγος τής ύπάρξεώς μας. Ὁ μέγας και ἑλεήμων Θεός, μάς ἔδημιούργησε μέ άγάπη για νά εἴμεθα σέ κοινωνία μαζί Του και νά βιώνουμε τήν εύλογία και τήν άγιότητα τής ζωής και τής άδελφοσύνης.

Εύγνωμονοῦμε τόν Θεό για τήν άφθονη ζωή τήν ὁποία μάς προσφέρει. Ὁ Κύριός μας έπιβεβαίωσε ὅτι ἦλθεν ίνα ζωήν ἔχωμεν και περισσόν ἔχωμεν (Ἰωάν. 10:10). Αύτή εἶναι ή ζωή πού μπορούμε νά ἔχουμε τώρα. Εἶναι ζωή ή ὁποία βιώνεται καθημερινά σέ κοινωνία μέ τόν Θεό, καθοδηγούμενη άπό τήν παρουσία και τή χάρη Του. Εἶναι ζωή ή ὁποία άποτελεῖ μαρτυρία στόν κόσμο τής πίστεώς μας σέ Αὐτόν. Άφθονη ζωή εἶναι ή ζωή ή ὁποία βιώνεται στή χαρά τής Άναστάσεως, τήν έλπίδα τής σωτηρίας και τήν προσμονή τής έκπληρώσεως τῶν ύποσχέσεων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ζωή πάντοτε εύγνώμων, προσφέρουσα εύχαριστία σέ Ἐκεῖνον για ὅλα.

Ἡ συνεχῆς προσφορά εὐγνωμοσύνης μας μέ ὕμνους καί προσευχές, μέ τήν συμμετοχή μας στήν Θεία Εὐχαριστία, καί μέ τήν μαρτυρία μας, εἶναι ἐπίσης καί ἡ ἀπάντησή μας στήν ὑπόσχεση γιά αἰώνια ζωή. Ἡ πίστη μας στήν ὑπόσχεση γιά σωτηρία προσφέρει μαρτυρία σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, διότι γνωρίζουμε ὅτι Ὁ ἐγείρας τόν Κύριον Ἰησοῦν καί ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καί παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τήν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ (Β΄ Κορ. 4:14-15).

Καθώς συγκεντρωνόμεθα μέ τίς οἰκογένειές μας καί τούς φίλους μας, καθώς λατρεύουμε στίς κοινότητές μας τήν εὐλογημένη αὐτή μέρα στή διάρκεια τῆς ἱεραῆς περιόδου τῶν Χριστουγέννων, εἴθε οἱ φωνές μας νά ὑψωθοῦν ὡς εὐγνωμοσύνη πρὸς τόν Θεό γιά τή ζωή ἡ ὁποία εἶναι ἱερή, ἄφθονη καί αἰώνια. Ἔχουμε ζωή ἐν Αὐτῷ καί γι' αὐτή τή ζωή εἴμεθα εὐγνώμονες.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

+ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος”

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας