

14/01/2024

## Η εορτή της Αγίας Μελάνης της Ρωμαίας στα Ιεροσόλυμα

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων](#)



Η μνήμη της [Αγίας Μελάνης](#) της Ρωμαίας εορτάστηκε στο [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων](#) το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024 (31 Δεκεμβρίου 2023 με το παλαιό ημερολόγιο), με επίκεντρο τον τόπο που ασκήσεως της, και συγκεκριμένα το φερόνυμο πανηγυρίζον παρεκκλήσι στο κτιριακό συγκρότημα της γυναικείας Μονής της Μεγάλης Παναγίας στα [Ιεροσόλυμα](#), η οποία είναι προσκείμενη στην Αγιοταφίτικη Αδελφότητα και αριθμεί σήμερα περί τις 20 μοναχές.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου

Ιεροσολύμων, «κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἐνθυμεῖται ὅτι ἡ Ἁγία Μελάνη ἦτο δέσποινα εὐγενής, πλουσιωτάτη καί περίδοξος ἐκ γένους ὑπάτων τῆς Ρώμης καταγομένη. Ἀποθανόντος δέ τοῦ ἀνδρός καί ἐκ τῶν δύο τέκνων αὐτῆς, ἀπῆλθεν εἰς Αἴγυπτον πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν κατὰ τό ὄρος τῆς Νιτρίας μοναστῶν. Διεσκόρπισε τόν πλοῦτον αὐτῆς εἰς τούς ἐκεῖ βοηθείας δεομένους καί τούς τῆς πίστεως ὁμολογητάς ὑπό τῶν Ἀρειανῶν διωκομένους, ἐξ ὧν ἔθρεψε 5000 εἰς τρεῖς ἡμέρας. Εἶτα ἐξορισθέντων αὐτῶν εἰς Παλαιστίνην, ἀπελθοῦσα καί αὕτη εἰς Ἱεροσόλυμα καί παρθενῶνα ἐξ ἰδίων ἀναλωμάτων κτίσασα, ἐτελεύτησεν ὁσίως ἐν αὐτῷ περί τό 410 ἔτος».

Το απόγευμα της παραμονής της εορτής τελέστηκε Εσπερινός και το πρωί της κυριωνύμου ημέρας Θεία Λειτουργία υπό του εφημερίου της Μονῆς Αρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, του Αρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου και του Ιεροδιακόνου π. Δοσιθέου.

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Ἐψαλλαν ο Ιεροδιακονος π. Συμεών και ο μοναχός Ιωσήφ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενες μοναχές της εν λόγω Μονῆς και άλλων Μονῶν.

Τον εφημέριο και το εκκλησίασμα δεξιώθηκε η καθηγουμένη της Ιεράς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας μοναχή Μελάνη.



Αρχιεπισκοπῆς  
ΑΝΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ 1946













































































































