



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2018

Άγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέσα στό εύλογημένο κλίμα τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας καί τοῦ ἄγώνα μας πού ὅλοι κάνουμε γιά νά ἐορτάσουμε τή Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς καλεῖ σέ ἔνα συναγερμό πίστεως ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης.

Πῶς θά ύποδεχθοῦμε τόν Νηπιάσαντα Χριστό;
Ποιά τά δῶρα μας;

Ἄς Τοῦ προσφέρουμε ὡς πολυτιμότατο δῶρο τήν καρδιά μας καί μ' ὅλο τό «εἶναι» μας ὡς μέλη τοῦ σωματός Του, ἐμπράκτως, νά ἐκδηλώσουμε τήν ἀγάπη μας στούς πάσχοντες καί ἐνδεεῖς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.
Τά ἔργα τῆς ἀγάπης ύπηρετε ἡ Ἐκκλησία πού διεξάγει κάθε χρόνο τόν «ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Καί ἔρχεται ἀπό τήν θέση πού εἶναι ταγμένη, ἀθόρυβα καί συστηματικά νά ἐπουλώσει πληγές, νά περιστείλει τήν κοινωνική ἀδικία, νά προσφέρει ζωή, σέ συνανθρώπους μας πού φυτοζωοῦν.

Πάντοτε σέ δύσκολες περιόδους, ἡ Ἐκκλησία ἀνέπτυσσε τό φιλανθρωπικό της ἔργο καί οἱ πιστοί πρωτοστατοῦσαν, μέ αἰσθήματα ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης στά ἔργα τῆς ἀγάπης.

Σήμερα ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, ὅπως γνωρίζετε, ἐπιτελεῖ ἔνα πολύπλευρο φιλανθρωπικό κοινωνικό ἔργο:

- σέ κάθε ἐνορία, μέ τό Ε.Φ.Τ. καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μέ τό Γ.Φ.Τ., λαμβάνεται μέριμνα γιά ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας εἴτε μέ τή μορφή ἐνός οίκονομικοῦ Βοηθήματος, εἴτε μέ ἄλλους τρόπους ὑλικῆς καί ἥθικῆς Βοήθειας.
- τά Ἰδρύματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως ἡ Στέγη Κατακοίτων Γερόντων, οἱ Ἐνοριακές Στέγες Γερόντων, οἱ στέγες φιλοξενίας ἀστέγων καί ἐμπερίστατων ἀδελφῶν, τά Ἰδρύματα γιά παιδιά μέ νοητική στέρηση, τό Ὁρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, οἱ Βρεφονηπιακοί σταθμοί πού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

λειτουργοῦν, τά Κοινωνικά Φαρμακεία, τά Κοινωνικά Ιατρεῖα, τό κατάστημα διανομῆς ρουχισμοῦ «Ϊμάτιον», οἱ στέγες φιλοξενίας συγγενῶν ἀσθενῶν, τό πρόγραμμα συμπαράστασης ἀσθενῶν, προσφέρουν πολύτιμες ύπηρεσίες σέ σημαντικό ἀριθμό ἀδελφῶν μας.

- ἡ διανομή μερίδων φαγητοῦ ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή καὶ τά κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης σέ καθημερινή Βάση, ἔρχεται νά ἀπαντήσει στή στοιχειώδη ἀνθρώπινη ἀνάγκη γιά ἓνα πιάτο φαγητό, τό ἐλάχιστο ἀπαιτούμενο γιά μία πολιτισμένη κοινωνία.

“Ολα αύτά καὶ τόσα ἄλλα στηρίζονται στίς ύποδομές τῆς Ἐκκλησίας μας. Κυρίως ὅμως στηρίζονται στήν προσφορά ἀγάπης τῶν πιστῶν. Στήν μεγαλύτερη ἥ μικρότερη προσφορά πολλῶν συνανθρώπων μας, τῶν ὅποιων ἡ ἀγάπη δέν ἐψύγη.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Αύτές τίς ἡμέρες οἱ ἐθελοντές συνεργάτες τῶν Ἐνοριῶν θά χτυπήσουν τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν μας.

Σᾶς καλοῦμε καὶ σᾶς προσκαλοῦμε εἴτε ἐκ τοῦ περισσεύματος εἴτε ἐκ τοῦ ὑστερήματός σας νά προσφέρετε ἀγάπη.

Ἄνοιξτε τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς σας, δῶστε τήν δυνατότητα μέσα ἀπό τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, σέ συνανθρώπους μας νά νοιώσουν λίγη ἀνακούφιση, λίγη χαρά. Ἄς δοθοῦμε σ' αὐτό τό Προσκλητήριο Ἀγάπης μέ προθυμία, γιά νά πλημμυρίσει ἥ κοινωνία μας ἀπό ἀνθρωπιά, γιά νά γεμίσει καὶ ἡ δική μας ζωή ἀπό τήν πληρότητα ποῦ προσφέρει ἡ ἀληθινή Βίωση τῶν Χριστουγέννων. Τό εὕχομαι σέ ὅλους μέ τήν καρδιά μου.

Καλά καὶ εύλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ πατρικές εύχες

‘Ο Άρχιεπίσκοπος

