



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΛΘΩ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/43β/906



ΚΑΡΤΑΙ ΤΗ 29.4./12.5.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ ἀφορμὴν τὴν πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ, συμεριζομένη τὴν πνευματικὴν δίψαν ὅλων ἐκείνων ποὺ θέλησαν νὰ ἐκκλησιασθοῦν, νὰ προσκυνήσουν τὰ ζωοποιὰ πάθη καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ μεταλάβουν, μέ κατάλληλον πνευματικὴν προετοιμασίαν, τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀλλὰ ὑπεχρεώθησαν εἰς περιορισμόν, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην, νὰ τοποθετηθῆ καὶ δημοσίως ἐπὶ τοῦ θέματος.

Ἡ Θεία Κοινωνία ἀποτελεῖ πηγὴν ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἐλπίδος, φωτὸς καὶ μετοχῆς εἰς τὴν ζωὴν τοῦ Κυρίου, καὶ εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν αἰτίαν μεταδόσεως λοιμικῶν ἀσθενειῶν ἢ οἴουδήποτε ἄλλου κακοῦ. Αὐτὸ μαρτυρεῖ ἡ πείρα τῶν αἰώνων, αὐτὸ διδάσκει ἐν ἐπιγνώσει ἡ Ἐκκλησία μας, αὐτὸ πιστεύομεν ἀκραδάντως ὡς χριστιανοὶ καὶ πιστὰ μέλη Της. Ἡ Ἐκκλησία ἦτο καὶ παραμένει πάροχος τῶν αἰώνιων ἀγαθῶν, τοῦ Αἵματος καὶ τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῶν ὁποίων εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνωθῶμεν μέ τὸν ἐσταυρωμένον καὶ ἀναστάντα Χριστόν, νικῶντες τὸν θάνατον.

Ἐκφράζομεν τὴν λύπην ἡμῶν διὰ γενομένας δημοσίας τοποθετήσεις περὶ ἀποφυγῆς τῆς Θείας Κοινωνίας, τονίζοντες ὅτι τὸ μέγιστον τοῦτο μυστήριον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητον διὰ τὴν πνευματικὴν ζωὴν καὶ οἱ πιστοὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποβάλλωνται εἰς στέρησιν αὐτοῦ.

Ἡ Ἱερά Κοινότης δὲν εἶναι ἀρνητικὴ εἰς τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ σέβεται τὰς προσπάθειάς τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν, τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν ἐργαζομένων εἰς τὰς δομὰς ὑγείας, διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας. Πράττομεν, σὺν Θεῷ, τὸ κατὰ ἄνθρωπον δυνατόν, καὶ διὰ τοῦτο ἐλήφθησαν καὶ τηροῦνται μέχρι σήμερον μέ προσοχὴν καὶ διάκρισιν ἀνάλογα μέτρα προστασίας καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ὡστόσο, κατ' οὐδένα τρόπον ἡ πανδημία αὐτή καὶ ἡ ἀντιμετώπισίς της δὲν πρέπει νὰ συνδεθῇ μὲ τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς τῶν πιστῶν εἰς τὰ ἅγια Μυστήρια τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ ἀποτέλεσμα τὸν περιορισμὸν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς χριστιανικῆς λατρείας. Εἰς τὴν παροῦσαν δυσχερῆ περίστασιν τῆς πανδημικῆς νόσου ὑπάρχει πρόσθετος ἀνάγκη καταφυγῆς εἰς τὸν Θεόν, συμμετοχῆς εἰς τὰ σωστικά μέσα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπικλήσεως τῆς θείας βοηθείας καὶ τῆς μεσιτείας τῶν Ἁγίων, διὰ τῶν ποικίλων τρόπων, τοὺς ὁποίους γνωρίζει ἡ αἰωνόβιος πεῖρα Της, δηλαδὴ τελέσεως λιτανειῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τιμίων λειψάνων, ἀναγνώσεως εἰδικῶν εὐχῶν, τελέσεως εἰδικῶν ἀκολουθιῶν.

Ὁ χρόνος τῆς δοκιμασίας θὰ παρέλθῃ, τὰ περιοριστικά μέτρα σταδιακῶς θὰ ἀρθοῦν, ἀλλ' ὅμως ἡ δοκιμασία αὐτή, τὴν ὁποίαν ἐπέτρεψεν ὁ Κύριος διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἅς γίνῃ ἀφορμὴ εἰλικρινοῦς μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, ὁ Ὅποιος εἶναι ἡ ἐλπίς ὄχι μόνον τοῦ καθενὸς προσωπικῶς, ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος κόσμου, Αὐτὸς ὁ Ὅποιος διώκει κάθε φόβον, ἐπειδὴ εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου.

Εἰς τὴν ἀναστάσιμον λειτουργικὴν περίοδον τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τὴν ὁποίαν διανύομεν, ἅς ἐνωθῶμεν μὲ τὸν Κύριον, ἐν μετανοίᾳ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν ἐλεημοσύνῃ, ἐν συγκαταβάσει πρὸς τὴν ἀδυναμία τοῦ πλησίον, ἐν ὑπομονῇ, ἐν πίστει ἀδιστάκτῳ, καὶ ἅς ἀφήσωμεν «πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ».

Χριστὸς Ἀνέστη!

*Ἄπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὁρους Ἄθω.*