



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Αρ. Πρωτ./Φ/ΕΞ/ 4134 /2021

ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων

Μέ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2021-2022

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αγαπητά μου παιδιά,

Ένας σύγχρονος στιχουργός περιγράφει με έναν ξεκάθαρο τρόπο τὰ βιώματα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου¹:

«Κοίτα γύρω,

Πόσο μίκρυνε ὁ κόσμος, πῶς ἀγρίεψαν τὰ μάτια, χρεωμένη μοναξιά ...

Πόσο ἀσχήμυνε ἡ πόλη, πόσο ἀκρίβυνε ἡ ἀλήθεια ...

Γι' αὐτό κι ἐγὼ φωνάζω, γιὰ σένα πού ἀγαπῶ. Νά γίνουμε παιδιά».

Μέσα σέ αὐτή τή δυσάρεστη καταχνιά πού ζοῦμε ὅλοι, χρειάζεται ἐμεῖς ἀλλά καὶ ὁ κόσμος ὁλόκληρος νά ἀλλάξει, νά γίνει καλύτερος.

Εἶμαι βαθιά συγκινημένος καὶ χαρούμενος πού ἐπικοινωνῶ μαζί σας, στό δικό σας χῶρο, στήν αὐλή τοῦ σχολείου σας, καὶ παίρνω δύναμη ἀπό τή δική σας ζωντάνια καὶ τὰ χαμογελαστά πρόσωπά σας.

Κάθε φορά πού κάτι καινούργιο ξεκινᾶ, εἶναι μιά νέα εὐκαιρία. Ἀνοίγονται ἀπό σήμερα μπροστά σας νέοι ὀρίζοντες, νέα μονοπάτια, γιὰ μιά βαθύτερη γνώση τῶν πραγμάτων καὶ ἕνα ὁμορφο μέλλον.

¹ «Κοίτα γύρω» (Στίχοι: Γιάννης Κότσιρας, Κόμης Χ.)



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Είναι φυσικό, ή γνωστή σέ όλους υγειονομική περιπέτεια – πού γιά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ταλαιπωρεῖ ἀφάνταστα τή χώρα μας, ἀλλά καί όλόκληρο τόν κόσμο – νά σᾶς ἀνησυχεῖ καί νά σᾶς κάνει νά ἀγωνιᾶτε γιά τό μέλλον. Ἔχουμε, ὅμως, ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί στήν ἐπιστημονική κοινότητα ὅτι μέ τή χάρη Του κανένα ἐμπόδιο δέν εἶναι ἀνυπέρβλητο.

Ξεκινήστε, λοιπόν, αὐτό τό ταξίδι τῆς γνώσης καί τῆς δημιουργικότητας. Κάθε ταξίδι ἔχει τήν ὀμορφιά του, γιάτί ἔχει ἕναν προορισμό. Αὐτό τό μονοπάτι τῆς γνώσης, πού καλεῖσθε νά ἀκολουθήσετε, ἔχει δυσκολίες καί περιπέτειες, πού ὅμως σᾶς δίνουν τή δυνατότητα νά γεμίσετε ἀπό ἐμπειρίες καί δεξιότητες.

Στήν ἀναζήτησή σας στέκεται συνοδοιπόρος καί ὁδηγός ἡ Ἐκκλησία. Βρίσκεται δίπλα σας, νά σᾶς στηρίξει σέ κάθε ἀνάγκη, νά ἀφουγκραστεῖ τίς ἀνησυχίες σας, νά μοιραστεῖ τούς προβληματισμούς σας καί νά ἀναγνωρίσει τούς κόπους σας. Θά εἶναι μία ἀνοιχτή, ζεστή ἀγκαλιά, ιδιαίτερα γιά σᾶς τά παιδιά, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὁ Χριστός εἶναι πάντοτε παρών.

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιάς μου ὁ δρόμος πρὸς τήν κατάκτηση τῆς γνώσης νά ὀδηγήσει ταυτόχρονα καί στήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς, ὥστε γνώση καί ἀρετή νά καταστοῦν τά καλύτερα ἐφόδια στίς μελλοντικές σας προσδοκίες. Ἡ σύγχρονη παιδεία χρειάζεται νά προσφέρει στή σημερινή κοινωνία, ὄχι μόνο καταρτισμένους ἐπιστήμονες, ἀλλά ἐπιστήμονες μέ ἀρετή καί ἠθος, καί ἀγάπη στόν συνάνθρωπο. Ἄς εἶναι αὐτή ἡ νέα σχολική χρονιά ἡ ἀφετηρία γιά νά δημιουργήσετε νέες φιλίες, νά ἐμπνευστεῖτε πρωτότυπες δημιουργίες, νά ξεκινήσετε νέες συνεργασίες, εἴθε ὅμως νά εἶναι καί ἡ χρονιά πού θά ἐκριζώσῃ τό φόβο καί τό ἄγχος,



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

ή χρονιά πού θά αναδείξει τά ξεχωριστά χαρίσματα καί τίς ικανότητες
τοῦ καθενός σας.

Ἄς όνειρευτοῦμε μαζί ἕναν καινούργιο κόσμο, μιά Παιδεία πού θά
στηρίζει ειλικρινά τόν μαθητή καί τόν εκπαιδευτικό, μιά Παιδεία πού θα
έμπνέει ἀλήθεια καί ζωή, ἀρετή καί γνώση.

Ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει δύναμη καί νά φωτίζει τήν πορεία σας.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ ἄπειρες εὐχές καί πολλή ἀγάπη,

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι. Αθηνῶν Ἱερωσύμος Β΄

