

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ὑπ' ἀριθ. 3/2022

Ἐν Ιωαννίνοις τῇ 11ῃ Μαΐου 2022

Περὸς

ἄπαντα τὸν εὔσεβην κλῆρον καὶ τὸν φιλόχριστον λαὸν  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.

Ἄγαπιτοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί.

Εὐλαβέστατοι Χριστιανοί.

Τίς ἡμέρες αὐτές, κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ ἀρθρώπινος πόνος περισσεύει, ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία πληροφορήθηκε τὴν μεγάλην οἰκονομικὴν ἀνάγκην μιᾶς οἰκογένειας πολυτέκνων, ἡ ὁποία αἰφνιδίως ἔχασε τὸν πατέρα καὶ προστάτην της. Τὰ μικρὰ παιδιά του ἔμειναν μόνα μαζὶ μὲ τὴν στοργικὴν μάνα, ποὺ παλεύει νὰ σταθεῖ δίπλα στὰ παιδιά της, παίρνοντας κουράγιο ἀπὸ τὴν πίστην της στὸν Χριστό μας.

Δυστυχῶς, ἐκτὸς τῆς ὁδύνης τοῦ ἀπορφανισμοῦ τῶν μικρῶν παιδιῶν, ὑπάρχουν οἰκονομικὲς ὄφειλές ποὺ ἔμειναν πίσω, καταπιέζοντας τὴν μητέρα ποὺ ἀγωνίζεται νὰ σταθεῖ ὅρθια.

Ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία, ὡς ὄφείλει, στέκεται ἀρωγὸς στὴν δοκιμασία αὐτῶν τῶν ἀρθρώπων, στὴν θέση τῶν ὁποίων ὅλοι μας μποροῦμε νὰ βρεθοῦμε, ἀφοῦ, ὅπως ὁ Σοφὸς Σολομῶν διαβεβαιώνει, κανεὶς μας δὲν γνωρίζει «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα» (Παροιμ. 27-1), δηλαδὴ κανεὶς δὲν γνωρίζει τί μᾶς ἔμπεργει.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς παρακαλῶ θερμῶς ἀδελφοί μου ὅπως φροντίσετε ὁ δίσκος ποὺ θὰ περιαχθεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ προϊὸν τῆς φιλοτιμίας καὶ τῆς ἀρχοντιᾶς σας, μᾶς ἀρχοντιᾶς ποὺ οἱ φιλογενεῖς Ἡπειρῶτες πάντοτε εἴχαν στὸν τόπο αὐτό.

Εύχαριστοῦντες θερμῶς γιὰ τὴν ἀγάπην ὅλων σας, εὐχόμαστε κάθε εὐλογία Θεοῦ σὲ ἑσᾶς, καὶ τὶς οἰκογένειές σας.



**Σημείωση:** Να άναγνωσθεῖ τὴν Κυριακὴν 15 Μαΐου ἑ.ἔ. σε ὅλες τὶς ἐκκλησίες τῆς Μητροπόλεως καὶ νὰ περιαχθεῖ δίσκος τὸ προϊόν τοῦ ὁποίου μερίμνη τῶν ἐφημερίων νὰ κομισθεῖ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη (π. Στυλιανὸς Σίμπας)