



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, τη μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων, που αναφέρεται στο γεγονός της Βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Βαπτιστή.

Το γεγονός αυτό έγινε όταν ο Χριστός έφθασε στην ηλικία των 30 ετών και πριν αρχίσει το έργο της διδασκαλίας του.

Στην αρχαία Εκκλησία την ίδια ημέρα, 6 Ιανουαρίου, οι χριστιανοί εόρταζαν μαζί με την εορτή των Χριστουγέννων και την εορτή των Θεοφανείων. Αργότερα τον 4^ο αιώνα μ.Χ. χωρίστηκαν οι δύο εορτές, οπότε τα Χριστούγεννα μεταφέρθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία οι ειδωλολάτρες εόρταζαν τον Θεό ήλιο και οι χριστιανοί σε αντιπερισπασμό εόρταζαν, την ίδια ημέρα, τον νοητό Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας Χριστό.

Η σημερινή εορτή έχει τριπλή ονομασία. Ονομάζεται «Θεοφάνεια» ή «Επιφάνεια» ή «Φώτα».

Η λέξη «Θεοφάνεια» προέρχεται από το αποστολικό χωρίο, «Θεός έφανερώθη έν σαρκί, έδικαιώθη έν Πνεύματι, ώφθη άγγέλοις, έκηρύχθη έν έθνεσιν, έπιστεύθη έν κόσμω, άνελήφθη έν δόξη».

Η λέξη «Επιφάνεια» προέρχεται από το αποστολικό χωρίο, «Επεφάνη ή Χάρις του Θεού ή σωτήριος πᾶσιν ανθρώποις».

Λέγεται, επίσης, και ημέρα των Φώτων, όπως τη χαρακτηρίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λόγω του βαπτίσματος, του φωτισμού των κατηχουμένων.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει, ότι ο Χριστός δεν βαπτίστηκε επειδή είχε ανάγκη καθάρσεως, αφού ήταν αναμάρτητος, ούτε και

εβαρύνετο με το προπατορικό αμάρτημα, αφού είχε συλληφθεί εκ Πνεύματος Αγίου.

Ο Χριστός βαπτίστηκε για τρεις λόγους. 1) Για να τηρήσει τον νόμο, αφού αυτός ο ίδιος τον έδωσε και δεν έπρεπε να φανεί παραβάτης του. 2) Για να αποκαλύψει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, αφού κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος φανερώθηκε στους ανθρώπους ο Τριαδικός Θεός. Οι ουρανοί άνοιξαν, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν περιστέρι πάνω στον Χριστό και η φωνή του Πατρός ακούστηκε από τον Ουρανό να βεβαιώνει, ότι αυτός που βαπτιζόταν εκείνη τη στιγμή ως άνθρωπος ήταν ο αγαπητός Υιός Του, «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». Ἐτσι με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε η θεότητα του Ιησού και το Μέγα Μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ότι, δηλαδή, ο Θεός αν και έχει μία ουσία, μία φύση, όμως έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. 3) Για να γίνει τύπος και υπογραμμός του δικού μας βαπτίσματος, που γίνεται με ύδωρ και πνεύμα Άγιο και με το οποίο εισαγόμαστε στην Εκκλησία και γινόμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού. Και έτσι μπορούμε να κοινωνήσουμε του Σώματος και του Αίματος του Χριστού και να γίνουμε κληρονόμοι της αιωνίας ζωής και Βασιλείας.

Ας ανοίξουμε, λοιπόν, όλοι τις πόρτες της ψυχής μας, για να εισέλθει και να κατοικήσει μόνιμα σε αυτές ο Χριστός, για να εισέλθει το «ακήρατον», το άφθαρτο, το αγνό φως της θεογνωσίας και να διανοίξει τους οφθαλμούς της διανοίας μας και να μας γεμίσει με σοφία και σύνεση. Μόνο έτσι θα αισθανθούμε θεϊκή αγαλλίαση και ευφροσύνη. Ο Χριστός και μόνο αυτός είναι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας. Προπάντων, όμως, σήμερα που η διάνοια των ανθρώπων εσκοτίσθη και ο πολιτισμός του συγχρόνου κόσμου βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και παρακμής, σήμερα που βλέπομε την αδικία να επικρατεί και τη δικαιοσύνη να παραγνωρίζεται, την αλήθεια να συκοφαντείται και το ψέμα να επαινείται και να θαυμάζεται, την αρετή να προπηλακίζεται και την αμαρτία να εξυμνείται, να φωτιστούμε πρέπει όλοι από την ενυπόστατη σοφία του Θεού, που είναι ο βαπτιζόμενος σήμερα στον Ιορδάνη ποταμό Σωτήρας και Λυτρωτής μας Χριστός.

Αν σήμερα οι πόλεμοι δίνουν την τελική λύση στις μεταξύ των ανθρώπων διαφορές. Αν οι ομοβροντίες των όπλων δίνουν σήμερα μια φρικιαστική απάντηση στο πανανθρώπινο αίτημα της «ἐπί γῆς εἰρήνη». Αν σήμερα, εξ αιτίας του συνεχιζόμενου Ρωσο-Νατοϊκού πολέμου στην Ουκρανία, το φάσμα ενός πυρηνικού ολέθρου σαν όρνεο τρομερό φτερουγίζει πάνω από τα κεφάλια μας και προκαλεί ανατριχίλα με τους απαίσιους κρωγμούς του, τούτο οφείλεται στο ότι οι ισχυροί της γης ηγέτες,

ζητούν να ανεύρουν τη λύση των παγκοσμίων προβλημάτων μακριά από τον Χριστό, που είναι το φως το αληθινό, που διαλύει το σκότος και φωτίζει την πορεία των ανθρώπων.

Σήμερα, δυστυχώς, τα άνομα και άπληστα συμφέροντα κατευθύνουν τις σκέψεις και τις αποφάσεις των ηγετών της γης, οι οποίοι μετρούν τα πάντα με τη δύναμη του χρήματος και την ηθική του δολαρίου και βάφουν την ειρήνη κόκκινη από το αίμα, οδηγούν τους λαούς σε αλληλοσπαραγμό, ως πρόβατα επί σφαγήν.

Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ, ότι θύμα αυτής της θλιβερής και άδικης συμπεριφοράς είναι και η ομοιοπαθούσα πατρίδα μας, που ζει τη δική της τραγωδία από το 1974, όταν κτυπήθηκε και αυτή από το δολοφονικό τσουνάμι του βάρβαρου και αιμοβόρου τουρκικού Αττίλα. Και έκτοτε η ένοχη ανεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς επίσης και η εκνευριστική, ποντιοπιλατική συμπεριφορά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιτρέπουν στην Τουρκία να συνεχίζει ανενόχλητη την εφαρμογή των δολερών σχεδίων της, επιβάλλοντας νέα τετελεσμένα, όπως είναι το σταδιακό άνοιγμα της περικλειστής περιοχής της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου.

Όλες αυτές οι δοκιμασίες, αγαπητοί χριστιανοί, είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Χριστού από τη ζωή μας. Γι' αυτό και επιβάλλεται, τα φετινά Θεοφάνεια να είναι η αφετηρία για μια αληθινή πνευματική αναγέννηση, για μια επιστροφή κοντά στον Χριστό, που είναι το Φως που διαλύει το σκότος και φωτίζει την πορεία των ανθρώπων.

Μάταια οι ισχυροί της γης ηγέτες, ζητούν να ανεύρουν τη λύση των παγκοσμίων προβλημάτων μακριά από το φως και την αλήθεια του Ευαγγελίου Του.

Η πείρα δύο χιλιάδων ετών βεβαιώνει, ότι μόνο πλησίον του Χριστού και δια του Χριστού εξασφαλίζεται η ειρήνη του κόσμου. Γιατί η δική Του ειρήνη είναι ουράνια και ανυπέρβλητη θεία δωρεά. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος: «Ειρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν».

Εύχομαι, το νέος έτος 2023, να είναι έτος ειρήνης, δικαιοσύνης και ελευθερίας όλων των λαών που καταδυναστεύονται με διάφορα προσχήματα από τους ισχυρούς της γης και για τη μαρτυρική μας πατρίδα να είναι έτος λύτρωσης από τα δεινά της. Αμήν.