

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ»

Πρὸς τὸν ἱερό κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ἀγαπητοὶ Χριστιανοί, μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ παροικεῖ στὴν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη, χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

«Ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως πεφανέρωται...»

Ἡ Αποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων χαίρει καὶ ἀγάλλεται, καθὼς προσμένει τὸν νέο Ἐπίσκοπό της, τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.

Ὡς γνωστὸν, τὴν 9^η τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ μέχρι τοῦδε Ἀρχιεπίσκοπος Ὁρεῶν Φιλόθεος, στὴ θέση τοῦ παραιτηθέντος διὰ λόγους ὑγείας Μητροπολίτου πρ. Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Σήμερα, εὐρισκόμεθα στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ἐπισήμως, ὅτι ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ποιμενάρχου, θὰ λάβει χώρα τὸ Σάββατο, 25^η Νοεμβρίου 2023, στὶς 5:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Καθεδρικὸ Ἱερό Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ τὴν ἐπομένη ἡμέρα, Κυριακὴ 26^η Νοεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος θὰ προεξάρχει σὲ πολυαρχιερατικὸ συλλεΐτουργο, στὸν προσκυνηματικὸ Ἱερό Ναὸ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου, ὅπου καὶ -μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας- θὰ δεχθεῖ τίς εὐχὰς κλήρου καὶ λαοῦ.

Ὡς ἐκ τούτων καλούμαστε νὰ σταθοῦμε ὑπεύθυνα ἐνώπιον τῆς προσωπικῆς μας εὐθύνης, μὲ τὴν συνειδητότητα ὅτι, τὸ συγκεκριμένο γεγονός, δὲν ἀφορᾷ σὲ μέρος τῆς κοινῶνίας ἢ μόνον στὸν Κληρὸ, ἀλλὰ ἔχει ὄντολογικὴ διάσταση στὴν ὀργανικὴ ἐνότητα τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν ἅγιον Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, ποὺ ἀποκαλεῖ τὸν Ἐπίσκοπο «κεφαλὴν Χριστοῦ πληρώματος».

Ὡς μέλη αὐτοῦ τοῦ Σώματος, ἀλλὰ καὶ «ἀλλήλων μέλη», ἕκαστος ἐκ τῆς διακονίας του, Ἱερεῖς, ἱεροψάλτες, νεωκόροι, ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίτροποι, μέλη ἐνοριακῶν φιλοπτώχων ταμείων καὶ ἐραρικῶν ἐπιτροπῶν, καθηγητὲς καὶ κατηχήτριες, στελέχη τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου σὲ κάθε τομέα, ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες, ἅπασα ἡ Ἐνορία ὡς Σῶμα, ἀλλὰ καὶ σύμπας ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὀφείλουμε νὰ εὐρεθοῦμε μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου μας, στὴν μεγάλη αὐτὴ ἡμέρα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης.

Ἀγαπητοὶ μου!

«Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ ἡμέρα σωτηρίας»... «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ καὶ Πατρὶ ἡμῶν...»

Φιλοθέου τοῦ Παναγιωτάτου καὶ θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς ἀγιωτάτης Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης· ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου πάσης Θετταλίας, ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη!

ΑΕΙΟΣ!!!

Εὐχέτης
Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

καὶ Ἐντολῇ Αὐτοῦ
ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σχετικὲς ὑπομνήσεις καὶ ἀναφορὲς, δεόν νὰ πραγματοποιηθοῦν σὲ ὅλες τὶς ἀκολουθίες τῶν προσεχῶν ἐβδομάδων, καθὼς καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐνοριακὲς δραστηριότητες καὶ συνάξεις.