

## Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

*Επισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικής Τανζανίας Χρυσοστόμου*

### **A. Ο Κύριος προσεύχεται για την ενότητα**

Ο Κύριος στην Αρχιερατική Του προσευχή, προσευχήθηκε θερμά στον Πατέρα για την ενότητα των μαθητών Του, για την ενότητα της Εκκλησίας Του (Ίωάν. 17, 1-26). Πέντε φορές προσευχήθηκε με αγωνία «*Πατέρα μου, παρακαλώ, νά εἶναι ἔνωμένοι μεταξύ τους*» (Ίωάν. 17, 20- 21. «*Νά εἶναι ἔνωμένοι ὅπως εἴμαστε ἐμεῖς*» (Ίωάν. 17, 11). Γνώριζε, ὅτι θά ὑπῆρχαν προβλήματα ἐνότητας ἀνάμεσα στους μαθητές καί μέσα στήν Ἐκκλησία.

### **B. Ὁ Ἅγιο Πνεῦμα ἐνώνει**

Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν ἦλθε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἴδρυσε τήν Ἐκκλησία, «*εἰς ἐνότητα πάντες ἐκάλεσε*», σύμφωνα μέ ἕνα τροπάριο τῆς ἐορτῆς.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα κρατᾷ τήν Ἐκκλησία ἐνωμένη.

Ο Απ. Παῦλος μιᾷ στήν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή του (Ἐφ. 4, 1-16) γιά «*τήν ἐνότητα πού δίνει τό Πνεῦμα. Ἀποτελεῖτε ἕνα σῶμα ὅλοι καί ἕνα Πνεῦμα σᾶς ἐνώνει, ὅπως καί μία εἶναι ἡ ἐλπίδα σας γιά τήν ὁποία σᾶς κάλεσε ὁ Θεός. Ἕνας Κύριος ὑπάρχει, μία πίστη, ἕνα βάπτισμα*» (Ἐφ. 4,3-4).

Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού κρατᾷ ἐνωμένο τόν πιστό μέ τήν Ἐκκλησία. Λέει ὁ Ἅπ. Παῦλος «*παρακαλῶ τόν Θεό νά ἐνισχύει πλουσιοπάροχα καί δυναμικά μέ τό Πνεῦμα του τόν ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο, νά κατοικήσει ὁ Χριστός στίς καρδιές σας μέ τήν πίστη, καί νά εἴστε ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι στήν ἀγάπη*» (Ἐφ.3,16-17).

### **Γ. Η Εκκλησία ἐνώνει**

Στό Σύμβολο τῆς πίστεως ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «*Μία*». Η Εκκλησία εἶναι μία, γιατί ἕνας εἶναι ὁ Θεός, ἕνας ὁ Χριστός, ἕνα τό Πνεῦμα. Η Εκκλησία εἶναι μία, γιατί θέλει νά εἴμαστε ἐνωμένοι, νά γίνουμε ὅλοι ἕνα. «*Μία ποιμνη μέ ἕνα ποιμένα*», ὅπως λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στό κατά Ίωάννην Εὐαγγέλιο (Ίω. 10, 16).

Ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας «*ὡς σῶμα Χριστοῦ*» στήν Α' πρὸς Κορινθίους (Ίω. 12, 27) δείχνει τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Στήν πρὸς Ἐφεσίους λέει «*ἕνα σῶμα ἀποτελεῖτε ὅλοι κι' ἕνα Πνεῦμα σᾶς ἐνώνει, ὅπως καί μία εἶναι ἡ ἐλπίδα σας γιά τήν ὁποία σᾶς κάλεσε ὁ Θεός*» (Ἐφ. 4, 4). Καί ἄλλοῦ μᾶς λέει «*γίναμε μέ τό βάπτισμα διά τοῦ ἐνός Πνεύματος ἕνα σῶμα καί ποτισθήκαμε ἀπό ἕνα καί τό αὐτό Πνεῦμα*» (Α' Κορ. 12, 13).

Μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα παίρνομε τό Ἅγιο Πνεῦμα πού μᾶς ἐνώνει μέ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Ὄταν φύγει κανεῖς ἀπό τήν Ἐκκλησία σέ αἵρεση ἢ σέ σχῆσμα χάνει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γι'αὐτό ὅταν ἐπανέρχεται ἐπαναλαμβάνεται τό Χρῖσμα, γιά νά λάβει πάλι τό Ἅγιο Πνεῦμα.

#### **Δ. Η Θεία Λειτουργία ἐνώνει**

Η Θεία Λειτουργία εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Χωρίς τή Θεία Λειτουργία δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία.

Χωρίς τή Θεία Λειτουργία ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας Σύλλογος, ἕνα ἀνθρώπινο κατασκεύασμα.

Η Θεία Λειτουργία μᾶς ἐνώνει μέ τό Χριστό καί μεταξύ μας. Συγκεντρωνόμαστε στόν ἴδιο χῶρο καί συμμετέχομε στήν κοινή προσευχή, *«ἐν ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ»*. Κοινωνοῦμε ὅλοι τοῦ ἀσάρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου, πού διαβάζονται. Κοινωνοῦμε ὅλοι τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί γινόμαστε *«σύναιμοι καί σύσωμοι Χριστοῦ»*.

Ἔτσι καί στήν Θεία Λειτουργία συμμετέχομε στή ἴδια τροφή. Ἔχομε μέσα μας τό ἴδιο αἷμα, τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἔνας Ἀποστολικός Πατέρας μᾶς λέει, ὅτι *«ὅπως τό πρόσφορο ἀποτελεῖται ἀπό πολλούς σπόρους, ἔτσι καί μεῖς οἱ πολλοί ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα»*.

Η Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας. Φαίνεται ἡ Ἐκκλησία ὅτι ὑπάρχει, ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Ὄταν ὁ χριστιανός συμμετέχει στή Θεία Λειτουργία, τότε φαίνεται ὅτι εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τή συμμετοχή του στή Θεία Λειτουργία φαίνεται, ὅτι εἶναι χριστιανός. Εἶναι ἀδιανόητο νά εἶναι κάποιος χριστιανός καί νά μή συμμετέχει στή Θεία Λειτουργία. Καί εἶναι ἀδιανόητο νά συμμετέχει κάποιος στή Θεία Λειτουργία καί νά μή κοινωνήσει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἦναι κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, πού λέει, ὅτι ὅταν λείψει ἕνα χριστιανός τρεῖς Κυριακές συνεχεῖς ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τότε ἀφορίζεται. Θεωρεῖται, ὅτι εἶναι χωρισμένος ἀπό τήν Ἐκκλησία. Καί εἶναι ἀφορισμένος ὅποιος πάει στό Ναό καί δέν κοινωνήσει. Καί δέν πεῖ τό λόγο πού δέν κοινωνήσε.

Ὄταν κάποιος ἔχει πέσει σέ μεγάλες ἀμαρτίες, τότε ὁ πνευματικός τοῦ στερεῖ τήν συμμετοχή στήν Θεία Κοινωνία. Αὐτές τίς ἡμέρες κάποιος πού πολεμοῦν τήν

Ἐπισκοπή μας καί τόν Ἐπίσκοπο. Τούς συστήσαμε νά μή πᾶνε νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἐάν δέν πᾶνε προηγουμένως νά ἐξομολογηθοῦν. Ἐπειδή αὐτό πού ἔκα ναν εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, τούς ἀπαγορεύσαμε νά κοινωνήσουν.

### **Ε. Τό ὄνομα της σημαίνει ἐνότητα**

Στά ἑλληνικά Ἐκκλησία σημαίνει συγκέντρωση ἀνθρώπων, πού ἔχουν προσκληθεῖ νά εἶναι μαζί σέ ἓνα τόπο. Ἡ ἐκκλησία ἦταν ἡ συνάθροιση τοῦ λαοῦ τοῦ Δήμου στήν ἀρχαία Ἑλληνική Δημοκρατία τῆς Ἀθήνας. Στήν νέα ἐποχή τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τό σύνολο τῶν πιστῶν πού εἶναι ἐνωμένοι διά τοῦ βαπτίσματος καί τῆς κοινῆς πίστεως σέ ἓνα σῶμα μέ τό Χριστό.

Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τό ὄνομα της σημαίνει ἐνότητα.

Προσκαλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Εἶναι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλης τῆς οἰκουμένης καί ὅλων τῶν αἰώνων.

Ἔχει σκοπό νά ἐνώσει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τό Χριστό καί νά τούς κάνει μετόχους τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι παρούσα διά τῆς Ἐκκλησίας καί διά τῆς Θείας Λειτουργίας.

Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τοῦ Πατριαρχείου μας. Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς Ἐπισκοπῆς μας. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς κάθε Ἐνορίας.

Γι'αὐτό σᾶς συνιστῶ νά λειτουργεῖτε τακτικά στίς Ἐνορίες σας. Νά συνιστᾶτε στούς χριστιανούς νά συμμετέχουν πάντοτε στή Θεία Λειτουργία. Νά συμμετέχουν στή Θεία Κοινωνία.

Ἔτσι θά κάνουμε πράξη τό λόγο τοῦ Κυρίου, νά εἴμαστε «μία ποιμνη τήν Ἐκκλησία, μέ ἓνα ποιμένα, τό Χριστό».